

ban hành hay xác định một vấn đề gì, một điều gì thì đó là một câu nói, một hành động đầy đủ quyền lực chính đáng.

Người chỉ-huy nên có tinh-thần trách-nhiệm cung khả năng đo lường tất cả hậu quả những chỉ-thị, phân công của mình.

Người chỉ huy phải đầy đủ tư-cách để nói cho các thuộc hạ nghe theo lệnh mình. Taylor đã từng nói rằng: "nếu nói mười tiếng mà họ chưa tin mình thì là chưa biết cách chỉ-huy họ."

Người chỉ-huy giỏi khôn-khéo trong việc thường-phai các thuộc viễn, dù rằng phạt cũng không đè cho người làm lỗi bị châm-tự ái quá nhiều. Khi rầy mắng một người nào phạm lỗi, tốt hơn hết nên kêu họ bước lại một chỗ vắng người hay bước vào phòng riêng của mình rồi nói hết cho người đó nghe chó không nêu ý quyền quát tháo họ trước mặt những người khác.

Người chỉ-huy phải thường xuyên sắp xếp công việc và giao phó công việc cũng như cất nhắc những người giỏi, kinh nghiệm lên đẳng cấp cao hơn, phải biết trong số thuộc hạ mình ai là người được việc đáng-tưởng thường, ai là người bê-bối, đáng bị trừng phạt.

Nói tóm người chỉ huy giỏi trước nhất là người ý thức trách-vụ của mình và xứng đáng, khôn khéo đối với các thuộc hạ.

\* \* \*

### PHẦN THU BA

## PHƯƠNG PHÁP GIAO TẾ NHÂN SỰ

Hãy tôn-trọng người khác nếu ta muốn người khác tôn-trọng ta.

### NGÂN-NGŨ PHÁP

### **CHƯƠNG 1**

#### **GIAO-TÈ NHÂN-SỰ LÀ GÌ ?**

- Một học - thuyết thực-dụng về xã-hội và tâm-lý
- Một căn-bản của nghệ-thuật xã-giao, nghiệp-vụ
- Giao-tè nhân-sự trong chiến-tranh
- Giao-tè nhân-sự trong lãnh-vực chỉ-huy

### **CHƯƠNG 2**

#### **GIAO TÈ NHÂN-SỰ TRONG CÁC NGHIỆP-VỤ ?**

- Trong các xí-nghiệp
- Trong các lò-chức thương-mại
- Tại các văn-phòng giao-tè
- Tại các công-sở

### **CHƯƠNG 3**

#### **GIAO-TÈ NHÂN-SỰ TRONG HOÀN-CẢNH CHIẾN-TRANH**

- Chiến-tranh, môi trường phát triển giao-tè nhân-sự
- Giao-tè nhân-sự trong các đơn-vị quân đội
- Đại-Tướng George Marshall đã làm gì ?
- Đại-Tướng Mac Arthur đã đối-xử với thuộc hạ ra sao ?
- Đề-Đốc Chester W. Nimitz ăn ở ra sao ?
- Đại-Tướng Mark W. Clark với người lính mang giày số 41.

## CHƯƠNG 4

### GIAO-TẾ NHÂN-SỰ TRONG LÃNH-VỰC CHỈ-HUY

- *Nhân-dịnh tông-quát*
- *Phương-pháp của Machiavell*
- *Một đường lối gian-hùng*
- *12 đức-tánh cần-thiết của nhà chỉ-huy trong lãnh-vực giao-tế nhân-sự*
- *4 nguyên-tắc của người chỉ-huy trong ván-de giao-é nhân-sự*
- *27 phương pháp cải-tiến việc giao-tế nhân-sự*

## CHƯƠNG 5

### TÂM-LÝ CON NGƯỜI VÀ ĐẶC-TÁNH CỦA MÁU?

- *Phân loại các thứ máu*
- *4 loại máu với 4 đặc-tánh dân-sinh*
- *Bản-chất nghiệp-vụ qua các loại máu*
- *Phân-tách các loại máu tại các địa-phương*
- *Những vùng ảnh-hưởng trên thế-giới,*

## I. GIAO-TẾ NHÂN-SỰ LÀ GI?

*Đời người ngắn ngủi và không bao giờ người ta có nhiều thì giờ để làm vui lòng những người đã cùng với chúng ta vượt qua những quãng đường dài ảm-dạm. Chúng ta hãy cẩn-tốc ăn ở, lót-lành,*

HENRI FRÉDÉRIC AMIEL

**N**GƯỜI lập-nghiệp trong mọi hoạt động, tổ-chức cơ-sở bao giờ cũng phải tận dụng tài khôn-khéo trong những cuộc tiếp-xúc với các cộng-tác-viên cũng như đối với các thành-phần nghề nghiệp ngoài xã-hội.

Học-thức khá, tổ-chức có phương-pháp, và dù là người có tiền của khá dì-chẳng nứa mà thiếu khôn-khéo, thiếu lịch-đuyệt, tể-nhị trong mọi cư-xử, xã-giao, người ấy cũng khó đạt được những kết-quả mỹ-mẫn.

Ngày nay, trước những phúc-tap về tâm-lý, xã-hội, người ta quan-niệm rằng cần phải có một phương-pháp, một học-thuyết về xã-giao nhằm giúp cho con người trong các nếp sinh-hoạt văn-minh được có tư-cách, lịch-sự và khả-ái hơn.

Khoa Giao-Tế Nhân-Sự thành-hình nhằm mục-dich gây-thiện-cảm và tăng-thưởng sự hợp-tác thật sự giữa người giới này với giới khác, cùng giới-chức này với giới-chức khác.

Đó là học-thuyết lấy nhân-vị làm trọng giúp cho nhà lập nghiệp thêm đặc-nhân-tâm, thành-công trên một số phương-diện mà khoa tồ-chức, – bị một số người coi là khoa phân-công máy móc, – không có được.

### *Một học-thuyết thực-dụng về xã-hội và tâm-lý*

Người thì cho rằng :

— Là những quy-tắc về xã-giao.

Cũng có người vạch rõ :

— Là những «để phải thông thường».

Một số người khác nhận định :

— Là nói khéo, tử tế tươi cười với mọi người.

Hoặc :

— Là những sở đặc do kinh-nghiệm hàng ngày.

Giống có một số ý-kien cho rằng giao-tế nhân-sự là một vấn-dề khó học hay là không thể học được chu đáo, hoặc là một thứ nghệ-thuật thuộc về nhân-sinh và thực-dụng.

Thật ra, giao-tế nhân-sự là chuyên-khoa tâm-lý-học, xã-hội học về cộng-dồng, ứng dụng trong lãnh-vực ngoại-giao, có tác-dụng gây sự hợp-tác thật sự chặt chẽ, lâu dài, cũng làm tăng trưởng sự hợp-tác ấy được hữu hiệu.

Trong lãnh-vực chỉ-huy, giữa cấp lãnh-đạo điều khiển với các cấp thuộc hạ, giao-tế nhân-sự đem lại một không

Định-nghĩa về bốn chữ  
«Giao-Tế Nhân - Sư»,  
mỗi người quan-niệm  
mỗi cách khác nhau.

khi hòa-dịu, thỏa-mãm và thông-cảm cho người chỉ-huy lẫn các thuộc hạ.

Nói cách khác, giao-tế nhân-sự chú trọng đến tình-cảm, ý-chí cùng tất cả những phản ứng của các thuộc viễn mà cấp điều khiển có nhiệm-vụ thấu-đáo để dung-hòa, giải-tỏa hay phát-triển trong mọi công-tác.

Trên phương-diện xã-giao, giao-tế nhân-sự thắc chặt niềm tin cùng tình thân-hữu, mối cảm thông giữa người này với người khác, giữa nhóm này với nhóm khác, làm phát-triển khả-năng hoạt-động cùng những ý-tưởng châng-thiện:

*Một căn-bản của nghệ-  
thuật xã-giao và nghiệp-vụ*

Vì những lợi-ích thiết-  
thực vừa kề, người ta  
nhận thấy rằng cần gia-  
tăng những thiện-cảm  
của những giới chức và thành-phần thường liên lạc tiếp  
xúc với nhau.

Tại nhiều tồ-chức công tư cấp tiến, người ta đã tồ-chức những phòng giao-tế nhân-sự với mục-dịch chỉ dẫn, giải-đáp cùng thu-thập tất cả những ý-kien, thỉnh-nguyện, những sáng-kiến của các giới đến tiếp xúc hằng ngày.

Những xi-nghiệp, tồ-chức thương-mãi, hàng du-lịch, các ngân-hàng, các trụ sở hàng-không thường là những cơ sở chú trọng nhiều đến việc thành-lập các phòng giao-tế này.

Tại các toà đại diện ngoại-giao như toà Đại-Sứ, Tòng Lãnh-Sự, một số cơ quan công quyền, cũng đặc biệt chú trọng đến công-việc giao-tế nhân-sự.

Người ta thường tuyển chọn những nam nữ, như là nữ nhân viên bặt thiệp, lịch-sự, có kiến-thức rộng để phụ-trách tất cả những công việc giao-tiếp với người ngoài, như chỉ dẫn, giải-đáp tất cả những thắc-mắc, yêu cầu và trả lời các dịch-vụ thư từ.

Ở các nước mà những hoạt động thương-mãi phồn thịnh, cũng như nền du-lịch đã được phát-triển, kỹ-thuật hóa, ngành giao-té nhân-sự được tận dụng tối đa.

Những người đại diện thương-mãi, hướng-dẫn-viên du-lịch (hầu hết là sinh-viên) thường được trải qua một khóa huấn-luyện về ngành này.

Họ chẳng những thông thạo ngoại-ngữ mà còn đủ tư cách đáp ứng tất cả những sự nhờ cậy, giải đáp những sự tìm hiểu của các khách hàng hay khách du-lịch. Nghĩa là họ giỏi nghệ-thuật làm hài lòng mọi người.

Trong các đại xí-nghiệp, phòng giao-té nhân-sự là gạch nối liền là hộp thư thực-dụng, giữa các giới công nhân với Ban Quản Trị.

Tại nơi đó, người ta thu nhận tất cả nguyện-vọng chánh-dáng của các giới công-nhan, những điều mà các giới này muốn trình-bày với Ban Quản-Trị, cũng như sự liên lạc với nhau giữa giới thư này với giới thư khác, giữa cá nhân này với cá nhân khác.

Người ta tồ-chức đầy đủ những phương-tiện dùng vào các sinh-hoạt này, tại phòng giao-té nhân-sự, trong đó có cả điện-thoại, bích-chương, báo-chí và cả việc xuất bản những tờ nội-san phát hành hàng tháng, tháng hai lần hoặc hàng tuần. Những tờ báo này được phát không trong nội bộ xí-nghiệp, công-ty hoặc còn phò-biển tặng

cho những người thường đến tiếp-xúc, hoặc liên lạc với xí-nghiệp, công-ty nhằm mục đích gáy niềm thông cảm chung.

Tại những xí-nghiệp sản-xuất và thương-mãi, cũng như các hàng du-lịch, hàng-không, hoặc ngân-hàng, người ta còn cho in những tập sách tuyệt-mỹ có tính-cách dân-giải, giới-thiệu sản-phẩm và cơ-quan mình với các giới khách hàng.

Đây là những phương-tiện hữu-hiệu nhất trong lãnh-vực phục-vụ quần chúng, nằm trong phạm-vi giao-té nhân-sự.

Nếu tất cả các công sở của ta như các cơ-quan chuyên-môn, các tòa hành-chánh (thường có đồng bào đồng đảo thuộc đủ mọi giới hàng ngày đến tiếp xúc) tồ-chức những phòng giao-té nhân-sự này để giúp đỡ đồng bào khi hữu sự thì công việc chung chắc chắn sẽ tiến-triền tốt đẹp mà đồng bào cũng giảm bớt đi những nỗi phiền toái chờ đợi mất thì giờ, hoặc phải mất công tìm kiếm, hỏi han những phòng sở, phần hành hữu-trách..

**Giao-Té Nhân-Sự trong chiến-tranh** khác hẳn với giao-té nhân-sự trong hoàn-cảnh bình-thường.

Trong hoàn-cảnh bình-thường, giao-té nhân-sự đặt căn-bản trên pháp-lý, còn giao-té nhân-sự trong chiến-tranh tùy thuộc nhiều ở uy-quyền cùng bản ngã của người chỉ-huy.

Trường-hop thứ nhất, vấn-dề vạch ra những hành động hữu lý và hợp pháp, còn ở trường-hop thứ hai,

văn đề đòi hỏi cả thái độ tùng phục.

Theo một giáo sư Pháp về môn xã-hội-học là Gaston Bouthoul, đã quan niệm chiến-tranh là sự kiện gây nhiều biến chuyển đặc-biệt nhất trong đời sống xã-hội của con người. Đó là một hình-thức chuyền-quá gia-tốc (*Une forme de passage accéléré*). Cũng theo giáo-sư Gaston Bouthoul, muốn nghiên-cứu hình-thức này, phải có môn học được mệnh danh là xã-hội-học chiến-tranh.

Giáo-sư Gaston Bouthoul, thuộc trường Cao-Đẳng Xã-Hội-Học Paris, giáo-sư về môn xã-hội-học tại trường Sorbonne đồng thời cũng là Phó Chủ-Tịch Viện Xã-Hội-Học Quốc-Tế, là một nhà xã-hội-học chiến-tranh rất nổi tiếng ngày nay.

Vào năm 1951, nhà xuất bản Payot đã ấn hành một tác-phẩm khảo-luận về chiến-tranh rất công phu của ông nhân-dề là *Les Guerres, éléments de polémologie*. Theo Larousse mensuel số 401, thì chữ polémologie là danh-từ do giáo-sư Gaston Bouthoul đề-nghị vào năm 1946, ghép lại do 2 tiếng gốc Hy-lạp là *Polemos* và *logos*. *Polemos* là chiến-tranh và *logos* là khảo-luận, vậy polémologie là danh-từ chỉ khoa-học khảo-luận về hiện tượng chiến-tranh (*Étude scientifique du phénomène-guerre*) hoàn toàn khác hẳn khoa-học chiến-tranh (*Science de la guerre*).

Cuốn sách nói trên của giáo-sư, đã được hầu hết các bộ tham-mưu của các quốc-gia trên thế-giới xem là một tài-liệu giá-trị, có những nhận-xét khá dí-dùng làm căn-bản để nghiên-cứu tất cả những vấn-de liên-hệ đến chiến-tranh.

Giáo-sư Gaston Bouthoul nhận định «chiến-tranh là những sự kiện rất quan-trọng, là những diêm đánh dấu thời-gian dễ nhớ nhứt, vì nỗi bật nhứt, là những khúc

quanh quan-trọng nhứt trong lịch-sử.

Chính do chiến-tranh mà những nền văn-minh mới mẻ được xuất hiện cùng những tiến bộ vượt bậc, thay thế cho những nền văn-minh cũ. Chính nhờ ở chiến-tranh mà những người vô danh xuất dầu lộ diện nắm lấy vận mạng của những dân-tộc, có khi của cả nhân-loại nữa rồi trở nên những bậc anh hùng hoặc đề tiếng lại muôn đời.

Giáo-sư Gaston Bouthoul vạch rõ rằng chiến-tranh cũng đồng thời là yếu-tố chánh có ảnh-hưởng khá to trong những biến thiên của xã-hội. Chính chiến-tranh buộc các quốc-gia chủ-trương bế-môn, tỏa cảng (chẳng hạn như Trung-Hoa, Nhật-Bản, Việt-Nam và Maroc trong thế-kỷ 19) phải mở cửa bang giao ra.

Một hiện-tượng khác cũng đáng cho chúng ta chú ý thêm là chính chiến-tranh đã truyền bá các kiều-y-phục, người ta có thể xét người chiến-thắng thật sự của một cuộc chiến qua kiều-mẫu quân-phục được phô-biển sau cuộc chiến này.

Sau khi Napoléon liên tiếp chiến-thắng, cả thế giới bắt chước quân-phục của Pháp và sau thế-chiến thứ nhứt (1914-1918), người ta thích quân phục Anh Quốc, tiếp theo đó, sau thế-chiến thứ hai (1939-1945) người ta thích quân phục của Hoa-Kỳ.

Do những sự-kiện này, người ta nhận thấy vấn-de Giao-Tvä Nhân-Sự và Chiến-Tranh có mối tương-quan đặc-biệt. Chiến-tranh là sự tàn phá, đỗ-nát, hủy-diệt khung-khiếp Jo những bất đồng dị biệt giữa những nhóm người này với những nhóm người khác, nhưng đồng thời từ chiến-tranh phát sinh ra những hiện-tượng đồi-mới tiến-bộ và tăng trưởng mối cảm-thông tình nhân-loại.

Nói đến chiến-tranh, tức là nói đến đời sống cộng đồng, tập-thể trong quân-đội. Nơi đó, con người sống với nhau thành nhóm, thành đoàn, y phục và trang-bị đồng nhứt, sinh-hoạt giống nhau, không còn sống riêng biệt nữa.

Giao-Tế Nhân-Sự chính là môn học đáp ứng đúng mức nhu-cầu quần-tụ của đồng đội, dung hòa mọi sự khác-bié特 cá-tánh thúc-dẩy mọi người cùng thương-yêu nhau, quý mến nhau, tăng-tưởng ý chí và khả năng phung-sự, chiến đấu đến thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến (1).

Giao-tế nhân-sự trong chiến tranh cẩn-thiết là vậy.

### Giao-tế nhân-sự trong lãnh-vực chỉ huy

Ở Hoa-Kỳ, Pháp cùng một số quốc-gia tân tiến ngày nay Ciao-tế nhân-sự không những được dạy ở các xí-nghiệp, & học đường mà người ta còn đem huấn-luyện ở các trường huấn-luyện quân-sự và hành-chánh cao cấp để truyền dạy cho các cấp chỉ-huy sau này những điều cẩn-bản thu-phục nhân-tâm.

Bởi vì giao-tế nhân-sự đã được xem là một môn xã-hội-tâm-lý học nghiên-cứu về tâm lý, hành-động con người qua bốn chiều hướng giao-tiếp, hoặc là bốn lãnh-vực khác nhau :

- Đối với cấp chỉ-huy của mình
- Đối với các thuộc hạ của mình
- Đối với các đồng đội của mình
- Đối với công chúng có liên hệ với mình

(1) Xem tiếp chương 3, phần thứ 3.

Lấy vị thứ của một viên chủ-sự phòng dân-sự (công hay tư sở) thì 4 chiều hướng giao-tiếp của người này trong lãnh vực giao-tế dân-sự là :

— Chiều hướng giao-tiếp trên : Với thượng-cấp là các Ông Giám-Đốc, Chánh Sở.

— Chiều hướng giao-tiếp dưới : Với thuộc hay hạ-cấp là các trưởng ban, trưởng nhóm hay toán, cùng các nhân viên.

— Chiều hướng giao-tiếp ngang (hay là trong) : Với các chủ-sự khác cùng nha-sở.

— Chiều hướng giao-tiếp ngoài : Với quần-chúng, đồng-bào (khách) có việc tới lui phòng-sở mình.

Trong quân-đội, lấy vị thứ của một sĩ-quan đại-đội-trưởng làm điển-hình thì :

— Chiều hướng giao-tiếp trên (thượng-cấp) : Vị tiêu-doàn-trưởng, trung-doàn-trưởng...

— Chiều hướng giao-tiếp dưới (thuộc hay hạ-cấp) : Các trung-đội-trưởng, cùng hạ-sĩ-quan, binh-sĩ thuộc đại-đội-mình.

— Chiều hướng giao-tiếp ngang (hay là trong) : Các viên đại-đội-trưởng khác cùng trong tiêu-doàn, trung-doàn.

— Chiều hướng giao-tiếp ngoài : Công-chứng địa-phương.

Nhiệm vụ của nhà chỉ-huy là tổ-chức phối hợp, ra-mệnh lệnh điều-khiển để tăng-nâng xuất, cho các thuộc-hạ làm việc tốt và khá-hơn những công-tác thuộc-phạm vi trách-nhiệm của mình. Đó là nguyên-tắc cẩn-bản, một định-luật máy-móc. Nhưng sự thành-công và mức độ thành-công của người chỉ-huy không hoàn-toàn cẩn-

cứ hay nhờ những nguyên-tắc đó, mà một phần khá quan trọng nhờ ở biện-pháp thu phục nhân-tâm của người chỉ huy khi đối xử với thuộc cấp và lãnh đạo công việc.

Tổng-Thống Truman của Hoa Kỳ ngày trước đã có lần nhận-định rằng chỉ-huy là khiến người khác làm những công việc họ không muốn làm (trái lại sự nhận-định của các chuyên-vien về tồ-chức và phương-pháp - Organization and method-thi, chỉ huy là làm cho người khác muốn làm những công việc gì mình muốn họ làm).

Nhận định của Tổng-Thống Truman cho thấy công việc chỉ-huy không có tính-cách máy móc như các chuyên viên tồ-chức và phương-pháp kia mà thiên về tình-cảm, tâm-lý, ý-chi cùng các phản-ứng của các thuộc vien.

Các thuộc vien không muốn làm mà cấp chỉ-huy vẫn khiến họ phải làm, và phải làm tốt, đó là một điều khó cho cấp chỉ-huy. Không phải cấp chỉ-huy hờ hét, ra lệnh, hăm-dọa (vì đâu phải cấp chỉ-huy nào cũng có được uy quyền, sức mạnh hết) mà các thuộc vien phải làm, thật ra, nhờ tài khôn-khéo hoặc thuyết-phục, hoặc giải-thích, hoặc bằng những lời lè, hành động thích đáng, hợp lý mà cấp chỉ-huy được các thuộc vien quý mến, ngã lòng chịu tuân hành.

Giao-tế nhân-sự quan - yếu trong lãnh - vực chỉ huy là thế.

\* \* \*

## 2. GIAO - TẾ NHÂN - SỰ TRONG CÁC NGHIỆP - VỤ

*Không nghề-nghiệp nào là không có  
những bộ điệu làm duyên và tiếng-lóng.*

CHRISTINE DE PISAN

*Cần phải suy nghĩ đến làm việc, làm  
thết nhiều, làm lốt đẹp, để sự hiện hữu  
chớ không phải sê lầy cỏ.*

VICTOR COUSIN

ÔNG VUA Xe Hơi Hoa-Kỳ là Henry Ford đã thành-công lớn, trong quãng đời tao-lập sự-nghiệp của ông có mấy lần thăng-trầm. Ông đã chiến-thắng được những thất-bại và về sau, thành-công với sự cảm-phục, ngưỡng-mộ của rất đông người.

Ông là một nhà tồ-chức giỏi, theo phương-pháp của Taylor để tăng năng-xuất cho công-ty ông, với kết quả : kiều xe mỗi ngày mỗi mới, mức sản-xuất mỗi ngày mỗi gia-tăng, trong lúc giá vốn ngày càng hạ, lương-thợ thuyền lại được tăng gấp đôi, số giờ làm việc của thợ thuyền rút từ 9 giờ còn 8 giờ mỗi ngày.

Đó là những kết-quả lý-thú, đáng cho mọi người quan-tâm đặc-biệt.

Nhưng, có điều ít người thấy rõ là thành-quả xuất-sắc đó sở dĩ có được, một phần nhờ sự khôn khéo của nhà doanh-nghiệp Henry Ford, một người khá giỏi về khoa giao-tế nhân-sự. Ông đã áp-dụng những nguyên-tắc của khoa này vào trong lãnh-vực doanh-thương, phát-triển năng-xuất xi-nghiệp.

Henry Ford trở thành một nhà kinh-doanh đáng mến khi chủ-trương cái lợi của thợ thuyền là cái lợi của ông, và cái lợi của khách-hàng cũng là cái lợi của ông, cho nên ông luôn luôn tìm cách tăng lương cho thợ càng nhiều càng tốt, song song với việc giảm giá xe, đổi mới và tiện-lợi-hóa các kiều sản-phẩm do công-ty ông sản-xuất.

Năm ông 60 tuổi, ông còn làm một việc vừa có lợi cho thợ-thuyền của ông vừa cho cả công-ty. Ông đã bỏ ra 100 triệu mỹ-kim, thay trên 40 ngàn máy cũ, dạy lại nghề cho tất cả thợ thuyền để chế-tạo một kiều xe tối tân, khiến cho giới thợ-thuyền trở nên tiến-bộ nghề-nghiệp, tương-lai được đảm-bảo hơn và công-ty Ford trở thành hãng xe hơi lớn nhứt thế giới.

Nhờ vậy, Henry Ford được giới thợ thuyền và công-chúng, giới tiêu-thú hết lòng quý-mến, ủng hộ ông triết-đề.

Vào những năm đầu thế kỷ 20, công-ty Foed phải đương đầu, trong một cuộc tranh-chấp, với nhiều công-ty lớn khác. Một trong những công ty đối thủ là Seldon buộc công ty của ông theo đường lối của họ là bán xe với giá thật-mắc. Ông không tán đồng. Đối thủ của ông tìm cách kiện, và vụ rắc rối này kéo dài đến mấy năm liền, kết thúc giai đoạn đầu là tòa so-thảm xử ông bị thua kiện. Sự-nghiệp của ông bị sụp đồ-nặng.

Nhưng ông không sòn lòng, can đảm bối cáo trên mặt báo tất cả sự thật đưa đến vụ kiện cho công-chúng được hiểu và cam kết với các khách-hàng rằng ông sẽ

đem hết số vốn liêng còn lại của công-ty để đảm-bảo phàm chǎi những chiếc xe do công-ty ông chế-tạo. Hiều được sự thành-thật và thẳng-thắng của ông trong việc nghị đến quyền lợi của mình, giới tiêu-thú lại viết báo bênh-vực, ủng-hộ ông, sau cùng, khi ông chống án thì thắng kiện.

Như vậy, Henry Ford thành công, nhờ ông đổi-xứ khôn khéo, gây được niềm cảm-thông quý giá giữa khách-hàng, giới thợ thuyền cùng công-ty. Đó là sự kiện đáng lưu-tâm trong lãnh-vực giao-tế nhân-sự trên phương-diện nghiệp-vụ, kinh-doanh vậy.

Do sự-kiện điển hình trên đây, chúng ta ghi nhận được rằng yếu-tố quan-trọng để được thành-công trong lãnh-vực giao-tế nhân-sự là *thành-tín*.

Đức thành-tín trước nhứt làm tăng nhân-cách của người giữ được đúng mức những lời nói, những hành-động đúng như đã hứa. Đức-tính ấy chứng tỏ con người đó biết trọng-tư cách của mình cũng như người khác, có tác-dụng thần-diệu là thắt-chặt sự hợp-tác chân-thành và dài-lâu.

Trong xi-nghiệp, giữa Chủ-nhân với các công-nhân hoặc giữa ban-quản-trị, giới-chức-chỉ-huy với những thợ-thuyền, thuộc-hạ, sự thành-tín được tôn-trọng đúng-mức, giới-lãnh-đạo biết-nghỉ đến quyền lợi vật-chất, tinh-thần của các thuộc-hạ, và trái-lại, các thuộc-hạ cũng hết-lòng tin-tưởng vào thiện-chí của giới-lãnh-đạo, tức-nhiên không khi làm việc được bảo-toàn sự yên-lành, thân-hòa.

Tại các xưởng kỹ-nghệ to-lớn ở Âu-Mỹ, người ta

đặc-biệt chú ý đến ý-kien của các công nhân trinh-bày. Người ta luôn luôn nghe và xét các ý-kien đó một cách thực tế, chính-đáng, mau-lẹ.

Vì vậy, khi đào-tạo các viên-chức chỉ-huy cơ-xưởng, người ta đã huấn-luyện những kỹ-thuật về giao-tế nhân-sự với 5 công-việc như sau :

- Không tranh-luận.
- Khuyến khích người trinh-bày nói các điều mà theo họ, rất là quan-trọng.
- Không cắt đứt câu-chuyện của họ.
- Không dự-biện.
- Nghe một cách chăm-chỉ và kiên-nhẫn.

Nhận-xét năm công-việc này, người ta ghi nhận điều «không tranh-luận» và «không dự-biện» bắt buộc cấp chỉ-huy phải có thái độ luôn luôn trầm-tinh, trước mọi vất-dề, sự-việc, người chỉ-huy có bồn-phận giải-thich, chỉ-dẫn và nghe lại những lời lê-thắc-mắc, ý-kien bày-tỏ của người đối-thoại trong không-khí hòa-dịu, cảm-thông-chó không có việc cãi-ly. Muốn được như-vậy, người ta phải bỏ những mặc-cảm, những quyết đoán-nhiều khi sai-lầm, có ánh-hường xấu-vì nồng-nỗi, thiền-cạn hay vì chủ-quan nhứt-thời.

Tại sao chúng ta lại cãi-cọ với nhau những việc mà chúng ta có thè-trao đổi ý-kien bằng những ngôn-từ lịch-sự, vui-vẻ, để tìm giải-pháp thích-hop nhất cho ván-dề, cho công-việc ?

Nói-gon-lại là cấp chỉ-huy phải có tinh-thần cởi-mở, vui-vẻ và bình-đẳng trong việc phát-biểu ý-kien.

Công-việc kế-tiếp là «Khuyến khích người trinh-bày

nói các điều mà theo họ, rất quan-trọng.» Chúng ta cũng thừa-biết rằng có rất-nhiều người khi trình-bày một ván-dề gì, không phải là ván-dề của họ do họ nghĩ-ra; họ chỉ nói dè mà nói, nhạy-lại của người khác, hoặc nói những lời do người khác xúi-dục mà chính họ có-khi trong thâm-tâm cũng-không hoàn-toàn-vừa-ý. Như-vậy lời nói của họ không-hoàn-toàn thích-hop, chưa chắc có lợi-ich cho chính-bản-thân họ.

Chẳng hạn như một anh-thợ nọ lên trình-bày ý-kien với Ban Quản-trị rằng Ban Quản-Trị cần-cấp phát cho anh bộ quần-áo thợ máy thật gọn-gàn dè-làm-việc cho-tiện, dè-tránh những sự-vướng-vít rủi-ro có-thể-xảy-ra, vì-nếu-cứ phải mặc quần-áo rộng-thùng-thình đứng-ké-bên-các động-cơ thì có-thể nguy-hiểm. Ban Quản-Trị xí-nghiệp phải-nghiệm-xem công-việc của anh có-thích-hop và có-đáng với lời-dè-nghị đó không, và nếu-quả người-ấy là người có-thiện-chí, có-sáng-kien-thật-sự chớ không-phải là kẻ-bị-xúi-dục hay bốc đồng nhạy-theo ý-kien người-khác, bắt-chước người-khác thì Ban Quản-Trị nên-khuyến-khích người đó nói-hết những ý-nghị-chánh-đáng của mình dè-tiện-cứu-xét, thăng-tiến-lè-lối-làm-việc cho người đó, mà-cũng-cho cả-xí-nghiệp nữa.

Công-việc quan-trọng kế-tiếp là «không cắt đứt câu-chuyện-của-họ» và «kiên-nhẫn». Chúng ta thừa-hiểu rằng không-phải-bắt-cứ-ai-cũng có-thè-nói-nặng-suông-sé như-nhà-hùng-biện hay-thuyết-giáo, hoặc ăn-nó-ngay-thẳng-dễ-dàng-như-các-luật-sư, giáo-sư.

Tất-nhiên là những người-thợ, đa-phần-kien-thức-kém, thiếu-học-nên-có-khi-ăn-nói-chậm-chạp, phát-biểu-không được-gọn-ghẽ, và thường dài-dòng. Chúng ta phải chịu-nghe-họ-nói, vì họ-vừa-suy-nghĩ-tìm-lời, không-nên-ngăn-chặn-nửa-chừng hoặc-bực-bội-quát-tháo.

Hành-vi thiếu ý-thức của người chỉ-huy, tự coi mình là kè-cá, hay là lớn, cúp ngang lối nói của những thuộc hạ thấp kém hơn chẳng giải-quyết được gì mà trái lại làm cách biệt tư-thế hai bên cùng làm tai mắng tinh thần thiện-Như vậy, người chỉ-huy không làm được gì tiễn bộ thêm.

Nói tóm, trong các hằng-xưởng mà người chỉ-huy từ cấp xếp-thợ, trưởng-toán lên đến trưởng-phòng, trưởng-sở, trưởng-xưởng, quản-trị-viên, giám-đốc chủ-nhân, được huấn-luyện về giao-tế nhân-sự thì tại đó năng-xuất có nhiều cơ-hội tốt, tăng-gia dễ dàng, đồng-thời cũng tránh được những sự đỗ-võ, ngưng-trệ như bâi-việc, đình-công...

**Giao - Tế Nhân-Sự** cũng đã chiếm một phần quan-trọng trong lãnh-vực thương-mãi. Nhà sản-xuất những sản-phẩm thương-mãi có thông-thường hai chiều-hướng giao-tiếp song-song với khách-hàng :

— Giao-tiếp trong phạm-vi thu hẹp : với các đại-diện, đại-lý thương-mãi (bán-si).

— Giao-tiếp trong phạm-vi rộng-lớn : với các khách-hàng tiêu-thụ (bán-lẻ).

Các nhà sản-xuất phải luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của giới khách hàng tiêu-thụ như quyền lợi của mình, theo quan-diêm của Henry Ford.

Có nghĩ như vậy, sản-phẩm của mình mới được giới tiêu-thụ ủng-hộ nhiệt-thành. Nhưng làm thế nào để phục-vụ quyền-lợi của giới tiêu-thụ một cách hữu-hiệu ?

Có những phương-cách như sau :

- Đáp ứng những nhu cầu của giới tiêu-thụ bằng

cách sản-xuất những sản-phẩm bảo-dảm được các đặc-tính : tiện, lợi, chắc-chắn, giá-hạ.

— Luôn luôn tìm hiểu những sở-thích của giới tiêu-thụ để cải-tiến sản-phẩm cho được hợp-thời.

— Luôn luôn tôn-trọng những ý-kien và sáng-kien của các khách-hàng tiêu-thụ.

— Trang-trí sản-phẩm cung-khắp để cho mọi nơi đều có sản-phẩm không phải thiếu-thốn, mất thời giờ tìm-mua của khách-hàng.

— Qua các đại-lý, nhà sản-xuất luôn luôn tìm hiểu thị-trường cùng theo dõi những cuộc buôn-báu chính-chắn của các đại-lý cũng như các đại-diện thương-mãi để ngăn-ngừa những vụ đầu-cơ-tích-trữ, hoặc tăng-giá phi-pháp làm-thiệt-hại quyền-lợi của các giới tiêu-thụ.

Những nhà sản-xuất lớn thường có tổ-chức những phòng-triền-lâm để giới-thiệu sản-phẩm cùng quảng-cáo những mẫu-hàng mới. Nơi đây, người ta tuyển-chọn những nhân-viên-bắt-thiệp, duyên-dáng có nhiệm-vụ chào-dón khách-hàng giải-thích mọi điều-khách hàng cần-biết đồng-thời cũng ghi nhận tất cả những ý-kien của khách-hàng. Những người này chuyên-về ban-giám-đốc mau-lé những ý-kien trên để ban-giám-đốc kịp-thời giải-quyết

Nhiều nhà sản-xuất Âu-Mỹ biết liên-lạc với khách-hàng bằng cách kèm theo sản-phẩm những phiếu-ghi những câu-hỏi liên-quan đến những nhu-cầu cùng sở-thích của khách-hàng để những người này điền-vào những câu trả-lời-gởi-về-hàng. Nhờ vậy, nhà sản-xuất nắm-vững được nhiều yếu-tố phục-vụ khách-hàng ngày-càng đặc-lực-hơn.

Cũng trên phương diện thương-mãi, trong những

gian hàng buôn bán trực-tiếp, giao-tế nhân sự là yếu tố quan-trọng hàng đầu. Bất luận hàng bán ra có mắc hay rẻ, khách hàng chiết cống nhiều hay ít là nhờ phần lớn ở tài nói năng lịch-thiệp, duyên dáng, hoạt bát cùng thái độ chào mời săn đón của những người bán.

Chúng ta thử nhận xét lại những cảnh mà thường ngày vẫn gặp. Một khách hàng bước lại một cửa hiệu hỏi mua sản phẩm nào đó, người bán tỏ vẻ cau có, khó chịu, không có vẻ gì thiết tha đến buôn bán, hoặc có những lời lẽ hồn xược, chắc chắn người khách đó sẽ bỏ đi, và cũng có thể không bao giờ trở lại cửa hiệu đó để mua sắm gì nữa.

Trong ngôn ngữ của giới thương-mãi, dù là buôn bán lớn hay buôn bán nhỏ, cái khôn khéo và đặc-diểm thành-công nằm trong khoa giao-tế nhân sự thường được diễn tả và bao gồm trong hai tiếng «bắt thiệp». Hai tiếng «bắt thiệp» này gợi lên nhiều cảm nghĩ tốt. Có thể người bán hàng không đẹp, nhưng nhờ bắt thiệp, nói năng ngọt ngào duyên dáng khiến cho khách hàng không thè dời gó, cảm thấy phải mua cho bằng được. Sự kiện này kết quả hơn trăm lần một người đẹp mày, đẹp mặt, kiêu cách dáng điệu diêm dúa mà nói năng cùt ngùn, không cảm tình chút nào.

Nói tóm, những người buôn may, bán đắt thường thành-công nhờ giỏi ăn nói, giỏi làm hài lòng và giỏi thuyết-phục được khách hàng: đó là những yếu tố quan-trọng của khoa giao-tế nhân-sự vậy.

**Tại các văn-phòng giao-tế** Thông - thường các phòng giao-tế được xem

là những phòng chỉ-dẫn.

Những phòng này có nhiệm-vụ giải-đáp, hướng dẫn mọi thắc-mắc của bất cứ người nào có chuyện cần đến. Nếu là phòng giao-tế của một cơ-quan công-quyền hay một cơ-sở ngoại-giao, người ta tö-chức với những nhân viên rành rẽ tất cả những vấn-de liên hệ đến cơ-quan. Những người này đã được huấn-luyện và nhận được chỉ-thi thi hành đúng đắn những lề lối cần thiết khi tiếp-xúc với quần chúng địa-phương.

Những người đặc-lực trong ngành này thường không bao giờ nói chuyện, tiếp xúc với ai lại cau mày, mà với một nụ cười tươi tắn khi nói: «Tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc này» hoặc «xin ống, hay bã, vui lòng đợi chúng tôi vài phút, chúng tôi sẽ cố gắng giải-quyết được mau lẹ...». Những câu nói tương tự khiến cho người khách dù có phải đợi lâu hơn, với thời gian 15 hoặc 20 phút cũng cảm thấy vui lòng.

Tại phòng giao-tế thuộc các cơ-quan thương-mãi, kỵ-nghệ, các công-ty hàng không hay du-lịch, những nhân-viên giao-tế bắt buộc phải là những hướng-dẫn-viên hay chiêu-dâi-viên có học-thức luôn luôn nhânh-nhận tiếp đón tất cả những người khách đặt chân vào. Những người này có bỗn phận không đề cho những người khách đó ngo ngác và bơ vơ một mình. Mỗi khi có người vào, nhân viên phòng giao-tế phải bước lại nói chuyện, vừa tìm hiểu ý muốn của khách hàng, vừa giúp cho những người này khỏi cảm thấy bị lạc lõng.

Một huấn-luyện-viên ngành giao-tế, trong một khóa học, đã nói với các học-viên rằng:

— «Trong phòng giao-tế nhân-sự mà chúng ta giúp

việc, mỗi khi có người khách lâ bước vào, bốn phần của chúng ta là phải đem đến cho người ấy một cảm tình nồng hậu để cho người ấy có cảm tưởng được đặc-biệt săn đón, trọng vọng. Dù người ấy có là người nhàn du, bước vào với tâm trạng không chủ-định, chỉ nhìn bâng quơ, câu nói của chúng ta đầu tiên là : « Thưa ông hay bà, hoặc cô, chúng tôi sẽ được hân-hạnh giúp ông, bà, hoặc cô... điều gì chăng? » Đó là câu xá-giao vừa lịch sự, vừa có tư-cách và khôn-ngoan nhứt. Không bao giờ hỏi câu đầu tiên ngâm ngùn, cục lốc như công-kiếm cái gì? hay « bà muốn chi? ». Nghe những câu đại loại như vậy, tự nhiên người ta chỉ cảm thấy.. khó chịu, không còn muốn cái gì nữa, nếu không muốn tát tai, khi người hỏi có thái độ quá xác-xuyec.

Thường trong phòng giao-tế, những nhân-viên tiếp xúc với người ngoài được tuyển chọn trong số những nữ nhân - viên trẻ, khà-ái và thông-minh, lịch-thiệp. Những chức vụ chỉ huy hay những chức-vụ cần giải-quyết những vấn-dề khó được giao cho những nam nhân-viên có kiến thức rộng và cũng có một vể người khà-ái lịch - sự.

**Chúng ta lâu lâu gặp phải những  
cảnh bực mình trong những trường  
hợp đại loại như hai trường  
hợp kề sau :**

Khi có việc đến Tòa Hành-Chánh Quận hay Tỉnh, để xin sao lục một thứ giấy tờ cần thiết gì đó, không có bảng chỉ dẫn, chúng ta đi tìm lòi ngờ có thể bị các viên chức tầy-rà, cảnh sát đuổi hoặc tìm được đúng chỗ thì lại phải chờ đợi, trong khi đông người mà viên chức thừa hành, có thể là một cô, làm việc chậm chạp (tôi có lần

gặp trường hợp ai xin sao lục giấy khai sanh vào lúc 8 giờ 15, mà có nữ nhân viên phụ-trách thâu đơn chỉ làm công việc lấy giấy thua quấn hai cây bút nguyên tử xanh đỏ ngược đầu với nhau lâu đến 7 phút ).

Thật là hết sức phiền.

— Khi đến một cơ-quan cảnh-sát, dù chẳng có tội-tinh gì hết.— chúng ta cảm thấy hết sức ái-nghại khi phải hỏi thăm một viên-chức cảnh sát mà ông nào cũng có vẻ nghiêm-trang, sẵn sàng gắt gỏng.

Nếu tất cả những cơ-quan công-quyền đều tò-chức một phòng hay một ban giao-tế nhân-sự với những nhân-viên bất thiệp, khà-ái thì tất cả những sự phiền-toái của công-chúng sẽ giảm bớt khá nhiều, nếu không nói là có thể không còn nữa.

Biết rằng lâu nay, hầu hết những cơ-quan chính quyền đều có đặt bàn chỉ dẫn, nhưng thường những người ngồi ở bàn đó là những tổng-tho-văn tiếp nhận công văn, hoặc là những nhân viên trực vốn thuộc những phân-hành khác. ở vào một hay nhiều trường-hợp kề sau:

— Kiến-thức kém.

— Không biết gì về giao-tế nhân-sự.

— Không đủ thâm quyến trả lời, giải đáp thắc-mắc của đồng-bào.

— Không nắm vững được những vấn-dề liên hệ đến những thắc-mắc của công-chúng.

— Không được chỉ-thị rõ ràng.

Muốn có một phòng giao-tế nhân-sự hữu hiệu cho các công-sở, những nhân viên thuộc phòng này cần được qua một khóa huân-luyện cẩn-bản về khoa giao-tế nhân-sự và hàng ngày phải được cấp chỉ-huy ban hành những lệnh cùng những tiêu-chuẩn rõ ràng để có thể đủ tư cách

và tài-liệu hướng-dẫn công-chúng, trừ trường-hợp nào  
khó khăn thì hướng dẫn đến một cấp cao hơn, có  
thầm quyền.

Những cơ-quan cần-có Phòng hay Ban Giao-Té là  
các Tòa Hành-Chánh Đô-Thành, Tỉnh và Quận, các cơ-  
quán Cảnh-Sát, Tòa Án, các cơ-quan chuyên-môn thường  
có công-chúng liên-lạc thường-xuyên, cơ-quan bồi  
thưởng chiến-tranh v.v...

Ngoài những nhân-viên thuộc-phòng này, những nhân-  
viên khác có bồn-phận tiếp-xúc với dân-cháng như Cảnh-  
Sát Công-Lộ, Cảnh-Sát An-Ninh Trật-tự, các viên-chức  
thuộc-phòng hộ-tịch, các viên-chức có bồn-phận thu-nhận  
đơn-tử của công-chúng v.v.., cũng cần qua một khóa-huấn  
luyện về giao-té nhàn-sự để có đầy đủ khả-năng, ý-thức  
làm-việc cùng-tư cách-hướng-dẫn, giúp đỡ công-chúng.

\* \*

### 3. GIAO-TÉ NHÂN-SỰ TRONG HOÀN CẢNH CHIẾN-TRANH

*Nghệ-thuật chiến-tranh là ở khả-năng phối-hop những phần tử rất-khác-biéet, đôi-khi mâu-thuẫn nhau, nhưng tại cẩn-kết nhau để thích-ứng với những nhu cầu sinh-lý...*

SCHARNSHORST

**N**GÀY XUA, triết-gia và cũng là nhà-thông-thái danh-tiếng thời-cõi Hy-Lạp là Aristote đã quan-niệm rằng Khoa-Học khởi đầu bằng sự kinh-ngạc.

Khoảng trên 20 năm trước đây, giáo-sư xã-hội-học Gaston Bouthoul đã quan-niệm chiến-tranh cũng làm cho ta kinh-ngạc như một hiện-tượng xã-hội. Giáo-sư cho rằng chiến-tranh là sự-kiện gây-nhiều biến-chuyển đặc-biéet nhứt trong đời sống con-người.

Vậy thi, chiến-tranh là một khoa-học.

Giáo-sư Gaston Bouthoul tự hỏi tại sao người ta đã  
quá chậm-trễ trong việc thiết-lập một khoa-học thật-sự  
về chiến-tranh, và giáo-sư đề-nghị danh-tử để chỉ cho  
khoa này là polémologie mà ngày nay người ta đang áp-  
dụng day tại các-quản-trường hoặc áp-dụng tại các-Bộ-  
Tham-Mưu của các-quốc-gia lớn.

**Chiến-tranh, môi trường phát-triển Giao-Tế Nhân-Sư**

Trong quyền Les guerres, éléments de polémologie, xuất bản vào năm 1951, giáo-sư Gaston Bouthoul đã từng nhấn mạnh rằng chiến-tranh cũng là một yếu-tố chính có ảnh hưởng rất to trong những biến thiên của xã-hội, và giáo-sư cũng vạch rõ tiếp : «Chiến-tranh chính là một hiện-tượng hết sức quan-trọng trong đó những lực-lượng có tổ-chức vũ trang tham dự một cuộc chiến-dấu đẫm máu để dành lấy phần thắng cuối cùng.

Nhưng bên phe nào thắng được ?

Câu hỏi được trả lời. Chắc chắn là do phe có tổ-chức hoàn hảo hơn, chiến đấu trong hoàn-cảnh thuận hợp hơn.

Câu trả lời cho một khía cạnh đặc biệt : sự tổ-chức đó đòi hỏi một khả-năng, một phương-pháp chỉ huy thống nhứt. Đây là vấn-dề thuộc vào lãnh-vực xã-hội : giao-tế nhân-sư.

Giao-tế nhân-sư trong hoàn cảnh chiến-tranh đáp ứng chừng nhu cầu của quân đội, quy-tụ những phần tử, những nhóm người riêng rẽ cá-bié特 thành đồng đội, thành nhóm, thành tập thể với nếp sống hòa đồng, cùng chung màu sắc và quân phục. giao-tế nhân-sư trong trường hợp này, vượt lên trên tất cả những nguyên-tắc so-đẳng thông thường là những lời nói khéo, sự khả-i-i trong xã-giao, mục-dich tăng-trưởng hiệu-năng tổ-chức co-sở, kỹ-thuật chỉ-huy cũng là kết-hợp chặt-chẽ mọi thành-phần riêng rẽ, dung hòa lại với nhau trong niềm thông cảm chung.

Theo một lý-thuyết gia chiến-tranh của quân đội Phổ là Scharnhorst thì nghệ thuật chiến-tranh là ở khả-năng phối-hợp những phần tử rất khác biệt, đôi khi màu

thuần lẫn nhau nhưng lại cấu kết nhau để thích-ứng với những nhu cầu sinh-lý.»

Do nhận định trên đây, chúng ta thấy, rằng giao-tế nhân-sư được phát hiện ra trong hoàn cảnh chiến-tranh, nơi những cuộc sống tập thể đó có hai hình trạng :

— **Hình trạng chỉ-huy :** Đối với giới lãnh-đạo, nó tùy thuộc nhiều uy-quyền và bản ngã của vị chỉ-huy và sự tòng phục của các thuộc cấp.

Người chỉ-huy phải làm cách nào cho các thuộc hạ phải giảm bớt những nếp sống cá-bié特, phát-triển nếp sống tập thể và hòa đồng để phục-vụ trong một mục-dich chung, nơi đó những mục tiêu sinh-hoạt riêng tư không còn nữa.

— **Hình trạng đồng đội :** Những người cùng sống với nhau chung một đơn vị thương yêu nhau, bảo vệ cho nhau, hy-sinh cho nhau. Cấp trên thương cấp dưới, cấp dưới có bồn phận tuân-hành mệnh lệnh cấp trên, đồng cấp sát cánh nhau quý mến nhau, giúp đỡ và che chở lẫn nhau, đồng thời còn thể hiện lý-tưởng tinh đồng đội đó khi giao tiếp với đồng bào dân chúng, tạo thành một sức mạnh vững vàng trên phương diện tinh thần cũng như vật chất khả dĩ chứng tỏ được khả-năng bảo vệ mà dân chúng trông cậy, tin tưởng.

Giao-tế nhân-sư với quan niệm và chiều hướng này đã khiến cho một người trong quân ngũ có thể vừa là một cấp chỉ-huy, vừa là một thuộc cấp, và cũng vừa là một đồng đội (bạn đồng ngũ).

**Giao-Tế Nhân-Sư trong các đơn vị quân-đội**

Với tầm hướng nhận định trên, giao-tế nhân-sư đã trở thành một lãnh vực hoạt động cần thiết

trong các tờ-chức quân-đội. Trong những cơ-câu tờ-chức của Quân-Đội Âu-Mỹ, người ta chú trọng đặc-biệt đến vần-de này. Chẳng những tờ-chức những Ban, Phòng Giao-Tế Nhân-Sự tại các cơ-sở trên lục-dịa, ngay trên các chiến-hạm, người ta cũng thiết lập những Ban Giao-TẾ Nhân-Sự nhằm mục-đích hướng-dẫn và giải-thích những vần-de cần tìm hiểu cho các vị khách.

Ngay cả những chiến-sĩ, bất luận sĩ-quan hay hạ-sĩ-quan, binh-sĩ, người ta cũng huấn-luyện qua những điều căn-bản của khoa tâm-lý học này.

Đi ngoài đường, thường chúng ta gặp những chiến-sĩ đồng minh dù ở cấp bực nào, chưa từng quen biết nhau bao giờ, gặp chúng ta họ cũng có thể mím cười thân thiện hoặc ngó loli chào thân ái khi chúng ta thấy họ nhìn chúng ta lúc chạm mặt, khiến chúng ta có cảm tình ngay đồng thời cũng nghĩ rằng họ đã có một truyền thống xã-giao-nhânh-nhận đáng quý mến.

Sự-kiện trên đòi hỏi giới lãnh-đạo quân-đội một sáng-kiến về tờ-chức và huấn-luyện. Người ta thấy rằng môn Giao-TẾ Nhân-Sự phải được coi là một trong những môn quan-trọng nhất trong việc huấn-luyện về tác-phong quân-nhân, nằm trong lãnh-vực Tâm-Lý-Chiến.

Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng bắt cứ người thanh-niên thuộc giới nào của dân-chúng, khi bước chân vào quân-đội, khoác áo chiến-binhh cũng có những mặc cảm riêng tư. Có thể là những mặc cảm lối lầm, những bi-quan, những thắc thòm lo âu. Những điều đó tạo thành những khuyết-diểm của bản chất cá-tánh họ. Tất nhiên, họ giảm mất đi phần nào sự vui tinh, yêu đời.

Giới chức chỉ-huy và huấn-luyện cần tạo cho họ một không khí thoải-mái và tin-tưởng. Làm sao cho họ vững tin và phải biết họ đang có những ước-muốn gì.

Người chỉ-huy cần phải đem lại cho họ nhiều điều kiện tốt đẽ này nở tình thân-hòa, họ cần được giải-trí, được hiểu biết tin-tức, được chấp-nhận và cứu xét nhanh chóng những ý-kiện thỉnh nguyện của họ, và sau cùng là được thăng-thưởng xứng-đáng, công-bình.

Ngoài ra, nhiệm vụ của người binh-sĩ là chiến đấu và phụng-sự, ai cũng muốn trong sự gay-lửa, đau-khổ và hiềm-nghị thường trực cần có được một vị chỉ-huy xứng-đáng, khả-kinh. Điều kiện tinh-thần này đòi khi còn quan-trọng hơn vần-de lương-hồng, sự-vất và khô-nhọc mà họ đang có.

Chính vì những điều này mà những người chỉ-huy bắt buộc phải có những thái-độ thích-ứng, biết-đúng lúc làm thỏa mãn những ý-kiện mong-ước của các cấp thuộc hạ, như vậy, sẽ dễ thành công hơn là áp dụng những biện-pháp nguyên-tắc, lầy uy-quyền cứng-rắn. Đó là sự thành công thuộc lãnh-vực tâm-lý; vần-de của giao-tế nhân-sự.

Nói tóm-lại, nhiệm vụ của người chỉ-huy trong quân-đội là phải tạo một tương-quan giao-tiếp thuận-lợi để tăng-gia hiệu năng công-tác của đơn-vị.

Với chiều-hướng này, một đề-nghị thích-ứng dành cho cấp chỉ-huy các đơn-vị quân-đội gồm những yếu-tố cần thiết đẽ thực hiện công-tác giao-tế nhân-sự trong quân-đội như sau :

- Tạo những cơ-hội thuận-tiện đẽ các nhân-viên, thuộc cấp đẽ tiếp-xúc, thông-cảm và truyền-đạt ảnh-hưởng lân-nhau.

- Hợp những người cùng một chí-hướng, khả-năng vào một đơn-vị đẽ cho những người đó làm việc ăn-nhập với nhau, bồ-túc cho nhau.

— Cùng cố tình đồng đội bằng cách càng ít càng hay việc thay đổi thuộc cấp, ngoại trừ trường hợp bắt kháng.

— Để cho hạ cấp tự định-doạt lấy phương cách và chi-tiết thực-hiện những công-tác minh giao-phó, tôn trọng sáng kiến cùng trách-nhiệm của họ trong công-tác.

— Trong các dịp khen thưởng, cần có sự khích-thưởng toàn đội, toàn đơn-vị, nghĩa là nhắm vào công-lao của tập-thể đội ngũ trước nhất.

Với những nhận xét trên đây, chúng ta rút tia được nhiều kinh nghiệm quý-biú, được trình bày tiếp sau đây.

**Đại-Tướng George Marshall đã làm gì?** Tướng George Marshall là một vị Tòng Tham Mưu-Trưởng Quân-Lực Hoa-Kỳ và từng được mệnh danh là Quân-nhân số 1 của quân lực này trong thời Thế-Giới Đại Chiến thứ hai.

Đại-Tướng là người chẳng những giỏi về chiến-thuật, từng là chỉ-huy-trưởng những đơn-vị tác chiến lấp-dưới những kỳ công chiến thắng hiển hách, lại còn là một nhà tổ-chức quân đội rất rành về khoa giao-tế Nhân-sự.

Đối với các thuộc-cấp, Đại-Tướng luôn luôn tạo một tinh-thông cảm và lúc nào cũng tìm hiểu ý-kien, ước-vọng của thuộc-hạ để giải-quyet thỏa-mản. Đối với đồng đội, ông là người có thái độ che chở và anh-hùng.

Khi còn theo học ở trường võ-bi Virginie ở Lexington, George Marshall bị một người bạn đồng-khoa là

hiếp dâm gần-trí-mạng bằng gươm trong một cuộc ẩu-tuất; nhưng kẻ gây ra thương-tích không chủ định là cho George Marshall bị thương nặng. George Marshall có thái độ anh-hùng kẻ cả và với tinh-thần thè-thao, không tố cáo kẻ thù bằng cách luôn-luôn dấu tên người đó. Thái độ này của sinh-viên sĩ-quan George Marshall được các bạn đồng đội hoan-nghênh nhiệt-liệt và cho rằng là «một thằng chịu chơi, gan li».

Sau này, khi lên chức Tòng Tham Mưu-Trưởng Quân-lực, bức-chót danh-vọng của đời quân-nhân, George Marshall bao giờ cũng có thái-degree thích-đáng đối với các thuộc-cấp.

Luôn-luôn bên cạnh, dù là vào lúc về-ăn cơm ở nhà, ông cũng có kéo theo một sĩ-quan từ cấp Thiếu-Tá trở-lên, không phải để hộ-vệ mình mà là để làm bầu-bạn nói-chuyện về chiến-thuật, sinh-hoạt quân-đội.

Là một người rất trọng-kỷ-luật nhưng George Marshall luôn-luôn đả-kích-nặng nề tinh-vanh vang-hống hách-của các sĩ-quan, vẫn thường có, qua các thời-kỷ cũng như đang-thời với ông.

Khi ở chức vụ Tham-Mưu-Trưởng, George Marshall đã cho thi-hành một công-tác có tánh-chất cách-mạng nhằm mục-dịch tìm hiều ý-kien, nguyên-vọng của các binh-sĩ, đồng-thời cũng để chỉnh-đốn thích-ứng công-tác huấn-luyện binh-sĩ sao cho được hữu-hiệu và nhân-dạo-hơn.

Công-tác đó có tánh cách vừa điều-tra vừa là khảo-sát chưa từng có trong lịch-sử quân-lực Hoa-Kỳ. Tánh-chất quá-mềm của công-tác đã khiến cho đồng-đảo-quân

nhân phải ngạc nhiên và một số không ít sĩ-quan tỏ vẻ chê-diều.

Nhưng, George Marshall đã thành công.

Ông cho gởi đến ba ngàn binh-sĩ, mỗi người một bản vấn-dề-lục (questionnaires : một thứ văn-kiệm gồm có nhiều câu hỏi liên quan đến một hay nhiều vấn đề muốn khảo-sát), trong bản này có 118 câu hỏi. Ông ra lệnh cho những người lính này cứ thành thật trả lời những câu hỏi của ông và cứ giấu tên, không cần phải hồi rõ.

Trong 118 câu hỏi đó, có những câu điển hình như :

- Anh có thương yêu sĩ-quan của anh không ?
- Nếu CÓ, xin cho biết tại sao.
- Nếu KHÔNG, cũng xin cho biết tại sao.
- Chúng tôi phải làm cách nào để nhằm giúp anh trở thành người chiến-sĩ giỏi nhất ?
- Chúng tôi phải làm cách nào để quân-lực thành một quân-lực giỏi nhất ?

Quả thật đây là một việc quá sức tưởng tượng. George Marshall đã làm một điều mà không ai nghĩ đến : dành cho giới binh-sĩ tham gia phát-biểu ý-kiện cùng góp phần xây dựng quân-lực, gop công vào những công tác trọng đại quá tầm khả năng của họ.

Những câu hỏi thường là những câu hỏi «mở» tức là những câu hỏi không giới hạn sẵn bằng hai chữ hoặc «CÓ», hoặc «KHÔNG» mà là để tự do cho người trả lời sao cũng được, càng nhiều chi tiết, nhiều ý-kiện càng hay.

Trái ngược lại điều mà người ta đinh-ninh rằng các binh-sĩ không đủ khả năng hay không dám trả lời, George

Marshall nhận được khá nhiều ý-kiện hay, những quan-niệm đúng đắn, nhờ đó, ông quyết định cải-tổ phương pháp huấn-luyện binh-sĩ cho được có tính cách nhân-dao hơn. Về sau, người ta noi gương tiếp tục khuyến-kích các binh-sĩ phát-huy sáng-kiến nhiều hơn, và phương-pháp này có ảnh hưởng rộng lớn tới khắp các chiến-trận với hiệu năng tác-chiến dũng mãnh hơn, chiến-thắng cũng thu-đat nhiều hơn.

Ngày nay, quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa cũng đã thực-hiện phương-pháp này qua những cuộc thi-dua bầy tó sáng-kiến, lập-trường trong toàn quân từ mấy năm qua.

Trong giới xí-nghiệp, người ta cũng có thể áp dụng phương-pháp khảo-sát này để cải-tiến công-việc và cơ-sở.

Cũng như Đại-Tướng  
Đại-Tướng Mac Arthur  
George Marshall, Tướng  
đã đổi-xứ với thuộc hạ  
Mac Arthur là một Tướng  
Tư-lệnh tác-chiến.

Đối với đồng đội, ngay từ khi còn theo học trường võ-bị West Point, Mac Arthur vốn là con của một tướng lãnh cũng không chứng-tỏ là một cậu ấm mà lại tỏ thái độ của kẻ anh-hàng, bị các sinh-viên đàn anh ăn hiếp, ráo nhau đập-trồi chết mà cũng không tố cáo, một lòng che-chở cho những kẻ đã hại mình.

Khi là Tư-Lệnh sư đoàn tác-chiến, Mac Arthur luôn luôn can-dảm đứng xòng lưng chỉ huy tại nơi đạn-rơi như mưa và bao giờ cũng sống sát cánh với các chiến-sĩ của mình.

Bản-tánh không thích ăn mặc diêm-dúa, Mac Arthur

chủ-trương sống thoái mái, tùy thích. Ông thiên về khía cạnh «con người» nhiều hơn và quan niệm rằng những người lính, sau chiến-trận gay lửa cǎn sống thỏa thích, yêu đời. Ông cho rằng một người lính vui nhộn, thoái-mái là một người lính tốt nhất.

Một ngày trong năm 1918, Trung-Tướng «Black-Jack» Pershing, người chủ-trương rằng kỷ-luật và về lịch-sự chải chuốt, là những yếu tố căn bản cho quân đội thành công, lúc đó là Tư-Lệnh Lực-lượng Viễn-Chinh của Hoa-Kỳ ở Pháp, bắt thăm dến thanh-trá Sư-Đoàn 42 của Đại-Tá Mac Arthur.

Vị Trung-Tướng Tư-Lệnh này đến nơi nhằm lúc các binh-sĩ của Sư-Đoàn 42 đều bần thiu, không mấy chú trọng đến quân-phục, họ lại tỏ vẻ khó chịu đối với vị Tư-Lệnh Tối Cao của mình. Tướng Pershing liền hét lên với Đại-Tá Mac Arthur : «Sư-đoàn này là một sự si-nhục. Trong đời, tôi chưa hề thấy binh-sĩ nào có vẻ ghê tởm như thế này.»

Mac Arthur bình-tinh trả lời ngay : «Chúng tôi mới rời khỏi chiến-tuyến được 5 ngày, (Trong một trận đánh lớn vào mùa Xuân, Sư-Đoàn 42 của Mac Arthur đã phải chiến đấu suốt 85 ngày liên tục. Trước khi được thay thế vào tháng 6, 1918 để rút ra khỏi chiến-tuyến, sư-đoàn này đã bị thiệt hại 2.000 binh-sĩ vừa từ trận vừa bị thương trong các cuộc ác chiến).

Tướng Pershing lại quát : «Năm ngày ? Trời đất ! Vậy, từ hôm đó tới giờ ông làm gì ?»

Mac Arthur vẫn bình-tinh : «Ngủ nhiều nhất, ngoài ra thi đánh bài, đánh cờ, uống rượu chút đỉnh. Tôi đã che binh-sĩ làm gần như hồn hết những gì mà họ thích

sau một thời gian quá dài ở những chiến-tuyến như loại chiến-tuyến mà chúng tôi vừa chiến đấu đó.

Tướng Pershing giật bắn người, liền quát thêm : «Đại-Tá ! Tôi ra lệnh cho ông phải đích thân làm sao cho đơn-vị này vào trong kỷ-luật, khuôn nếp. Phải là một đơn-vị dũng-hoàng nhất tại nước Pháp này. Kỷ-Luật trước nhất, ông nghe rõ chưa ? Và nếu Đại-Tá không làm được như vậy cho họ, tôi sẽ tìm người khác có thể làm được thay Đại-Tá.»

Vài ngày sau, một số các sĩ-quan cấp Tá từ Thiếu-Tá đến Đại-Tá với bóng dáng đẹp đẽ đi qua khu-vực của Sư-Đoàn 42 và gửi cho Mac Arthur những giấy thanh-pheん về lính-tráng Sư-Đoàn 42.

Mac Arthur liền vứt những giấy đó vào sọt rác và khoảng một tuần sau, ông đã đuổi một trong những sĩ-quan béo mập kiêu-si-quan kiêng đó ra khỏi văn-phòng với lời cảnh cáo : «Nếu tôi còn thấy cái bản-mặt buồn-nôn của anh lần nữa, tôi sẽ lau sạch nụ cười gượng-gạo của anh bằng khẩu Colt 45 của tôi.»

Mẫu chuyện này không phải cho thấy cái bê-bối của một vị Tư-Lệnh sư-đoàn mà thật ra biểu hiện một tấm lòng đáng quý của một vị chỉ-huy là biết thông-cảm những nỗi gian-khổ của những thuộc hạ trong gần ba tháng trời chiến đấu gay go ở chiến-tuyến lửa đạn. Người chỉ-huy đó đã sống với nội-tâm con người nhiều hơn là sống với sự hào-nháng, như một số người vênh-vang «phùng-xòe» diêm-dúa bên ngoài mà khả năng cùng tư cách có thể rồng-tuếch.

Một người chỉ-huy hiểu rõ các thuộc-hạ, biết lúc nào phải khe-khắt, lúc nào phải dung-dưỡng, biết rộng

lượng trong tình thân-ái, cùng chia sẻ mọi nỗi khổ vui, như vậy mới được thuộc hạ hết lòng yêu kính. Đó là đạt được những yếu-tố quan trọng trong lãnh-vực giao-tế nhân-sự rồi vậy.

Đọc truyện Tàu, trong thời Xuân Thu, chúng ta cũng biết được một vị đại-tướng là Ngô-Khởi đã áp-dụng một lối chỉ-huy hoàn toàn khác hẳn những phương pháp thông thường xưa nay.

Ngô Khởi đã sống trà-trộn chung dung với hàng binh sĩ, nghĩa là cùng ăn cùng ngủ cùng làm. Là một Tướng Tư-Lệnh (Nguyên-Soái) Ngô Khởi cũng không ngại ngùng gì hết khi làm một công việc mà chẳng ai bao giờ dám làm, đó là việc hé miệng hút mủ ra khỏi vết thương cho một binh sĩ dưới quyền.

Cấp chỉ-huy tối cao mà có hành-động hàn-hữu như vậy, hỏi sao binh sĩ không quý mến mà sống chết cho kỵ được? Nhờ vậy mà Ngô Khởi cầm quân đánh thắng được nhiều trận lớn hết sức vỗ vang.

**Đề-đốc Chester W. Nimitz ăn ở ra sao?** Là người cứu gỡ danh-dự cho lực-lượng Quân-Đội Hoa-Kỳ, nói chung, và các đơn vị Hoa-Kỳ ở Thái-Binh-Dương nói riêng, sau khi bị Không-Quân Nhật tấn-công triệt-hạ Trân-Châu-Cảng vào tháng 12, năm 1941, Đề-đốc C.W. Nimitz đã trở thành vị anh-hùng Hoa-kỳ từ khi đánh tan nát hạm đội Nhật đè trả dứa, ở trận Midway, trận thủy chiến lớn nhất của lịch-sử.

Đề-đốc C.W. Nimitz là vị Tư-Lệnh một hạm đội vi-

đại của Hoa-Kỳ trong thời đệ nhì thế-chiến cũng là Tông Tư-Lệnh khu vực Thái-Binh-Dương.

Một người như vậy mà sống rất hòa-dồng với các binh sĩ, rất tể-nhị và giỏi về khoa tâm-ly.

Người ta thuật lại rằng một đêm nọ ở Waikiki, nhà hàng Breaker được biến đổi thành một trung tâm tiếp các thanh-niên đầu quân, có tổ-chức buổi dạ vũ. Đề-Đốc đã đến đó vui chơi như mọi người, dù đã già rồi. Giữa đám lính dưới quyền, Đề-Đốc cũng khiêu-vũ với một thiếu nữ trẻ đẹp. Lính hoan hô nhiệt-liệt và người ta đã thi-đua chụp hình vị Đề-Đốc đầu bạc khiêu-vũ với thiếu nữ trẻ giữa đám lính thủy vui nhộn kia.

Bộ Tư-Lệnh Hải Quân thích tắm hình này, đưa lên mặt báo để quảng-cáo. Kết-quả các cậu thanh-niên quá thích mà ngay cả bà vợ của Đề-Đốc cũng thích vô cùng vì bà đã nhận được tấm ảnh đầu tiên, do ông gửi về cấp tốc bằng máy bay cho bà coi trước, khôi-cần ai khác đưa cho bà coi qua báo chí.

Vị Hải-Quân Đề-Đốc rất rành tâm-ly đó còn có nhiều giai-thoại liên-hệ đến lãnh-vực giao-tế nhân-sự nữa, nhưng giai-thoại được coi là thú vị hơn cả là câu chuyện sau đây:

Sau trận chiến-thắng lẫy lừng ở Midway, Đề-đốc Nimitz bay về bờ biển phía tây Hoa-Kỳ để hội-nghi cùng Đề-Đốc Ernest J. King. Khi chiếc phi-thuyền chở ông hạ cánh thì ngã ngựa. Một khúc gỗ lớn trôi trên mặt nước đâm thẳng bụng phi-thuyền, rồi cắm vào mũi, khiến phi-thuyền quay lùi lại.

Viên phi-công phụ bị tử thương ngay tại chỗ, và hai

sĩ-quan khác bị trọng thương còn Đề-Đốc bị trật xương và vài vết bầm lớn. Cuộc cắp cứu được thực hiện ngay, người ta vội đưa những người sống sót vào bờ. Đề-Đốc đứng ở mũi thuyền và uất như chuột.

Người chèo thuyền thoát đầu vô ý, không nhìn kỹ ông, đã quát lớn : «È, chú kia, ngồi xuống». Người anh-hùng trận Midway, Tông Tư-Lệnh hạm đội Thái-Binh-Dương của Hoa-Kỳ vui vẻ tuân lệnh của anh chèo thuyền.

Nhưng, khi nhìn kỹ lại, người này hoảng hồn. Anh ta ló mắt trong khi miếng lấp bắp xin lỗi mà không rã lời. Đề-Đốc mỉm cười : «Anh có lỗi gì đâu. Anh cứ làm trò phận sự anh đi».

Giai-thoại này cho chúng ta một quan-niệm : kẻ làm lớn phải có ý-thức về người và việc. Đề-Đốc là một vị Tư-Lệnh của một hạm đội, chỉ-huy một lực-lượng nhưng không là người chỉ-huy của một chiếc thuyền cứu cắp-khi mình cũng là một nạn nhân. Người nào nhiệm vụ này, chức vụ nào cương vị này, không thè nhầm lẫn hay lạm dụng từ lãnh vực này sang lãnh vực khác, dù lãnh vực khác có nhỏ bé hơn cũng vậy.

Điều thứ hai là Đề-Đốc đã chứng tỏ được một tư-cách hết sức đoàn chính, một đối xử hợp thời, hợp lý. Đó là yếu tố cần-thiết trong khoa giao-tế nhân-sự vậy.

Đêm 15 rạng 16. 12. 1942. Đại-Tướng Mark W. Clark, trong giày số 41

Mark W. Clark, trong  
một cuộc thanh-trá  
tiên-tuyến, đã đến

thăm Trung-Đoàn Bộ Binh 141, đang tham chiến tại một địa thế hiểm-trở, núi non chập chùng, mưa gió, giá lạnh thuộc miền Nam nước Ý.

Tại đây, Quân-Lực Đồng-Minh đã phải chiến-dấu cực kỳ khốn khď, gian-nan trong chiến-dịch Raincoat, mở ra đòn đánh phủng «phòng tuyến mùa Hồng» của quân Đức Quốc Xã. Trung-Đoàn 141 đang ở trong tình thế nguy ngập, nhiều sĩ quan và binh sĩ đã tử trận, hoặc bị thương hay mất tích. Ngay lúc Đại-Tướng Mark W. Clark tới thanh-trá thì Thiếu-Tá Hilton, Trung-Đoàn Phó cùng với 50 binh sĩ thuộc quyền tại một địa-diểm tác-chiến, bị địch phản công bao vây.

Đại-Tướng chỉ còn gặp được hai Trung-Úy là hai quân nhân cao cấp hơn cả tại Bộ Tham Mưu Trung-Đoàn, nên cùng hai sĩ quan này đi thăm phòng tuyến của Trung-Đoàn. Đại-Tướng Tư-Lệnh chiến dịch khuyên khích các chiến sĩ đang chiến đấu, nhưng trong thăm-tâm hết sức lo ngại tinh thần các người lính giàn khổ này đang xuống rất thấp.

Trước khi rời phòng tuyến, Đại-Tướng trông thấy một người lính tác người nhỏ nhắn, râu tóc lại xồm xàm, vẻ mặt bình tĩnh. Đại-Tướng càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy người lính này lại di chân đất, liền bước lại hỏi, thì anh ta thưa :

— Kính thưa Đại-Tướng, tôi là binh nhì Gebhart.

— Trời lạnh như vậy, tại sao anh không mang giày?

— Kính thưa Đại-Tướng, tôi không có giày.

Rồi anh cho biết tiếp rằng sau 100 cây số tiến quân, giày của anh bị rách bung ra. Vì bàn chân anh nhỏ quá nên trong đơn vị không có một đôi giày nào mang vừa cả.

Đại-Tướng Mark W. Clark hỏi anh ta mang giày số

mấy thì anh ta cho biết số 41. Trong quân đội Hoa-kỳ, vì hầu hết các người lính đều có tác cao lớn, chân to, loại giày cỏ nhỏ như số 41 rất ít, trong mỗi 100.000 đôi, Quân Nhu chỉ cung cấp có 67 đôi mà thôi.

Đại-Tướng Clark gật đầu nói :

— Tôi sẽ tìm cho anh một đôi. Trong tất cả các kho quân nhu tại chiến-trường Địa-Trung-Hải thế nào cũng có một đôi giày số này.

Ngay sau khi trở về Bộ Tư-Lệnh Chiến-Dịch, Đại-Tướng giao cho Thiếu-Tướng Ralph H. Tate, trưởng phòng 4 nhiệm vụ tìm cho ra một đôi giày số 41. Khi đã tìm được, Đại-Tướng cho chiếc phi-cô riêng của Đại-Tướng đi “chở” đôi giày hiếm có đó từ một kho ở hậu cứ về Bộ Tư-Lệnh Chiến-Dịch, rồi Đại-Tướng phái Đại-Úy Warren Thrasher, sĩ quan tùy viên của Đại-Tướng đem đến tận căn cứ của Trung-Đoàn 141 bộ binh, tìm trao cho anh binh nhì Geohart.

Sáng ngày 17, 18, nghĩa là chỉ nội trong khoảng 30 tiếng đồng hồ sau cuộc thanh-trá của Vị Tư-Lệnh Chiến-Dịch, Đại-Úy Warren Thrasher đến phòng tuyển Trung-Đoàn 141, tìm gặp anh binh nhì nhỏ nhắn kia, vẫn bình tĩnh ngồi y tại chỗ, trong cái hố cá nhân mà anh ta đã tiếp chuyện với Đại-Tướng Clark vào rạng ngày hôm qua.

Mẫu chuyện trên đây, thiết-tưởng khởi căn phải kết luận và bình luân dài dòng. Chắc độc giả cũng đã tìm thấy ý-nghĩa của vấn-de qua sự lưu tâm đặc biệt của một vị Tư-Lệnh đối với binh-sĩ ngoài trận tuyến, và việc... giao cho một Thiếu Tướng tìm một đôi giày cho chúa binh nhì mà Đại-tướng Clark đã làm.

\* ☆ \*

#### 4. GIAO - TẾ NHÂN - SỰ TRONG LÃNH-VỰC CHỈ-HUY

*Trong thế gian này chỉ có hai sức mạnh : thanh gươm và lý trí...*

*Lý-trí vẫn luôn luôn thắng sức mạnh đường gươm.*

NAPOLÉON

**Q**UA các chương trước, độc giả đã có ý-niệm phần nào về vai trò của Giao-Tế Nhân-Sự trong lãnh-vực chỉ-huy.

Chi-huy là một công việc khó. Đó là một nhiệm-vụ đòi hỏi nhiều điều kiện : Khả-năng chuyên môn hay kinh-nghiệm nghề nghiệp, tuổi-tác và tư-cách. Tùy theo địa-vị, cấp-bực chỉ-huy, người ta có một số quyền hạn và phương pháp để hành xử nhiệm vụ.

Chỗ đầu có đầy đủ những điều kiện tốt kề trên di-chăng nữa, không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành một nhà chỉ-huy giỏi. Thành quả này đòi hỏi ở sự tinh-tế, khôn-khéo của cá nhân nào nắm quyền chỉ-huy, trong đó những tinh-hoa của ngành giao-tế nhân-sự đóng góp vào một phần lớn.

Quyền chỉ-huy được ví như một thanh-gươm, giá-tri do thanh-gươm một phần, nhưng phần quan-trọng vẫn do người cầm gươm, xử dụng gươm.

**Nhận-Định Tông-Quát**

Chi-huy là một nhiệm-vụ có quyền hạn, trong tất cả các lãnh-vực công hay tư, quân sự hay dân sự, dù có tánh cách chuyên môn hay không. Vì chỉ huy là một việc khó khăn, khéo léo, tề-nhị nên người ta ví như là một nghệ thuật, khi nói đến ba chữ "thuật chỉ-huy".

Viết về tánh-cách của người chỉ huy, tác giả N.Đ.T. đã viết trong nguyệt-san Chi-Đạo số 2, xuất bản ngày 25.2.63 (Bộ mới) như sau :

«Muốn lãnh-đạo và kết-hợp nhân-viên có hiệu-quả, người chỉ-huy phải có những đức-tính lãnh-đạo. Có đức-tính không cũng chưa đủ, ta còn phải biết những nguyên-tắc để căn-cứ trên các nguyên-tắc ấy mà chỉ-huy.

Từ các đức-tính và nguyên-tắc chỉ huy sẽ nảy ra những mệnh-lệnh. Các mệnh-lệnh ấy dựa vào tài-lực và tinh-thần nhân-dân sẽ là yếu-tố quyết-định sự thành-công.

Chúng ta ai cũng nhìn nhận rằng trong mỗi toán người dù to dù nhỏ, cũng phải có một người lãnh-đạo. Trên trường chính-trị, quyền của người lãnh-đạo được biểu thị bằng chức-vị, trong quân-ngũ, quyền ấy được biểu thị bằng cấp-bực, với chức-vị và cấp-bực ấy, người lãnh-đạo có thể hành-động một cách hợp-pháp đối với thuộc-cấp.

Nhưng có quyền-hạn thì cũng có trách-nhiệm. Cái trách-nhiệm ấy có thể gồm cả trong hai tiếng «thành-bại».

Có kẻ bảo người lãnh-đạo giỏi là một người chỉ-chăm-lo cho sự sống-vật-chất và tinh-thần của thuộc-họ. Điều ấy phải nhận là đúng nhưng không đúng cả.

Trách-nhiệm của nhà lãnh-đạo không chỉ là cho sự sống-vật-chất và tinh-thần của dân-chúng mà còn phải làm sao để hoàn-thành sứ-mạng. Cái quan-trọng là ở chỗ hoàn-thành sứ-mạng. Vượt lên trên tất cả những khó-khăn về vật-chất và tinh-thần để thành-công, việc ấy đánh-giá người lãnh-đạo. Trở ngại càng khó-khăn thì thành-công càng nhiều giá-trị. Những cảnh ngộ cực kỳ éo-le, nghiêm-trọng chính là những lúc nhà lãnh-đạo có dịp đo-lường nghệ-thuật lãnh-đạo của mình.»

Đề-cập đến vai-trò Giao-Té Nhân-Sự trong văn-de chỉ-huy, tác-giả N.Đ.T. đã nhận-định :

«Giao-té nhân-sự trong văn-de chỉ-huy là sự kết-hợp và lãnh-đạo các người cộng-sự làm-thì nào để cho họ có-thì hợp-tác hữu-hiệu với cấp chỉ-huy để cho họ vừa được thỏa-mãn về phương-diện kinh-tế, tâm-lý và xã-hội mà người chỉ-huy cũng hoàn-thành được trách-nhiệm.»

Trong bài «Nghệ-Thuật Chỉ-Huy», cũng đăng ở nguyệt-san Chi-Đạo số 2, tác-giả Bửu-Địch đã viết về tinh-cách toàn-diện của nghệ-thuật chỉ-huy như sau :

«Phương-pháp chỉ-huy thay đổi tùy theo đặc-tính của thuộc-viên nếu số thuộc-viên ít, người chỉ-huy phải tùy theo cá-tính của từng người mà đổi-xử, lối chỉ-huy nặng-tinh-cách-mật-thiết, nếu số thuộc-viên quá nhiều, người chỉ-huy phải tránh bày tỏ thái độ quá-mật-thiết đối với một vài thuộc-viên, lối chỉ-huy nặng-tinh-cách-vô-tư, thuộc-viên trí-thức đòi hỏi những phương-pháp chỉ-huy các loại thuộc-viên ít học. Đặc-tính của công-việc lao động chân-tay thích-hợp với một lối chỉ-huy mạnh-mẽ và dứt-khát...»

Nhà chỉ-huy quân sự có nhiều trường-hợp thuận tiện hơn nhà chỉ-huy hành-chánh; vì nhiệm vụ trọng đại của họ là vẫn-de sống chết đối với binh-sĩ nên họ được hưởng những đặc-quyền mà các vị chỉ-huy khác không có. Sau lưng họ là cả một lực-lượng vũ-trang lớn lao, họ lại còn được giúp đỡ bởi một truyền-thống vững bền của quân đội là tuyệt-đối phục-tòng mệnh lệnh cấp trên và những nghi-thức quân sự như trình-diện, chào kính, tiền hò hậu ứng, v.v. «phắc», ra «nghiêm»... làm nỗi bật vai trò của người chỉ-huy, khiến những kẻ thuộc hạ phải phục-tòng. Tuy nhiên, những đặc quyền trên đây chỉ là những phương-tiện để giúp vị chỉ-huy quân sự thi-hành sứ-mệnh của mình, họ không bao giờ nên lấy phương-tiện làm cùu cánh, nghĩa là không nên quá chú trọng đến các lễ nghi quân cách đến nỗi tin rằng trình-diện giỏi, chào kính hay là đủ để thắng giặc...

Các nhận xét trên đã giúp cho các lý-thuyết-gia tìm ra đặc tính toàn diện của nghệ thuật chỉ-huy. Nói một cách khác, một người chỉ-huy giỏi tại một xi-nghiệp tư có thể tận dụng khả năng của mình trong chức vụ giám đốc một công sở, một người chỉ-huy hành-chánh có thể đảm nhận chức vụ chỉ-huy quân sự, những điểm dị biệt tuy rất nhiều nhưng chỉ ở bề ngoài và không ảnh hưởng gì đến các nguyên-tắc chỉ-huy căn bản.»

*Phương-pháp của Machiavel*

Trong khi chỉ-huy, người ta quen dùng những biện-pháp mạnh nén thông-thường dân chúng ít học đều nghĩ rằng

người chỉ-huy là hạng người tàn-bạo với uy quyền sẵn có. Chính trong tác phẩm «Nhà Lãnh-Tụ», Machiavel vào thế kỷ 16 cũng đã chủ-trương rằng trong lãnh-vực giao-iết nhân-sự, người chỉ-huy phải sáng-suốt và có khi tàn-bạo để trở thành một người xuất-chứng.

Nicolas Machiavel là một nhà văn-danh-tiếng nước Ý, trong thời kỳ Văn-Nghệ Phục-Hưng và là cha đẻ của môn Khoa-Học Chánh-Trị.

Sinh tại Florence (Ý), trong một gia-dinh quyền-quy, vào năm 1469, và mất vào ngày 22 tháng 6, 1527, được mai táng tại nhà thờ Sainte Croix cũng ở Florence; Nicolas Machiavel đã được theo học nhạc từ thuở nhỏ rồi sau học văn-chương, rất giỏi về tiếng La-tin.

Vào năm 29 tuổi, Nicolas Machiavel được mời giữ chức Thủ-Tướng tại Florence, sau đó, nhận thêm nhiều chức-vụ quan-hệ khác, từng cầm đầu phái-doàn ngoại-giao đi Pháp, Đức, La-Mã...

Năm 1512, Florence, bị giòng họ Médicis chiếm đóng, Nicolas Machiavel bị mất chức, năm kế tiếp bị nghi là chống lại giòng họ này nên bị bắt cầm tù. Ít lâu sau được tha, Machiavel về sống nghèo nàn tại San Casciano, đê hết thì giờ vào công việc nghiên-cứu và viết sách.

Sau khi Machiavel từ trần, nhà cầm quyền địa phương cho đúc tượng dựng gần tượng Galilée và Michel-Ange, hai vĩ nhân nước Ý để tưởng niệm tài ba của nhà văn và cũng là nhà cầm quyền này.

Machiavel viết khá nhiều sách, gồm đủ loại như :  
— Về quân-sự : Dialogues sur l'art de la guerre (Đối thoại về binh-pháp).

— Về lịch-sử : Tiêu-sử của Castruccio Castracani de Lucca, Lịch-sử thành Florence...

— Chính-trị : Le Prince (Nhà-Lãnh-Tụ), Discours sur la première décade de Tite-Live (Luận về 10 chương đầu của Tite Live) (1)...

— Kịch : La Mandragola (2) (được xem là hài kịch hay nhất nước Ý vào lúc bấy giờ) cùng một số thi-phẩm.

Trong quyền Nhà Lãnh-Tụ, Machiavel đã đề cập đến nghề làm vua hay là nghề làm quốc-trưởng, gồm có 26 chương, là một tác-phẩm chính-trị, bất hủ, được hành sau khi tác-giả từ trần (1532).

26 chương sách bàn qua các vấn-dề liên-hệ đến chỉ-huy và cai-trị như sau :

— Từ chương 1 đến chương 9 : Viết về vấn đề các loại vương-quốc đã có vào lúc bấy giờ.

— Chương 10 : Viết về vấn đề chống ngoại xâm.

— Chương 11 : Những vương-quốc thuộc về giáo-hội

— Chương 12, 13 và 14 : Nội-trị mà cần bàn là tổ-chức quân đội mà quân đội thì phải là lực-lượng quốc-gia (Armè proprie) tuyệt đối không dùng quân đội chuyên đánh mướn.

(1) Nhóm đề tiếng Ý là Discorsi sopra la prima deca di Tito-Livio (1523-19), giải thích như những yêu-tò nào mà La-Mã thời xưa đã là một đế-quốc hùng cường và vì đâu trở nên suy-đồi.

(2) 1520, kể lại câu chuyện của một người chòng ngày ngô tên là Nicia Calfucei nghe lời một lang băm tên là Callimaco để cho vợ là Lucrezia uồng những phuong-thuộc bí-truyền để kiêm con. Mandragola là tên một thứ cây đem sắc lây nước uồng đê có con, theo lời thầy lang. Nhưng kỳ thật, Callimaco là một thanh niên yêu Lucrezia, trả hình thầy lang để được gần gũi ân ái với nàng.

— Từ chương 15 đến chương 23 : Vai-trò của Nhà Lãnh-Tụ (Vua, Quốc-trưởng) trong một quốc-gia.

— Từ chương 15 đến chương 17 : Những bí-quyết dành cho nhà-lãnh-tụ được đặc-nhân-tâm, được lòng dân, có quyền hành và giữ được quyền hành ấy, vì đâu một ông Vua mất lòng dân, giữ không được quyền hành và đến chõ mất luôn quyền hành ấy.

Trong ba chương này, bao gồm những lời khuyên đáng lưu ý như sau :

— Thà tiện-tận còn hơn là phung phí quốc-kho để rồi bắt dân đóng thuế nặng.

— Thà dân-sự mình và tôn-trọng mình còn hơn là được dân thương và không tôn-trọng mình.

— Nếu cẩn-thì tàn-bạo còn hơn là nhân-ái, hi-xả một cách vô-dụng.

Từ chương 18 đến chương 23. Chỉ bảo nhà-lãnh-tụ rằng phép-trí dân phải dùng thủ-doạn mà thủ-doạn nào cũng tốt cả, miễn sao lợi cho quốc-gia thì thôi :

— Nhà-lãnh-tụ phải vừa là chồn cáo vừa là sư-tử (tiểu-như, quân-tử).

— Nếu cẩn, cứ phản-bội lại lời-hứa của mình một khi sự-trung thành với lời-hứa không-lợi cho quốc-gia.

— Luôn-luôn làm điều-phải, điều-hay nhưng nếu cẩn làm điều-bậy, điều-xấu thì cứ làm.

— Nhà-lãnh-tụ phải đặt-trước hết sự-cứu-cánh, sự-thành-tựu của công-việc và như-vậy thì phương-tiện nào cũng-tốt-cả.

— Nhà-lãnh-tụ làm được việc rồi thì dân-chúng, hậu-thế sẽ ca ngợi những phương-tiện mà nhà-vua đã dùng.

Sáu chương này tóm tắt tất cả một chủ-nghĩa chánh-trị do Machiavel đề-xướng gọi là *chánh-trị gian-hùng* hay là *chánh-trị quyền-thuật* (Machiavéisme) : Chánh-trị gian-xảo của người cầm quyền cai-trị và chỉ-huy.

— Các chương 24, 25 và 26 nói về một đường lối chánh-trị cho nước Ý vào lúc bấy giờ và cho tương-lai sau đó.

Cuốn sách chánh-trị này đã được ca ngợi nhiều mà bị đánh đòn cũng nhiều từ đó tới giờ. Về văn-chương, cuốn sách được liệt vào một trong những kiệt-tác-phẩm của nước Ý từ xưa đến nay, và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, phồ biến khắp Âu-Châu.

Về đường lối chánh-trị gian-hùng của Machiavel thì, trong thế kỷ 17, người ta đánh đòn nặng nề.

*Một đường lối gian hùng* Trong tác-phẩm của ông Machiavel đã đưa ra những nhận định và chủ-trương táo-bạo. Nhà lý-thuyết chánh-trị này đã vạch ra một phương-pháp chỉ-huy nhiều uy-quyền, thủ-doạn, trong đó vẫn-de giao-tế nhân-sự cũng được chú trọng.

Vì quan-niệm làm chánh-trị, chỉ-huy lãnh-dạo đòi hỏi phải dùng thủ-doạn tàn bạo, Machiavel chủ-trương: nhiều trường hợp không áp dụng nhân-dạo trong vẫn-de giao-tế nhân-sự và phải dùng biện-pháp mạnh.

Machiavel được coi là người đã nhấn mạnh nhiều nhất, trong số những tác-giả viết về nghệ-thuật chỉ-huy, lãnh-dạo, về các tật xấu của con người.

Nhà lãnh-dạo và lý-thuyết chỉ-huy này đưa ra nhiều

bí-kíp cùng nhận-xét về «thực-chất» con người, đã vạch hồn một chủ-trương chỉ-huy lấy bạo lực làm phương-châm, lấy danh lợi làm tiêu-chuẩn, với những phương-pháp gian-xảo, phản-phúc, tráo-trò, lường-gạt, giả-dối.

Để biện-minh cho lý-thuyết mà mình đưa ra, Machiavel đã mở đầu chương thứ 15 bằng những câu nói với những người đạo đức già như sau:

«Mục-đích của tôi là viết cho những người có đủ tri-thông minh để suy-xét, tôi sẽ trình-bày các thực-trạng chó không phải hình ảnh nằm trong tri-tưởng tượng của những kẻ ngu-dần».

Bí-kíp-Dịch khi viết về phương-pháp Giao-Tế Nhân-Sự theo Machiavel, trong loạt bài Nghệ-Thuật Chỉ-Huy, đã nhận-xét về nhà lý-thuyết chánh-trị, lãnh-dạo và cai-trị này như sau :

«Ông ta nói rằng : «Con người có thể trả những cái thù nhỏ nhưng không thể trả những cái thù lớn, vậy mỗi khi gây thù oán, cần phải làm thế nào cho đương sự không trả thù được.» Nếu ai chưa hiểu đoạn này thi tác-giả đã nói thêm ở đoạn sau : «Hãm-hiếp đàn bà con gái và lich-thu tài sản nguy hiểm hơn giết người, vì người chết không thể trả thù được, nhưng người sống luôn luôn luyến tiếc quyền sở hữu bị xâm-phạm».

Trong suốt tác-phẩm «Nhà Lãnh-Tụ», Machiavel luôn luôn nhắc nhở người chỉ-huy về các khuyết-diểm của con người và ích-kỷ khi sự nguy-hiểm đến gần, độc ác và tham lam trước những mồi-lợi, sợ-sệt trước bạo-quyền, đem oán trả ơn, bồng-bột mà không thủy-chung, giả-dối và ưa-nịnh...

Bíru-Đích nhận-dịnh tiếp về cuộc đời và tư-tưởng của Machiavel như sau :

«Cái tên của Machiavel đã được hậu-thế đồng-hoa với sự độc-ác tráo-trò, nhưng cũng như Platon, Machiavel là một trong những bộ óc danh-thép, dám suy đoán cho tới cùng. Tác-phẩm «Nhà Lãnh-Tụ» của Machiavel, cùng với tác-phẩm «Nền Cộng-Hòa» của Platon gồm những tư-tưởng làm cho nhân-loại dựng-tóc gáy nhưng không thể nào hoàn-toàn lăng-quê được vì dù sao, đó cũng là một trong những khía-cạnh của cuộc đời.

Một mặt khác, muốn phê-bình Machiavel, phải tự đặt-mình vào tình-trạng của Ý Quốc vào khoảng năm 1515 là năm mà cuốn «Nhà Lãnh-Tụ» được soạn thảo. Bên ngoài thì bị hai cường-quốc Pháp và Ý Pha Nho đòn-ngó, hai nước này không ngót viễn-trợ vũ-khi và binh-linh đánh-thuê để xúi-dục các lực-lượng phong-kiếm trong nước chống đối-nhau, bên trong thi-quốc-gia bị chia-năm-xé-bảy, các công-hầu mỗi người hùng-cứ một phương, xã-hội đảo-lộn, tôn-giáo suy-dồi, pháp-luat lu-mờ, các đảng-phái xâu-xé-lẫn-nhau, công-lý nhường-chỗ cho bạo-lực. Đúng trước-tình-thế ấy, «Nhà Lãnh-Tụ» không bao giờ nén-nhảm-mắt trước thực-tế mà trái-lại, phải luôn-luôn đề-cao cảnh-giác để phòng-mọi-bất-trắc có-hại cho-tổ-chức mà mình chỉ-huy».

Bíru-Đích kết-luận :

«Dù sao, Machiavel cũng để-lại cho những người có-nhiệm-vụ chỉ-huy một bài-học quý-giá. Người chỉ-huy không bao giờ có thể ngây-thơ như My-Châu hoặc Lý Chiêu-Hoàng để đến-nỗi co-nghiệp-về tay-kẻ-khác, dù chính-bản-thân mình không chấp-thuận sự phán-trắc, có thể xảy đến cho mình : tự-kỷ-bằng-trung-tín, tu-thân phòng-thân-bắt-thân. Một mặt khác trong khi tìm-một

đường-lối cho nghệ-thuật chỉ-huy, Machiavel đã đi-tìm những đặc-tính-chung của con-người vì đối-tượng của sự chỉ-huy là người, dù người đó là một binh-sĩ, một-công-nhân, hay một-công-chức.

Con người-diền-hình của Machiavel cũng giống-như con người-diền-hình của các-nhà kinh-tế (homo economicus), tuy-không hoàn-toàn phù-hợp với thực-tế muôn-mặt, nhưng vẫn-hết-sức cần-thiết cho cuộc-khảo-cứu.

Nói-tóm-lại, theo đường-lối và phương-pháp của Machiavel, trong lãnh-vực giao-tế nhân-sự và cai-trị, người chỉ-huy hơn-tất cả các người-khác, phải biết-tùy-cơ-ứng-biến, phải-tùy-trường-hợp mà hành-dụng theo cách-thức-nào, phải có uy-quyền như-sự-tử và mưu-trí như-chồn-cáo.

Đó là nhà-lãnh-tụ gian-hùng có đường-lối chánh-trị mạnh và nguy-hiểm.

**12 đức-tính cần-thiết của  
nhà chỉ-huy trong lãnh-vực  
giao-tế nhân-sự**

Ngày-nay, khoa Giao-tế Nhân-Sự càng được-tiến-triển ở-nhiều lãnh-vực hoạt động. Giới-chức chỉ-huy

phải-tận-dụng khả-năng khôn-khéo và tinh-tế của mình, càng với khả-năng chuyên-môn, nghề-nghiệp. Khả-năng khôn-khéo và tinh-tế đó đòi hỏi-nhà chỉ-huy một số-đức-tính cần-thiết để khă-dâ-ứng-dụng vào mọi chiêu-hướng giao-tiep trong khi hành-sử quyền-hạn của mình.

Một cuộc-trắc-nghiệm tâm-lý cho kết-quả 12 đức-tính kẽ-sau mà-bất-cứ-nhà chỉ-huy, trong mọi ngành-hoạt động, cần-phai-có :

1. Hiểu Biết
2. Can-Đảm
3. Sáng-Kiến
4. Quả-Quyết
5. Lịch-Thiệp
6. Công-Bằng
7. Tin-Tưởng
8. Tác-Phong
9. Bền-Chí
10. Nhiệt-Thành
11. Vị-Tha
12. Liêm-Khiết

Đức tánh đầu tiên là hiểu biết, không phải căn-cứ vào cấp-bằng mà là do kiến-thức rộng rãi về nhiều lãnh-vực chánh-tri, xã-hội, văn-hóa, khoa-học, kinh-tế, quân-sự) Đây là đức tánh tối-cần-thiết cho nhà chỉ-huy và muôn được như vậy, người chỉ-huy luôn luôn phải tự học không ngừng, rồi hệ-thống-hóa những điều đã thu-thập được để tự trang-bị cho mình một vốn-liêng hiểu biết càng nhiều, càng hay.

Đức tánh thứ hai là can-đảm. người chỉ-huy phải tỏ ra mình là người không hèn nhát, dám đương đầu với nguy-hiểm, gian-nguy và không trốn tránh trách-nhiệm. Can-đảm là một yếu-tố cần thiết thúc đẩy bùng sôi hùng khí con người và các động-tác tranh đấu, chiến-dấu của con người trong bất cứ trường-hop hiểm-nguy nào.

Đức tánh thứ ba là sáng-khiết. Một điều-kiện quan-ý giúp cho người chỉ-huy nổi bật cá-tính và hiệu-năng hóa khả-năng công việc. Người có sáng-khiết thường thành-công hơn là thất bại và làm được những việc mới

là, tốt mà những kẻ khác không thể làm được.

Đức tánh thứ tư là quả-quyết, (người chỉ-huy khi nhận được lệnh hay truyền lệnh cho thuộc cấp phải có thái-độ dứt khoát, cương-nghi). Trước một công-tác, người quả-quyết biết phải làm sao và không ngại ngùng, khi tiến hành thi phải đến nơi đến chốn, gây tin-tưởng cho kẻ khác.

Đức tánh thứ năm là lịch-thiệp, người chỉ-huy phải nhã-nhận với tất cả mọi người, không làm mất lòng ai, hành-động mâu-mẫn, luôn luôn giữ nét khà ái trên gương mặt, phải nói những câu như nhà ngoại giao, khi tiếp xúc với bất cứ ai : « Tôi rất hân-hạnh được... » và bao giờ cũng biết nói « cảm ơn » mỗi khi thuộc-hạ làm xong một công-việc mình giao-phó, đã báo-cáo hoàn-tất.

Đức tánh thứ sáu là công-bằng ; người chỉ-huy phải biết thường phát đứng đắn, không vị-nè, phải công minh, xứng-đáng, phải biết phân công thích-hợp, không ai nặng, không ai nhẹ và thích-hợp với khả-năng của các cộng-sự-viên.

Đức tánh thứ bảy là tin-tưởng ; người chỉ-huy không phải chỉ biết một lòng tin-tưởng ở mình, ở thượng-cấp mà còn phải biết tin-tưởng vào trách-nhiệm và sáng-khiết, khả-năng của các thuộc-viên mỗi khi giao-phó công-việc. Đừng bao giờ giao công-việc gì cho kẻ nào thiếu tin-tưởng hoặc đã giao công-việc rồi mà còn hay nghi ngờ cấp-thừa hành-làm không đến nơi đến chốn. Tốt hơn là khi giao-việc, người chỉ-huy căn-dặn đủ mọi điều-tận cùng với hạn định thời gian dứt khoát để cho người ấy trách-nhiệm toan-liệu.

Đức tánh thứ tám là tác-phong ; người chỉ-huy phải biết tự trọng, giữ gìn ý-tứ, đi đứng chững-chạc, ngay-

ngắn, chừng mực, phải biết làm gương cho các thuộc hạ về cách phục-sức, lời nói và những cách đối xử.

Đức tánh thứ chín là bền chí ; làm việc gì cấp chỉ-huy phải tỏ ra bình-tĩnh, kiên-tâm, phải chịu đựng giỏi những cơn mệt nhọc tinh-thần và thể chất, không với chán nản trước những trở-lực, phải vượt qua được những cơn nguy nan bằng thái độ trầm-lặng, tĩnh-tão.

Đức tánh thứ mười là nhiệt-thành ; người chỉ-huy phải hăng-hái và luôn luôn chú-tâm vào công-việc, biếu lộ sự lạc-quan, vui-trời làm tròn nhiệm-vụ. Đức tánh này hay lày, cấp chỉ-huy làm việc như vậy, các cấp thuộc-hạ cũng sẽ bị ảnh-hưởng và lạc-quan theo, hăng-hái làm việc.

Đức tánh thứ mười một là vị-tha ; (người chỉ-huy không nên ích-kỷ, phải trang-trí mọi nỗi sung-sướng cho tất cả mọi cấp thuộc-hạ, phải biết hy-sinh riêng-mình để được lợi người khác, không-nên dùng uy-quyền bắt buộc những hạ-cấp làm những việc không-chánh-dáng, không-thuộc-nhiệm-vụ của họ. Sau cùng phải rộng-lượng với những hoàn-cảnh khó-khăn, lỗi-lầm của hạ-cấp làm phiền-nhiều đến-mình).

Đức tánh thứ mười hai, sau cùng là liêm-khiết ; cấp chỉ-huy phải trong-sạch, ngay-thẳng và thật-thà để truyền-lại cho các thuộc-viên một ý-thức làm-việc tốt. Có liêm-khiết, cấp chỉ-huy mới có thể sáng-suốt và xử-sự hợp-tinh-hop-lý, chỉ-công-vô-tư, và mới có thể công-bằng, quả-quyết được.

#### 4 Nguyên-tắc của người chỉ-huy trong văn-de Giao-Tề Nhân-Sự

Người chỉ-huy,  
theo quan-niệm  
của khoa Giao-  
Tề Nhân-Sự,

không những cần phải có đủ đức-tính kè-trên, không những có đạo-đức là yếu-tố căn-bản mà còn phải biết những nguyên-tắc rõ-ràng để dưa vào đó mà lãnh-đạo công-việc, giúp mình thâu-phục được lòng-mến yêu và kính-nể, sự tuân-lệnh của các cấp thuộc-hạ cùng sự cộng-tác chân-thanh của những người này cũng như lòng-tin-nhiệm của thương-cấp.

Trong Quân-Lực Hoa-Kỳ, ngành giao-tề nhân-sự có những nguyên-tắc bao gồm trong 4 chiều-hướng kè-sau :

i. Phải thông-thao tất cả các văn-de để quyết định-hop-thời (Nguyên-Idc i) :

Người chỉ-huy trước nhất phải chứng-tỏ khả-năng chuyên-môn cùng kiến-thức vững-vàng để thâu-phục sự kinh-nể của tất cả mọi người.

Muốn được như-vậy, giới-chức này càng-hiệu-biết nhiều, càng-sâu-rộng-càng-hay. Một chỉ-huy cơ-xưởng phải rành-rẽ chuyên-môn, một nhà chỉ-huy quản-trị hành-chánh, xi-nghiệp phải giỏi về quản-lý cũng như một người cầm-quyền hành-chánh phải biết rõ về luật-lệ hành-chánh; một nhà chỉ-huy quân-sự phải đủ khả-năng về chuyên-môn quân-sự, về chiến-thuật, chiến-pháp, kỹ-thuật dụng-binh, hành-quân...

Napoléon ai cũng biết là một danh-tướng có biệt-tài hành-quân vĩ-đại, nhưng khi là nhà cầm-quyền, Đại-Đế còn là một người giỏi về hành-chánh, luật-pháp, văn-chương...

Tất cả các tướng-lãnh Đức-Quốc-Xã sống sót sau kỵ-Đệ-Nhị-Thế-Chiến đều nhìn-nhận Hitler tuy xuất-thân là một anh-thợ sơn nhưng rất giỏi về quân-sự. Những-hiệu-biết của Hitler rất-tường-tận, hiều-từng chi-tiết-nhỏ

tất cả các vấn đề liên quan đến các lực-lượng quân-sư như Hải, Không và Lục Quân. Thiết-Giáp.

Nhà chỉ-huy không những giỏi trong lãnh-vực mình mà còn cần hiểu biết những vấn đề thuộc các lãnh-vực khác để chứng tỏ mình có đầy đủ tư cách, khi quyết định thi quyết định mau lẹ, vững vàng.

Trước một vấn đề lý-luận, người chỉ huy biết phải trình-bày ra làm sao cho rõ ràng, chính-xác và nếu phải quyết định một giải-pháp thì sẽ không ngần ngại khi nắm vững vấn-de cũng như khi thay đổi một phương-pháp làm việc thì người ấy cũng hiểu ngay là phải thay đổi như thế nào cho tăng hiệu năng.

### 2. Hiểu rõ nhân dân, thuộc hạ và làm cho nhân dân, thuộc hạ hiểu rõ mình (Nguyên-tắc 2):

Người chỉ huy cần hiểu rõ hành động và các phản ứng của quần chúng càng nhiều càng tốt. Đối với các thuộc hạ cũng vậy. Điều này bắt buộc người chỉ huy phải luôn luôn đề tâm theo dõi những hiện tượng sinh-hoạt và tâm-lý của những người này để sống hòa-đồng, gần họ hơn, bằng cách nâng cao mục sống của họ và chia sẻ cùng họ mau lẹ những nỗi vui buồn.

Đối với những nhà cai trị thì cần phải tiên liệu trước mọi nhu cầu đòi hỏi của quần chúng và phải có can đảm công bố những việc mình đã, đang và sắp làm để cho quần chúng hiểu được mình.

### 3. Huấn-luyện nhân-viên và dùng các cấp bộ lãnh-đạo theo đúng khả-năng (Nguyên-tắc 3):

Người chỉ-huy còn có nhiệm-vụ hướng-dẫn, huấn-luyện quần chúng tiến tới một trình độ khá, một nếp

sống mới cũng như có nhiệm vụ dẫn dắt, huấn-luyện những thuộc hạ hành-xử đầy đủ và trọn vẹn các công-tác thuộc lãnh vực nhiệm vụ mình.

### 4. Chịu trách-nhiệm và phát-triển ý-thức trách-nhiệm giữa những thuộc hạ (nguyên-tắc 4):

Vì lý do danh-dự, người chỉ-huy phải chịu trách-nhiệm tất cả những việc mình làm và phát-huy tinh-thần trách-nhiệm trong giới thuộc cấp. Để tiến hành mục tiêu này, người chỉ-huy phải phân quyền và trong chiều hướng gây lòng tin cẩn và trung thành với nhau, người chỉ-huy phải biết ủy-nhiệm. Nhờ phân quyền, ủy-nhiệm mà người chỉ-huy mới phát-triển được khả-năng của mọi người, khai thác được nhiều sáng kiến của mọi người để nâng cao hiệu năng cho công việc. Đây là cách thức hành-xử quyền chỉ-huy hữu hiệu và khôn ngoan nhất.

Nói tóm, dù ở cấp bực và lãnh-vực nào, người chỉ-huy cũng có thể dùng 4 nguyên-tắc này như kim chỉ nam để hành-xử quyền hạn của mình.

### 27 phương-pháp cải-tiến việc giao-tế nhân-sự

Đời sống của con người ngày càng tiến triển, vì vậy, tâm-lý con người cũng ngày càng đổi thay.

Để đáp ứng, người ta đã vạch ra những phương-pháp nhằm mục đích cải tiến việc giao-tế nhân-sự, tiến đến việc xây dựng xã-hội công bằng và bác ái.

Sau đây là 27 phương pháp cải tiến đó:

*Phương-pháp 1: Nên đề cập đến một việc khiếu-nại hay một vấn đề gì khác về nhân viên với tinh-thần muốn cải tiến khoa giao-tế nhân-sự của cơ quan hay đơn vị. Nên*

tránh những phán đoán vội vàng, những cảm tưởng vội vã, những kết luận nhanh nhau.

*Phương-pháp 2 :* Tận lực giải quyết mọi vấn đề xảy ra, với sự điều tra, cứu xét về những lý do trên ba phương-diện :

— Tự xét mình có nhầm lẫn gì không ? Có phải do những khuyết điểm, sơ-xuất của mình gây ra không ? Có phải do mình thiếu sáng kiến ? Một trường hợp tương-tự như vậy trước đây có cách gì tránh khỏi được không, và bây giờ phải giải quyết ra làm sao ?

— Nhận-xét về tình trạng nhân viên và khả-năng của họ. Người ấy có trách nhiệm gì không ? Phải giải-quyết ra làm sao cho họ ?

— Nhận-dịnh vấn đề với sự phân tách vô tư. Có thấy được hết nguyên-nhơn chưa ? Có phương cách nào để giải quyết hiện trạng cùng ngăn chặn sự tái diễn ?

*Phương-pháp 3 :* Cần ý-thức minh là người chỉ-huy đầu đàn chứ không phải là người cai quản nô-lệ. Nên quan-niệm các thuộc viên là người cộng-tác-viên của mình, có tư-cách và nhân cách riêng của họ chứ không phải họ là những kẻ nô-lệ chỉ biết phục tòng ta.

*Phương-pháp 4 :* Cần cho các thuộc viên của mình biết rõ mọi việc có liên hệ trực-tiếp hay gián tiếp với họ, không nên đem đến cho họ những bất ngờ. Phải công bố sự thật về những sự thăng-thường với những lý-do chính đáng.

*Phương-pháp 5 :* Đổi xử vô-tư với tất cả nhân viên

*Phương-pháp 6 :* Cần khuyên răn nhân viên, chấn-chỉnh tình trạng công việc hơn là khiển trách, trừng phạt nhân viên. Càng giảm sự trừng phạt càng tốt, đây chỉ là biện pháp bắt kh้า kháng và là cuối cùng.

*Phương-pháp 7 :* Không nên gây áp lực, áp bức, kiểm chuyện gây sự với bất cứ một nhân-viên nào, vì điều này sẽ gây bất mãn chung và làm mất lòng tất cả nhân-viên, sẽ có tập thể chống đối.

*Phương-pháp 8 :* Cần đi sát với sinh-hoạt nhân viên, thân thiết và hòa minh với nhân viên.

*Phương-pháp 9 :* Cần khoan hồng, rộng lượng trên phương-diện tín nhiệm và không nên già dối, khen ngọt lầy cợ với các thuộc viên.

*Phương-pháp 10 :* Dành cho các thuộc viên đặc-quyền phát biểu ý kiến.

*Phương-pháp 11 :* Cần dịu dàng khi ra chỉ-thị, không nên độc đoán và dành cho các thuộc viên những sự tinh-nguyện cộng-tác nhiệt thành.

*Phương-pháp 12 :* Đổi xử với các thuộc viên theo từng cá-nhân, đừng nhìn họ là cả bọn hay thốt lời « vở đưa cả năm ». Ai có phận này, nhiệm-vụ riêng.

*Phương-pháp 13 :* Nên trọng chữ tín, hứa gì phải giữ đúng lời. Tốt hơn nên hứa thật ít mà làm thật nhiều.

*Phương-pháp 14 :* Giải-quyết mâu-lộ những vấn-de thuộc về nhân-viên : thính nguyễn, sự bất mãn, bất bình đe-nghi...

*Phương-pháp 15 :* Dẹp bỏ óc thành-kiến, mặc cảm, đầu óc hẹp hòi. Đừng bao giờ căn cứ vào một việc, một tình-trạng mà quyết đoán tông-quát.

*Phương-pháp 16 :* Không nên chủ-trương bao giờ : « Kết-quả sẽ bảo chữa cho phương-tiện ».

*Phương-pháp 17 :* Bằng mọi khả-năng sẵn có luôn luôn cung cấp thêm những tiện nghi làm việc cho các thuộc viên.

*Phương-pháp 18 :* Không nên đe bị lôi kéo vào những

cuộc tranh luận và cãi vã với nhân viên hay của nhân viên với nhau.

Phương-pháp 19 : Không chỉ trích thượng cấp trước mặt các thuộc viên vì họ sẽ làm như vậy về mình với người khác.

Phương-pháp 20 : Nên luôn chuyên công việc của nhân viên để ngăn chặn sự làm việc nhảm-chán, uể oải. Đừng giao cho một người nào công việc cố định năm này sang năm khác.

Phương-pháp 21 : Khuyến khích nhân viên bày tỏ sáng-khiến và đề nghị.

Phương-pháp 22 : Giao phó quyền hành cùng trách nhiệm cho các thuộc hạ càng nhiều càng hay để phân quyền.

Phương-pháp 23 : Huấn-luyện cho các thuộc viên biết thêm nhiều việc để có thể thay thế lẫn nhau và cũng có thể đủ khả năng thay thế mình.

Phương-pháp 24 : Áp-dụng các quy-tắc, điều khoản mềm dẽo hơn là cứng rắn hoặc là bo bo theo tinh-thần, nô-lệ.

Phương-pháp 25 : Nên làm hết tất cả các việc có thể làm để các thuộc viên có cảm tưởng rằng mình được săn-sóc, quyền lợi của mình được thượng cấp trực-tiếp bảo-dảm.

Phương-pháp 26 : Trước một vấn đề phát hiện, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra, trước khi tìm phương thế giải-quyết.

Phương-pháp 27 : Làm việc gì cũng nên để cho cấp

thừa hành trực-thuộc một khoản thời gian nghỉ xả hơi. Con người đâu phải là cái máy ? Sau cùng, chúng ta nên hiểu rằng hàng ngày có vô số chuyện nhỏ mọn chung quanh chúng ta, đó là những nguyên do khởi đầu, là cản-bản của việc giao-té nhân-sự mà chúng ta cần lưu ý cải thiện hay làm cho được tốt đẹp luôn luôn.

\* \* \*

## 5. TÂM-LÝ CON NGƯỜI VÀ ĐẶC-TÁNH CỦA MÁU

*Hai tiếng «tâm lý» là thứ tiếng đầu lưỡi của biết bao nhiêu người và ai nghe nói đến tâm-lý-học cũng thích; nhưng biết rõ nhân tâm và áp dụng tâm-lý-học vào cuộc sống thực tiễn thì không mấy ai.*

FEURZI - GER

*Khi người ta từ chối không giao một việc cần trọng, tì mỉ cho một kẻ thiếu kiên lân hay bốc đồng nói giận vỗ cẩn cù, người ta viện lờ vẫn tắc là kẻ đó có máu nóng, trả lại khen một ông tướng thích ca hát thì lại nói ông ấy có máu nghệ sĩ. Khen hay chê?*

P. C. S.

**D**E làm tròn trách vụ điều khiển, cấp chỉ huy bắt buộc phải tìm hiểu hết tâm-lý của từng nhân viên dưới quyền, phải biết người nào thuộc loại nào. Có như vậy, mỗi khi phân công hoặc mỗi lúc gặp phản ứng của nhân viên, người chỉ-huy phải biết rõ phải xử sự, nói nǎng hay đổi phó ra làm sao.

Ngày xưa, khi chọn một nhân viên vào phục vụ tại một công sở, vì quan niệm không đúng mức, thiên cật, người ta xem nhân công như là một thứ dụng cụ chờ không phải là con người biết suy đoán, biết thường-ngoạn và có khả năng bộc lộ tình cảm.

Trước kia, ở các quốc-gia Âu-Mỹ, khi một công tư sở cần tuyển chọn nhân viên, người ta nhờ phòng giáo-nghiệm cho biết chính xác về khả-năng chuyên môn cùng trí nhớ... của các ứng viên, nhưng lại hoàn toàn mù-tịt về lương tâm nhà nghề, tánh tình cùng sự lương thiện của các ứng viên đó. Muốn bồ-túc hồ sơ, người ta lại phải cho điều tra lại quá-khứ, gia-thế cùng bằng-hữu của các ứng tuyển viên đó hoặc bắt những người đó phải nộp giấy chứng nhận của người chủ cũ của họ. Tất cả các việc đó đều trái với khoa học tiến bộ.

Ngày nay, trong thời đại nguyên-tử, muốn tìm hiểu một cá nhân nào, hoặc là muốn phân tách tâm hồn cùng tinh thần của một dân-tộc người ta đặt vấn-dề bình-diện không thuộc về tâm linh hoặc thê chất mà thuần túy khoa học.

Không cần đọc những bản ghi lý-lịch, cũng không cần phải mất thì giờ để giám-sát, khảo nghiệm hoặc bắt buộc người xin việc qua một kỳ thi, người ta đã dùng ngành tâm-sinh-học (psychobiologie) giải quyết vấn đề bằng cách phân loại máu.

Nói đến phân-loại các **Phân-loại các thứ máu** thứ máu, người ta liền tưởng ngay đến công việc phân loại máu của các bệnh-viện, cơ sở y tế cũng như tại

các trung tâm tuyển mộ nhập ngũ. Những công việc phân loại máu ở đây thông thường có tính-cách nhân đạo : người ta tìm biết coi mỗi người có chắc chắn loại máu nào để khi hữu sự (khi bị mất máu vì thương tích, giải phẫu) người ta tiếp máu của người khác cùng loại được mau lẹ.

Nhưng trên phương-diện nghề nghiệp, việc phân loại máu còn có tác-dụng ý-nghĩa khác hơn.

Có tất cả 4 loại máu : loại A, loại B, loại A và B hỗn hợp cùng loại O.

Trong máu của con người có chất nước (sérum) và huyết cầu (globe). Muốn phân loại máu, chuyên viên dùng một vật nhỏ sắt bén và nhọn như đầu ngòi viết hoặc mảnh kiếng có khử trùng (đốt lửa) chích vào đầu ngón tay người được phân loại máu cho một giọt máu chảy ra. Giọt máu đó được nhô vào, hoặc rây vào một mảnh kiếng trong và sạch. Chuyên viên để vô đó một chát hóa học, trộn lẫn với giọt máu. Tùy theo chất nước cùng huyết-cầu của máu có dính với nhau hay không mà chuyên viên phân loại được rõ ràng thứ máu ấy.

Các nhà tâm-sinh-học đã chia các loại máu đó thành 3 nhóm điển hình có sắc thái riêng biệt là :

— Nhóm *Hoa diệu* hay *Điều hòa* (Harmonique) : Loại máu A.

— Nhóm *Ca diệu* hay *Hợp diệu* (mélodique) : Loại máu O.

— Nhóm *Nhip diệu* hay *Tiết tấu* (rythmique) : Loại máu B.

Ngoài 3 nhóm điển hình này còn có nhóm hỗn hợp là *Hoa ca diệu* : loại máu AB.

Trên phương-diện y-khoa, việc sang máu được thực-hiện theo nguyên tắc cùng loại, nghĩa là máu A sang cho người có máu A, máu B cho người có máu B, không nên sang lần-lột A cho B hay B cho A mà nguy-hiểm đến tính-mạng của người thiếu máu cần cứu cấp.

Nhưng điểm đặc-bié là máu O sang cho người có máu O đã dành mà còn sang cho người có máu A, hoặc B hoặc máu AB cũng được nữa. Nói cách khác, người có máu O chỉ được tiếp nhận có máu O mà thôi nhưng vẫn có thể cho máu mình sang những người có máu A hoặc B, hoặc AB vì vậy, người ta còn gọi loại máu O là loại máu vị tha.

Điều cần biết là máu của mỗi người không phải thuần chât vì người ta chịu ảnh hưởng di-truyền.

Người nào cũng có đủ 4 loại máu A, B, O và AB trong người, nhưng người nào có loại máu A nhiều nhì thi được gọi là máu A, phần máu O nhiều nhất gọi là máu O...

#### 4 Loại máu với 4 đặc-tánh nhân-sinh khác nhau

Bốn loại máu kề trên có bốn đặc-tánh nhân-sinh khác nhau.

Theo nhà tâm-ly-học trú-danh Pháp là Bà Léone Boardel thi bốn loại máu gồm bốn nhóm tâm-ly có đặc-tánh là :

Loại máu A (*Hoa diệu*) : Người nào có loại máu này thường nhìn sự vật và những người khác bằng con mắt phóng-kheoáng và tể nhị. Tâm hồn của họ khá phong-phú. Người đó rất dễ cảm, chi phát-triển khả-năng khi hoàn cảnh hợp với họ. Người có loại máu A dễ phát triển

những nghề nghiệp thuộc về nghệ-thuật như ca-si, nhạc-si, thi-si, văn-si...

**Loại máu O (Ca-diệu) :** Người nào có loại máu này là những người biết tùy cơ ứng biến, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể phát triển được. Có thể nói là người đa năng, tháo vát. Nhóm người có loại máu này thường phát triển khả-năng với các nghề nghiệp như thương-gia, luật sư, những nhà ngoại giao.

**Loại máu B (Nhịp diệu) :** Những người thuộc nhóm có loại máu này chỉ ý-thức sự việc qua nhịp điệu riêng biệt của mình, vì vậy, nếu viết văn, làm thơ thì họ dễ bị độc giả coi là lặp đi và nếu buôn bán thì họ sẽ luôn luôn gặp phải nhiều khó khăn. Tính tình cương ngạch, óc thông minh, họ có thể lãnh nhận những nhiệm-vụ quan trọng, cốt cán hoặc là sẽ trở thành những kẻ bắt đầu chi. Những người bắt đầu già nua cũng có thể trở thành "nhịp diệu". Nói cách khác, những người ở nhóm này nhất định làm việc theo ý họ, thẳng tiến tới mục-tiêu, có thể độc đoán, độc tài và nghiêm khắc. Người đó chỉ muốn thiêng-hà sống theo mình, quan-diểm của mình. Nếu thiếu giáo dục, người có loại máu này có thể mắc phải tội ngoan cố.

**Loại máu AB (Hòa ca-diệu) :** Người có máu hỗn hợp này có đủ tính tinh phán trái nhau của ba nhóm người nói trên. Vì vậy tính tình không thuần nhứt, thường đổi thay. Những người trong nhóm này có thể cực doan, khốn khổ, bị dằn vặt, cău xe bởi những tư-tưởng thường đổi chọi, trái ngược lẫn nhau. Họ có thể vừa dễ cảm vừa ít biến thông, vừa cố chấp vừa thù-cựu. Tuy nhiên, nếu được giáo-duc, có ý-chi và gấp thời, họ có thể biết lúc nào nên quả-quyết hành-dong thì quả quyết ngay, ko je

lúc nào nên tùy thời, biết xúc cảm phải lúc, sát đá với tùy người thì là những người có nhiều năng lực nhứt.

Nhóm này sản-xuất những nhân vật ưu-tu, sống nhiều về nội tâm.

**Bản chất nghiệp-vụ qua các loại máu**

Tất cả bốn nhóm, nhóm nào cũng có nhiều nhân tài, không nhóm nào chênh-lệch nhau. Nếu biết sử dụng người thì người thuộc nhóm nào cũng đặc-dụng cả, điều quan-trọng là do giới-chức chọn người giao việc.

Một số nhà tâm-sinh-học khác cùng Bà Léone Bourdel đã chia nghề nghiệp ra làm ba hạng như sau :

1. *Nghề sáng tạo* gồm có họa sĩ, điêu-khắc gia, các chuyên viên nghiên-cứu phòng thí-nghiệm, văn-si, nhà khéo-cô, vẽ kiều y-phục thời-trang.. có những người thuộc loại máu A nhiều nhứt.

2. *Nghề không sáng tạo, không tháo vát tìm tòi* chỉ biết tuân hành và phục tùng chí-thi, mệnh-lệnh người khác như quân-nhân, đốc-công, các nghề-thợ..., có những người thuộc loại máu B nhiều nhứt.

3. *Nghề phải giao thiệp* với nhiều thành phần xã-hội như các nhà ngoại giao, bác-si, y-tá, điều dưỡng, giáo-sư, nhà quảng-cáo, thanh-tra, thương-mại, thư ký... gồm có những người thuộc loại máu AB nhiều nhứt, rồi tới số người có loại máu O.

Đây là kết quả của một cuộc khảo-sát và thử máu của một số người vừa đàn ông và đàn bà gồm 500 người.

Nói tóm, người có loại máu A thích hợp với các

### **Công việc sáng-tác và tìm-tòi.**

Những người thuộc loại máu B hợp với những nghề nghiệp có tính cách khuôn mẫu, thi hành mệnh lệnh.

Những người có loại máu AB hỗn hợp và O thi giang thiệp giới giang.

## **Phân-tách các loại máu tại các địa-phương**

huyết-thống của nhân loại thì sau những cuộc nghiên-cứu thí-nghiệm, người ta ghi nhận kết quả như sau :

Các dân-tộc ở Tây-Phương có nhiều máu A trong khi các dân-tộc Đông Phương có nhiều máu B; các dân-tộc ở gần Tây Phương hơn thì có nhiều máu A hơn là những dân-tộc ở gần Đông Phương. Nói cách khác, càng đi về phía Đông các dân-tộc có số người máu A bớt dần và tăng thêm những người có máu B.

Như vậy, người ta có thể kết luận rằng người Phương-Tây có óc sáng tạo, cởi mở, phát triển trong lúc người Phương-Đông thì thủ-cựu, nghiêm khắc, chuyêmchế...

Tại Pháp, có từ 42,6 đến 43 phần 100 người có máu A; từ 42 đến 43,2 phần 100 những người có máu O; từ 11 đến 11,2 phần 100 máu B và 3 phần 100 máu AB. Như vậy, Pháp có hai loại máu A và O nhiều nhứt cho chúng ta một kết quả suy-đoán, nhưng phù-hợp với kết quả thực-tế, là dân-tộc Pháp giỏi sáng-tạo.

Căn cứ theo giòng lịch-sử thì Pháp đã có một nền

văn hóa sống động, vào những thế kỷ từ 15 đến 18, phát hiện nền khoa học thực nghiệm và nền triết học thực dụng do công tim tài, khám phá và sáng tạo của rất nhiều nhà không-thái, triết-gia.

Các nước lân cận Pháp như Anh, Tây-Đức, Thụy-Sĩ, V Pha Nho, thành phần máu cũng gần giống như ở Pháp.

*Anh* : 43,4 phần 100 : A  
49,4 phần 100 O  
7,2 phần 100 : B  
3,1 phần 100 : A

Như vậy, Anh-Quốc có nhiều mâu thuẫn cho nên dân-tộc Anh nổi tiếng giỏi giang về ngoại-giao, thương-mại.

Tây-Đức : 43,88 phần 100 : A  
 38,57 phần 100 : O  
 12,98 phần 100 : B  
 4,77 phần 100 : AB

Tây-Đức nhiều máu A giỏi về sáng-tạo.

Ngược lại các quốc-gia trên, các nước Phổ, Tiệp, Hung, và đặc biệt là toàn thể nước Nga thì B nhiều, có tỷ số cao. Loại máu B là loại máu của những người độc đoán, hoặc tòng phục theo thể chế mà họ đang sống, nghĩa là họ có thể sống dưới một thể chế độc tài mà các dân-tộc có máu A không thể nào chịu đựng nổi được.

Trong số những quốc-gia có nhiều máu B thì Ấn-Độ là một xứ có tỷ số máu B cao nhứt là 37 phần 100 rồi đến máu O : 30,8 phần 100 và máu A : 23,3 phần 100 ; AB : 8,5 phần 100 cho nên dân-tộc Ấn-Độ là dân-tộc thiểu-số nhứt.

Sau đây là kết quả của một số quốc gia khác.

**Hoa-Kỳ :** 38,9 phần 100 : A

44,5 phần 100 : O

12,5 phần 100 : B

4 phần 100 : AB

**Nga-Sô :** 31,2 phần 100 : A

40,7 phần 100 : O

21,8 phần 100 : B

6,3 phần 100 : AB

**Nhật-Bản :** 37 phần 100 : A

32,5 phần 100 : O

19,2 phần 100 : B

11,3 phần 100 : AB

**Trung-Hoa :** 28,1 phần 100 : A

37,3 phần 100 : O

26,3 phần 100 : B

8,3 phần 100 : AB

Về kết-quả của toàn thế-giới  
**Những vùng ảnh-** thì một cuộc zghiên-cứu cho  
**hưởng trên thế-giới** biết:

Người có máu loại A chiếm 34 phần 100

Người có máu loại O chiếm 44 phần 100

Người có máu loại B chiếm 17 phần 100

Người có máu loại AB chiếm 5 phần 100

Trong một bài viết về «Bức Màn Huyết-Thống» tác-  
giả Phượng-Tú nhận-dịnh như sau trong Nguyệt-San  
Chi-Đạo số 4 (Tháng 4, 63) :

«Nếu vạch một đường trên bản đồ Châu Âu để phân

ranh tỷ lệ của các loại máu, ta sẽ ngạc nhiên khi thấy nó phù-hợp với con đường mà hiện giờ nhân loại gọi là «bức màn sắt». «Con đường định-mạng» do các giới ngoại giao, chính-trị, các bộ tham-mưu vạch ra đã ăn khớp với sự thật mà lâu nay ta ít lưu tâm đến. Đó là nơi mà những lực-lượng không lồ gặp nhau, nơi hai «giống» người tạm dừng chân lại.

Ta cũng phải vân cho rằng chắc không phải vì ngẫu nhiên mà lại có một bức màn huyết thống chia đôi nhân-loại và ta cũng tự hỏi sự kiện ấy có phải là do thiên ý cao-căng?

Về phương-diện nhân-chủng và quốc-gia, vấn đề phân loại máu cũng có một tác-dụng lớn khá quan-trọng mà Nguyễn-Hiến-Lê đã từng nhận định như sau :

«Những nhận-xét và thí-nghiệm sẽ có những tác-dụng rất lớn. Trong phạm vi nghề-nghiệp, người ta có thể chỉ thử máu một người mà biết được tánh-tính, khả-năng của người đó để giao việc cho.

Về phương-diện nhân-chủng và quốc-gia, người ta sẽ giải-quyet được vấn-dề di-dân một cách có phương-pháp. Có những dân-tộc mà tánh-tính, khả-năng nên giữ và không nên hồn-hợp với những dân-tộc khác. Trái lại, có nhiều dân-tộc thiếu một chút máu nào, nên được hồn-hợp với những dân tộc dư chất máu đó. Trong một nước cũng vậy : miền này không nên cho những người có máu nầy sinh nhai, miền kia không nên cho những người có máu nấy tái lập nghiệp.

Trong một bài diễn-văn, bà Léone Bourdel kết : «Chúng ta phải quan-niệm một thế-giới mới dựng trên những luật về sinh-lý, nghĩa là những luật của Tạo-hóa. Tôi tưởng thế-giới đó sẽ là một thế-giới đại đồng, các

giống người sẽ phối hợp với nhau thành một giống có nhiều máu A và O, ít máu B, một giống người có tinh-thần sống tác rất cao, có tinh xã-hội rất quý, không chuyên chế, thủ cựu và hiếu chiến.

Công việc đó tất phải mất nhiều thế kỷ nhưng dù là mười thế kỷ nữa thì cũng có là bao trong cái lịch trình biến hóa hàng triệu năm của nhân loại.



PHAN THỦ TƯ

## BÍ THUẬT LÃNH-ĐẠO CHỈ-HUY

*Làm lớn là tiên liệu.*

MICHEL FRANCOIS

*Muốn lãnh đạo người, cốt nhất  
chính tâm ta phải được trong sạch. Muốn  
đẩy bảo người, trước hết chính thân ta  
phải chính trực. Tâm ta đã trong sạch,  
thân ta đã chính trực, thật không có lý  
gì mà muôn vật còn không chịu cảm hóa,  
nhục túng ta.*

VÔ DANH

## **CHƯƠNG 1**

### **TRÁCH-VỤ VÀ TÌNH-THẦN CHỈ-HUY**

- *Khái-niệm về lãnh-dạo chỉ-huy*
- *Nhiệm-vụ chỉ-huy*
- *Hậu quả của sự chỉ-huy kém cỏi*
- *Chỉ-huy trong chế-dộ phong khen*
- *Chỉ-huy trong chế-dộ dân chè*

## **CHƯƠNG 2**

### **ĐỐI PHÓ BẤT MÃN**

- *Các thành phần bất mãn*
- *Biện pháp ngăn ngừa*
- *Phương pháp cử nhiệm*
- *Những phương pháp phát triển nhân viên*

## **CHƯƠNG 3**

### **THUẬT DỤNG NGƯỜI**

- *Đức tánh tể nhị của người cầm đầu*
- *Những hạng người theo Plato, Kelschmer, Sheldonchia,*
- *4 hạng người theo quan niệm các nhà y khoa*
- *Những hạng người theo Claude Sigaud, Mac Auliffe, Garin*

## CHƯƠNG 4

### NHIỆM-VỤ CHỈ-HUY VỚI PHƯƠNG PHÁP POBSCORD

- Hoạch-dịnh chương trình
- Tổ-chức cơ sở và phần hành
- Thiết-lập và kiểm soát ngân sách
- Lựa người giao việc
- Phối-hợp công-tác
- Kiểm-soát công-việc
- Điều-khiển quồng-máy

## CHƯƠNG 5

### CHỈ-HUY, MỘT NGHỆ-THUẬT

- Suy-lý trước hành-dộng
- Làm-việc với đồng-hồ
- Biết-chăm sóc nhân-viên
- Tự-trắc-nghiệm khả-năng-mình

## I. TRÁCH-VỤ VÀ TINH-THẦN CHỈ-HUY

Chó-tướng chỉ-huy là dẽ. Muốn làm người-lãnh-dao phải có NHÂN dẽ yêu người, có TÍN dẽ biêt người, có NGHĨA dẽ phung-sứ người

Song muôn có ba điều nàg thì trước hết phải có TÍN dẽ tin-tưởng mạnh, có HỨNG dẽ phán-phát-lên, có KHÍ dẽ cương-quyết-làm.

## VÔ-DANH

**H**AI TIẾNG «Chỉ-Huy» cho chúng ta nhiều ấn-tượng về quân-sư và cai-trị. Những ấn-tượng đó thường đưa đến cho chúng ta những xúc-cảm mạnh, vì xưa nay, khi nói đến chỉ-huy thì người ta liên-tưởng đến việc áp-dụng quyền-lực, đến những mệnh-lệnh sắt-thép cùng sự-trừng-phạt.

Chúng ta cũng biết được khá-nhiều lý-thuyết về chỉ-huy. Có những lý-thuyết chủ-trương tàn-bạo, có những lý-thuyết đưa ra quan-diêm gian-hùng và cũng có lý-thuyết chủ-xướng một đường-lối khôn-khéo-nhã-nhặn, thiên-về-tâm-lý con-người.

Chúng ta nên chọn lý-thuyết nào?

*Như trong một  
Khái-niệm về lãnh-đạo chỉ-huy  
của chỉ huy là thúc đẩy gia-tăng năng-xuất.*

Dù là chỉ huy một cơ quan chuyên môn, một đơn vị quân đội, một ty sở hành chánh, một văn phòng dịch vụ hay là một xí nghiệp, người nắm quyền hành này có nhiệm vụ trước nhứt là đẩy mạnh công tác, bảo đảm hiệu năng và phát triển khả năng nhân sự để cho công việc được ngày càng tốt, càng khá, càng nhiều hơn.

Không làm được như vậy, người chỉ huy bất lực và thất bại. Với cương vị chỉ huy cơ quan hành chánh, ngày nay, những giới chức này cần gột rửa tinh thần quan liêu là cai trị dân đen mà phải trang bị một lý tưởng phục vụ đồng bào. Không nắm được ý nghĩa đó, giới chức chỉ huy hành chánh vẫn là người vô ý thức, lối thời, trong một quốc-gia có nhiều sinh hoạt dân chủ. Những nhà chỉ huy hành chánh còn phải ý thức thêm rằng nhiệm vụ tuy ràng buộc vào một số luật lệ, không phải vì vậy mà luôn luôn có tinh thần nô lệ để đến nỗi phải "sống chết" với mớ luật lệ đó. Theo chiều hướng tiến bộ mới, nền hành chánh phải là quản trị tiếp liệu chứ không phải là hành chánh cai trị.

Vì là quản trị tiếp liệu, giới chức chỉ huy có nhiệm vụ tiên liệu, kiềm soát và cung cấp những nhu cầu đầy đủ cho các phần hành liên hệ dễ dàng làm việc.

Có ba cấp bậc chỉ huy :

Thượng cấp, trung cấp và hạ cấp. Thượng cấp là giới chức chỉ huy tối cao, có quyền ra mệnh lệnh. Giới chức này phải tiên liệu mọi vấn đề trước khi ban hành chỉ thị và chịu trách nhiệm tòng quát về đường lối hay

kết quả của mệnh lệnh được ban hành.

Trung cấp là giới chức chỉ huy đứng giữa, làm gạch nối liền với giới chức thượng cấp và giới chức hạ cấp. Giới chức chỉ huy trung cấp có nhiệm vụ tuân hành mệnh lệnh của thượng cấp, chiếu nhiệm vụ minh chỉ thị và phân công lại các giới chức hạ cấp thuộc quyền. Giới chức trung cấp còn có bồn phận theo dõi kết quả của hạ cấp để làm phúc trình lên thượng cấp mọi diễn tiến của công tác. Giới chức này có trách nhiệm về mọi sự phân công và điều động các cấp thuộc quyền.

Giới chức chỉ huy hạ cấp là giới chức thấp nhứt, thường thường phải thi hành những công tác có tính cách trực tiếp, những phần vụ nhỏ trong một chương trình lớn. Giới chức này phân nhiệm lại cho các phân viên, đơn đốc nhân viên chấp hành đúng những chỉ thị.

Tuy là một giới chức chỉ huy thấp nhứt, nhưng giới chức này lãnh những phần vụ nặng nề hơn cả, cực khổ hơn cả, khó khăn hơn cả. Lấy thí dụ : Trong một hệ thống công sở, giới chức chỉ huy thượng cấp là Ông Tông Trưởng, giới chức chỉ huy trung cấp là Giám Đốc Nha. Giới chức chỉ huy hạ cấp là Chủ Sư Phòng hay Trưởng Ty. Trên thực tế, Ông Tông Trưởng chỉ huy có thè từ 3 tới 6 viên chức trung cấp ở chức vụ Tông Thư Ký, Tông Giám Đốc. Ông Tông Giám Đốc chỉ huy một số Chủ-Sư, Trưởng Ty liên hệ đến công tác (hệ thống dọc), còn Chủ-Sư, Trưởng Ty có thè chỉ huy vài chục nhân viên.

Trong một đơn vị quân đội, một ông Tư Lệnh Sư-Đoàn thật sự chỉ huy có những sĩ quan trong Bộ Tham Mưu của ông cùng hai ba ông Trung Đoàn Trưởng, còn thua một Viên Tiểu Đội Trưởng phải chỉ huy một số lượng binh sĩ hơn 10 người. Trong quân đội, người ta

quan niệm chức vụ Tiêu Đội Trưởng là một chức vụ thấp nhứt, phức tạp và thật sự chỉ huy nhiều người nhứt.

Cho nên những nhà chỉ huy cao cấp nào nói rằng mình chỉ huy hàng ngàn nhân viên, hay ông Tư Lệnh Sư-Đoàn nào nói chỉ huy được hàng ngàn binh lính là sai. Đó chỉ là lời tuyên bố huênh hoang rỗng tuếch, thực tế vô nghĩa.

Vì vậy, nhiệm vụ cấp chỉ huy hạ cấp rất nặng nề, phải có bôn phận tuân hành mệnh lệnh, điều động nhân viên, phân công, kiềm soát và báo cáo, cùng có trách nhiệm đi sát với nhân viên dưới quyền trong mọi tình trạng.

Ông Tư Lệnh Sư-Đoàn khi chỉ huy trận đánh có thể ngồi ở bản doanh, hoặc trên phi cơ, hoặc trên chiến xa, tàu chiến có phần an-toàn hơn viên Tiêu Đội Trưởng phải sống chết với binh sĩ tại trận địa.

Ông Tông Trưởng khi ban hành mệnh lệnh có thể đang ngồi trong phòng giấy đầy đủ tiện nghi, ra chỉ thị qua giấy tờ hay bằng điện thoại, nhưng viên Chủ Sư-Trưởng Ty khi thi hành mệnh lệnh, chỉ thị lại cho các nhân viên phải có mặt tại nơi diễn tiến công tác và phải ra lệnh thúc đẩy thuộc hạ bằng miệng, đi tới đi lui ngoài trời nắng.

Điều này chứng tỏ giới chỉ huy hạ cấp nhiều vất vả phải được giới chức chỉ huy thượng cấp lưu ý cũng như giới chức này phải chú ý đến các nhân viên trực thuộc.

Bởi đó, khi ban hành một mệnh lệnh, nhà chỉ huy cần hiểu rõ giá trị của mệnh lệnh mình.

Một mệnh lệnh gồm có nhiều phần, nhưng phần quan trọng nhứt là phần hoàn thành nhiệm vụ dù phải

trả với giá nào.

Sở dĩ có những mệnh lệnh không thực hiện được là vì khi ban hành người chỉ huy thiếu sót không căn-cứ vào tình hình và phương tiện, trong đó có yếu tố về nhân-viên.

Trong vấn đề „Giao-Tế Nhân-Nhiệm-vụ chỉ-huy Sự trong lãnh vực chỉ huy và hạ thuộc“, Nguyễn-Dinh-Tuyển đã nhận định về việc Nhận „Mệnh Lệnh Và Thi Hành Mệnh Lệnh“ của cấp chỉ huy như sau :

Muốn đánh thành Nam Xương, biết thế giặc mạnh. Vương dương Minh đời Tống đã ra mệnh lệnh như thế này :

Một hồi trống, tiến đến chân thành.

Hai hồi trống, leo vào thành.

Ba hồi trống, không leo được vào thì xử ngũ-trượng.

Bốn hồi trống, không nhập được hết vào thành thì chém kẽ làm tướng.

Cái „mệnh lệnh“ trên không còn hợp thời nữa nhưng dù sao nó cũng cho ta thấy rằng Vương đã biết nhận định thế giặc và kết quả là Vương đã chiếm được Nam Xương nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi đã ban bố một lệnh ; nhà lãnh đạo sẽ luôn luôn thay đổi. Như vậy sự nhận định tình hình của ông phải liên tục. Người chỉ huy không nghĩ đến sự may rủi khi ban hành và theo dõi một mệnh lệnh. Sự nhận định tình thế liên tục sẽ giúp ta làm giảm các sự bất ngờ đến một mức tối thiểu.

Tóm lại, được hướng dẫn bằng những đức tính và nguyên tắc về chỉ-huy một mệnh lệnh là một tối hậu quyết định dựa vào tài lực và tinh-thần nhân viên có mục đích cải tiến đơn vị để đưa dần đến một tổ-chức xã-hội hoàn-mỹ.

Với những nhận xét trên, chúng ta nhận thức cầm chỉ-huy là một sự trọng hệ. Không phải chỉ-huy là ngồi trong phòng giấy "chỉ tay năm ngón", mà đây là công việc có trách nhiệm phải hội đủ những yếu tố cần thiết. đòi hỏi người cầm quyền tận dụng khả năng chuyên môn và lý trí phán-đoán tinh-tế về đủ mọi vấn đề.

Trong bài «Nghệ-Thuật Chỉ-Huy», Büro Đích đã viết về «Nhiệm-Vụ Người chỉ-huy» đã đưa ra một nhận xét như sau :

«Những điều kiện thuộc về tâm lý cá nhân và xã-hội (...) cho chúng ta một ý niệm về hoàn cảnh phức tạp trong đó người chỉ-huy phải thi hành nhiệm vụ. Nói đến nhiệm vụ người chỉ-huy, người ta thường liên tưởng đến câu nói khôi hài : «ký tên ăn tiền», chức vụ càng cao, công việc của họ càng có vẻ mơ hồ đối với nhân viên cấp dưới, những người này chỉ thấy cái vỏ bê ngoài của công việc họ là ký tên hoặc di coi chỗ này chỗ khác với vẻ mặt lơ đãng, không nói một lời hoặc chỉ đặt một vài câu hỏi xa xôi.

Thái-dộ người chỉ-huy đối với công việc của nhân viên cấp dưới thay đổi tùy theo vị trí của họ trong cấp bậc chỉ-huy. Đối với các cấp chỉ-huy nhỏ, người ta thường quan niệm rằng, cấp chỉ-huy phải biết tất cả những gì các thuộc viên phải làm. Đối với một cấp chỉ-huy lớn hơn, quan niệm này lẽ có nhiên là hoàn toàn sai lạc.

Chính vì quá tin tưởng vào quan niệm sai lầm này mà một số người với nhiều khả năng và thiện chí cũng

vẫn không làm sao tiến tới một cấp chỉ-huy cao hơn. Vậy công việc của người chỉ-huy là gì ?

A. Carnegie, người cha đẻ của kỹ-nghệ đúc thép Hoa Kỳ có nói rằng : «Tôi không biết gì hết, sự thành công của tôi chỉ nhờ ở chỗ tôi biết dùng những người biết nhiều hơn tôi.» Câu nói đó thật đã tóm tắt đầy đủ quan niệm tân tiến về chỉ-huy...

Tóm tắt những quan điểm trên thì chỉ-huy là biết lựa người, dùng người và khôn khéo khai thác khả năng của họ vào công việc thích đáng.

Một người chỉ-huy kém sẽ  
**Hậu quả sự kém cỏi** phải gặt hái những kết quả  
 của người chỉ-huy không tốt, dù ngồi ở cương  
 vị nào, lớn hay nhỏ.

Người đó sẽ vấp phải nhiều trở lực về nhân viên với những sự bất mãn (Xin xem phần phân tích tâm lý ở chương 2 kế tiếp), hoặc là thất bại, không làm tròn trách vụ.

Theo các chuyên viên về giao-tế nhân-sự của Trường Đại-Học Michigan thì một cấp chỉ-huy kém cỏi trong việc đối xử, tiếp xúc với các thuộc hạ thì sẽ nhận lãnh 8 hậu quả kẽ sau :

**Hậu Quả 1 :** Nhân viên dưới quyền *gián tiếp không tuân lệnh* : Họ cố tâm trì hoãn công việc, không tham gia đến tinh chất tốt xấu của công việc, không quan tâm đến số lượng nhiều hay ít, lạm dụng các đặc ân của thượng cấp và thiếu lòng trung thành, cùng có tinh thần mâu thuẫn, chống đối lại thượng cấp.

*Hậu Quả 2 : Trực tiếp bất tuân thượng lệnh : họ sẽ từ chối không chịu nhận chỉ thị hay mệnh lệnh công tác, không quan tâm và bất cần những sự trừng phạt.*

*Hậu Quả 3 : Thiếu kỷ-luật : Không chịu đặt dưới sự kiểm soát của giới chỉ huy, đưa bờn lại cấp chỉ-huy, khinh thường cấp chỉ huy.*

*Hậu Quả 4 : Họ tạo ra những cuộc đụng chạm, gãy cắn : Có thể công khai hoặc cũng có thể ngầm ngầm, giữa thành-phần các nhân-viên với nhau để gây xáo trộn nội bộ, hay giữa tập thể nhân-viên đoàn-kết lại với cấp chỉ-huy để mưu bè lật đổ cấp chỉ-huy, trong trường hợp quyết-liệt, nặng nề.*

*Hậu Quả 5 : Họ tạo tình-trạng khẩn-trường : Có thể họ gây nên một tình-trạng căng-thẳng rõ ràng và nặng nề tại các đơn vị công-tác như tại xưởng máy, công-trường sản-xuất...*

*Hậu Quả 6 : Trực tiếp tạo nên sự thay đổi trong hàng ngũ nhân viên : một số người đứt đơn xin nghỉ việc, từ chức lê-te liên tục hay tập thể hoặc một số ngày càng nhiều những nhân-viên bỏ đi làm ở nơi khác.*

*Hậu Quả 7 : Gián-Tiết tạo nên sự thay đổi trong hàng ngũ nhân viên : Các nhân viên vắng mặt tại nhiệm sở quá nhiều. Tình-thần làm việc của họ xuống quá thấp, không đẽ ý đến công việc, làm việc lầy lội, lơ là.*

*Hậu Quả 8 : Những sự biếu-lộ của tình-thần sa sút khác như uể oải trong công việc do tình-trạng căng-thẳng mà ra, mất hăng hái, chán nản và thờ ơ, lãnh đạm.*

Về phía cá-nhân người chỉ-huy thì những lý do khuyết-diểm hay lầm lỗi thông thường nhất là :

*Lý do 1 : Có thái-độ áp chế, độc-đoán.*

*Lý do 2 : Thiếu sót những sự tiếp-xúc thích-dáng.*

*Lý do 3 : Có tánh hay thiên-vị và phân-biệt nên hành động ra mệnh lệnh không công bằng, không thích-dáng.*

*Lý do 4 : Thiếu sót những sự quan-tâm đến đời sống và tâm-hồn của các thuộc vien, luôn luôn có những tư-tưởng máy móc, kém hiểu biết về "con người".*

*Lý do 5 : Không thỏa mãn những nhu-cầu căn-bản của các thuộc vien vì không am hiểu những "con người" họ.*

Với 8 hậu quả và 5 lý do của người chỉ huy kém kẽ trên, người ta ghi nhận rằng hậu quả nào và lý do nào cũng có thể giải quyết ôn thoả và thích đáng, một khi người chỉ huy lanh lợi tìm thấy và thiện chí thanh thóa vấn-dề, giảm bớt những tai hại.

Các thuộc vien, dù là chiến-sĩ, dù là thợ thuyền trong hảng xưởng hay là công-chức, cán-bộ, chắc chắn không phải là những người hiền như bột, như đất, cũng không phải là những tên nô bộc mà cũng không phải là những công-cụ vô-trí. Họ là những con người biết suy-tư. Cấp chỉ-huy khôn khéo nên đối-xử với họ bằng sự thông cảm thân-tình, coi họ như chính-mình. Tất-nhiên, những mâu-thuẫn, những dị-biệt, bất đồng của họ đối với mình khó có mầm-móng, cơ-hội phát-sinh.

Chúng ta phải  
**Chỉ huy trong chế-độ phong-kiền** thành-thật mà  
nhận rằng bây giờ trong các lãnh-vực công-tư, một số không-ít người vẫn còn theo lề lối chỉ-huy phong-kiền.

Những kẻ này đã quen-nếp lòn-cúi, nịnh-bợ cấp-trên và hống-hách-bắt-nạt cấp-dưới. Đặc-tính của chế-độ

phong-khiển là không phân biệt rõ ràng hai lãnh vực công và tư của từng loại công tác.

Trong chế độ lối thời này, các lãnh chúa, sứ quân không chịu quan-niệm rằng họ là những quản-trị-viên, những người quản-lý coi sóc những công việc chung của toàn thể công chúng sống trong lãnh-thổ mình. Những lãnh-chúa, sứ quân đó bao giờ cũng nghĩ rằng tất cả đất đai, những tài nguyên và cả dân chúng trong vùng đều thuộc quyền sở hữu của họ. Họ có thể tịch-thu tài sản của ai cũng được không cần một điều khoản luật lệ nào. Họ cũng có thể bắt bắt cứ một người nào về làm nô-lệ hay bắt bắt cứ một người đàn bà con gái nào trong vùng mà họ ham muốn về làm hầu thiếp hay truy hoan một đêm cũng được, không cần phải giải-thích lý-do hoặc đền bồi thiệt-hại.

Ngay đến cả những người không phải là lãnh-chúa, những người không cầm quyền cai-trị, mà chỉ là một chủ đồn điền trống-tiả ở một vùng sơn cước xa xôi cũng đã tự cho mình cái quyền hành để áp dụng những đối xử như vậy với các thành-phân công-nhân sống trong lãnh-thổ đồn điền của mình.

Cái nếp chỉ-huy và ý-thức-hệ phong-khiển đó từ trên lan rộng dần xuống các cấp dưới, ai ai cũng coi những nhân viên thuộc quyền, những vật dụng tài sản được giao-phó quản-trị là những vật sở hữu riêng của mình để có thể đem trao đổi cho những người chỉ huy khác để hưởng lợi thêm. Từ đó, sanh ra thêm những tệ đoan tham nhũng, lạm dụng quyền hành.

Ngày xưa, các vị lãnh-chúa, sứ quân trao đổi cho nhau những phần đất đai, biếu tặng cho nhau những sản vật quý giá cùng hầu thiếp, gái đẹp thì ngày nay, những người chỉ-

huy theo lối phong-khiển còn lại trao tặng cho nhau những vật-dụng được cung cấp dùng cho công vụ thuộc phạm vi mình, được hưởng lợi thêm, cấp lớn trao tặng những sản vật, quyền lợi lớn, cấp nhỏ trao tặng những vật và quyền lợi nhỏ.

Những người này không lấy đó là một hành-động tǎn-cấp, đáng nhục-thẹn mà còn hánh diện tự cho là mình là người sở hữu có thâm-quyền.

Như vậy, những người chỉ-huy theo lối phong-khiển này đã đặt quyền lợi cá nhân của họ lên trên hết, trên cả quyền lợi công, và biến mối liên-hệ giữa cấp chỉ-huy và nhân viên dưới quyền trở lại mối liên hệ giữa chủ và tớ, giữa lãnh-chúa và dân nô-lệ, thời phong-khiển xa xưa, hay ít ra cũng là mối liên hệ giữa người ban-bố ân-huệ với người thợ lanh.

Nằm trong chiều hướng này, việc chỉ-huy, hướng-dẫn, phân công kiềm soát cùng thưởng phạt của người cầm quyền trở thành đặc-quyền ban phát, thi ân-bố đức.

Trong chế độ dân  
**Chỉ-huy trong chế độ dân-chủ** chủ tiến bộ và quan  
niệm cấp tiến bây  
giờ, chỉ huy là một hiện tượng có tính cách xã hội.

Theo chiều hướng này, trong cuốn "On Civil Government", lý-thuyết-gia J. Locke đã vạch rõ rằng, về phía chỉ huy công quyền, chính phủ không khác gì người quản-lý do toàn dân ủy nhiệm đứng ra quản trị tất cả các vấn đề thuộc công vụ của toàn dân và cho toàn dân.

Cũng theo lý-thuyết-gia J. Locke thì nhiệm-vụ quản lý đó có 3 đặc điểm :

1. Họ không phải là sở hữu chủ. Quyền sở hữu thuộc về toàn thể dân chúng.

2. Họ cũng không phải là người thu hưởng. Quyền này cũng thuộc về toàn thể dân chúng.

3. Họ hoàn toàn thuộc quyền chi phối của sở hữu chủ, tức là của dân chúng.

Trong một bài diễn văn đọc tại Gettysburg, Tổng Thống Hoa-Kỳ Lincoln trước đây cũng xác định ba đặc điểm trong thể chế dân chủ qua câu nói bất hủ *"a government of the people, for the people, by the people"* (Một chính quyền của dân, do dân và bởi dân).

Ba đặc điểm này trở thành nguyên lý, vạch rõ đường lối chỉ huy dân chủ với ba nguyên tắc như sau :

*Nguyên tắc 1* : Người chỉ huy không coi tö-chức như là của riêng mình, không được phân biệt cảm tình cá nhân và những lợi ích công vụ. Phải gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, không căn cứ vào sự thích, chí tin nhiệm vào những người thật sự có khả năng, xét đoán công việc trên phương diện công vụ, không bị ảnh hưởng chỉ phổi bắt cứ do đâu. Phải thi hành nhiệm vụ một cách hoàn toàn vô tư.

*Nguyên tắc 2* : Người chỉ huy không được dành quyền hưởng thụ trước hết, trong các phương tiện và dịch vụ sẵn có trong tö chucus. Sĩ quan chỉ huy không có quyền đem lính về nhà sai bảo làm những việc riêng cho nhà mình như xây tường, cất nhà, sửa hàng rào. Giám Đốc công xưởng không được bắt thợ sửa chữa xe riêng của mình. Vị Tỉnh Trưởng không được phép bắt cô thơ ký của Tòa Hành-Chánh sang phục dịch riêng cho bà vợ ông Tỉnh-Trưởng...

*Nguyên tắc 3* : Người chỉ huy phải tỏ ra người nhã nhặn, lễ độ, lịch thiệp mỗi khi giao thiệp với cơ quan bạn hoặc tiếp xúc với công chúng, và từ tế lịch sự với các cấp nhân viên thuộc quyền cũng như không đề cho các thuộc viên bắt nạt dân chúng, hiếp đáp dân chúng, cản trở và vi phạm đến những quyền lợi của dân chúng. Phải luôn luôn quan tâm đến các quyền lợi của đồng bào.

Những chức vụ dân cử phải rút lui ngay khi không còn được dân chúng tiếp tục tín nhiệm, và cũng không được dùng những quyền hành phương tiện sẵn có để cung cỗ địa vị.

Nói tóm, những nhà chỉ huy dân chủ là những quản trị viên tài sản công, thay mặt dân chúng điều hành công tác do dân chúng giao phó để đem lại những quyền lợi cho dân chúng chứ không phải là những chủ-nhân-ông có tham quyền cai trị, hưởng thụ và ban phát như trong chế độ phong kiến.

\* \* \*

## 2. ĐỐI-PHÓ BẤT MÃN

*Quyền hành xây dựng trên khùng-khiếp không vững chắc. Theo thời gian khùng-khiếp biến thành oán hận.*

SHAKESPEARE

*Làm lớn mà không biết thuộc hạ,  
không nắm được thuộc hạ là một phần ba  
thất bại về sứ mạng của mình.*

WATERSTONE

**T**RONG một tập thè sinh hoạt, không bao giờ có việc đồng nhứt tư tưởng và ý chí. Chỉ có vấn đề ý kiến đa số chớ không có vấn đề ý kiến của hết thảy mọi người ; những ý kiến đa số và thiểu số này hoặc là mâu thuẫn, chống đối nhau hoặc là không chống đối nhưng không tán đồng.

Trong bất cứ đơn vị hoạt động nào cũng có những ý kiến của những người bất mãn. Nhiều trường hợp những ý kiến này trở thành nghiêm trọng khi phát sinh cuộc tranh chấp của một số đông người cùng bất mãn hay tán đồng ủng hộ những kẻ bất mãn, hoặc bị những kẻ bất mãn xúi giục.

Người lãnh đạo công việc và chỉ huy cơ sở phải có nhiệm vụ giải trừ và ngăn ngừa những hiện tượng đó.

trong chiều hướng bảo vệ công tác, gia tăng năng xuất chung của đơn vị, cơ quan hay hăng xưởng.

Phải phân biệt có hai loại bất mãn của thuộc viên :

— Bất mãn hữu lý, thường có thể đưa đến những cuộc bùng nổ tranh chấp, do những quyền lợi không được thỏa đáng hay những ức hiếp quá đáng.

— Bất mãn vô căn cứ, thường hay âm ỉ trong giới thuộc hạ quá khích, những kẻ cố tâm phá hoại.

Tất cả những ý kiến của hai thành phần này cần được cẩn chỉ huy cứu xét giải quyết mau lẹ.

### Các thành phần bất mãn

Căn cứ theo các cuộc khảo cứu của Bác-sĩ Sigmund Freud (1) vào cuối thế kỷ thứ 19 và một số chuyên viên Hoa-Kỳ về các vấn đề tâm lý con người để tìm ra đường lối cho thuật nhân dụng thì con người có nhiều trường hợp bất mãn, trong các cuộc sinh hoạt cộng đồng.

(1) Bác-sĩ người Áo gốc Do-Thái chuyên trị bệnh thần kinh, cha đẻ của Khoa Phân Tâm Học vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Sinh tại Freiberg (Moravie) vào năm 1856 và mất tại Luân Đôn vào năm 1939. S.Freud làm việc tại Vienne, tìm ra trong Co-ca-in tánh chất làm tê, không biết đau. Có những công trình nghiên cứu như giải thích những giấc mơ. Tò vật và vật húy kỵ (totem und tabu), Tâm lý công cộng và phân-tách cái «tôi», nhất là để lại tác-phẩm danh-tiếng «Nhập môn về khoa tâm-lý-học phân-giản». Một học thuyết của Bác-sĩ được gọi là Freudisme mà căn-bản là sự «Úc chế của những khuynh hướng» (refoulement des tendances).

Căn-bản này giải thích rằng trong những thèm muỗn của chúng ta, có một sô mà chúng ta không có thè cho

Có những loại bất mãn kè sau :

— Loại Bất Mãn «Cóc Cần» mọi thứ : hạng này thường được thấy nhiều ở trong quân đội và thường hay «ba-gai». Họ có nhiều lý do bất mãn, vì gặp nhiều chuyện phản uất buồn bức từ ngoài đời sống dân sự trước khi vào quân đội : họ bất mãn gia đình, bạn bè, làm ăn thất bại, gặp cảnh ngộ ngang trái, hận thù rồi khi vào quân ngũ, họ lại gặp phải nhiều phiền toái khác như va chạm vào kỷ luật sắt, bất mãn thượng cấp. Loại người này còn có tính hay gây sự.

— Loại Bất Mãn Kinh-Niên, những người này có thể

chứng nó xuất hiện được vì giáo dục, luân lý, phong tục, tôn giáo... bắt buộc chúng ta phải kềm hãm lại. Chúng ta bằng một ý chí mạnh mẽ, đẩy chúng nó lui vào tiềm thức. Nhưng, những thèm muộn đó không vì thế mà tan biến mất hẳn đâu, trái lại tìm cách xuất hiện lại dưới rất nhiều hình thức tiềm tàng và sớm hay muộn tùy theo sự hăng hái của những thèm muộn đó. Thói thường những thèm muộn bị ức chế như vậy hay xuất hiện lại trong giấc mơ.

Những kè bị bệnh thần kinh hay là bị thần kinh suy nhược đều do sự ức chế các thèm muộn mà ra.

S. Freud cho rằng phương pháp trị bệnh thần kinh quan trọng nhất là phải phân tách tâm lý của bệnh nhân thật ti mỉ để tìm cho ra những thèm muộn nào đã bị ức chế, để biết rõ đời sống thầm kín về tinh thần của bệnh nhân. Thuỷt «Úc chế» của S. Freud ảnh hưởng rất lớn trên nhiều lãnh vực, nhất là lãnh vực y học. Ngành hội họa có Phái Siêu Thực chuyên chú về những trạng thái của tiềm thức, và của vô thức... (giấc mơ, cảnh điên loạn, ám ảnh)... đều là do ảnh hưởng của thuỷt «Úc chế» mà ra.

Năm 1910, S. Freud thành lập Hội Phân-Tâm-Học Quốc Tế và 20 năm sau, tức vào năm 1930, Bác sĩ được giải thưởng Goethe tại Frankfurt.

tâm trí không thăng bằng, cần phải được các bác sĩ thăm kinh nghiệm xét, tuy nhiên cũng có nhiều người nhẹ. Những người này thấy bất cứ việc gì cũng phiền toái, chán nản cả.

Loại Bất Mãn «Tranh-Đấu», những người này có đầu óc chống đối không chịu khép mình vào kỷ-luật và bản tính luôn luôn chống chọi lại thượng cấp, và không chịu tin ở những lời nói của thượng cấp.

Loại Bất Mãn «Phá-Hoại», đây là thành phần nguy hiểm, họ có thể làm hại cơ-sở và phá hủy những phương tiện công tác, hoặc bị kẻ khác mua chuộc, xúi duc làm những chuyện này.

Loại Bất Mãn «Xu-Hướng» những người này thấy người ta làm sao bắt chước theo làm vậy, a dua theo phong trào, tập thể, không có lập-trường rõ rệt. Có khi họ tổ về bất mãn để mà chơi chớ không có nghĩa lý, không có lý do gì hết.

Loại Bất Mãn «Lưng Chừng», đây là thành phần lúc vầy lúc khác, một thứ không có lập trường, lúc ngã theo phe này lúc ngã theo phe kia, có thể hôm nay theo phe thợ thuyền, ngày mai theo phe chủ nhân, rồi ngày mốt trở lại theo phe thợ thuyền, rồi chủ-nhân...

Tính về khă-năng văn-hóa thì những loại bất mãn trí thức đôi khi nguy-hiểm có thể đi đến những cuộc tranh đấu to (thuộc vào loại Bất-Mãn Tranh-Đấu), còn những người thiếu văn-hóa có thể xuẩn-động, phá-hoại.

### *Biện-pháp ngắn-ngừa*

Với mỗi thành-phần thuộc các loại bất mãn kè trên, nhà chỉ-huy cần có chút kinh-

nghiệm và thiện chí đều có thể ngăn chặn được những mầm mống nguy hại.

Với những người «cóc cắn» mà cấp chỉ-huy không có chút kinh-nghiệm hay không hiểu gì về tâm-lý cứ lầy quyền lực ra mà đe dọa bắt buộc người đó phải đổi thái độ thì sẽ gặp hai kết quả là :

- Một là họ đã bất mãn lại càng bất mãn hơn nữa.
- Hai là cấp chỉ-huy sa lầy.

Theo thuyết biến cải tâm gây sự (agression) và «bệnh cóc cắn» (renoncement) lại cùng có thể cùng cản-nguyên là bất mãn (frustration) và đòi hỏi một lỗi điều trị chung. Người chỉ-huy phải khéo léo tìm hiểu họ, tìm cách giải thoát tất cả những gì có thể gây cho họ bất mãn hoặc làm cho họ hiểu lầm đồng thời chứng tỏ cho họ thấy rõ tần lòng độ lượng của mình, tìm cơ hội làm phán khởi họ khi họ làm được việc gì hay, phải khen và khuyến khích họ bằng hành động cụ thể để làm phán chỉ họ.

Với loại bất mãn kinh-niên, nếu nặng phải nhớ những nhà chuyên môn về thần kinh xét nghiệm chữa trị cho họ, còn nếu nhẹ, người chỉ huy chỉ cần vài lần khuyên bảo khéo léo hoặc với những cử chỉ sáng suốt, tế nhị cũng đủ xoá tan những thành kiến và sự bất mãn trong đầu óc họ.

Với loại bất mãn tranh-dấu, phá-hoại, xu hướng và lusting chừng là những thành-phần chỉ bất mãn có lúc, có giai-đoạn, do thái độ hay cử chỉ nào đó của cấp chỉ-huy làm thiệt-hại đến quyền-loi cá-nhan hay tập thể và cũng có thể do những sự hiểu lầm về cấp chỉ huy. Trong những trường hợp này, cấp chỉ-huy phải tìm biết bằng cách nói chuyện ngay thẳng với đương sự hay hỏi thăm ở những

bạn đồng nghiệp, đồng ngũ với đương sự rồi tìm cách giải-tỏa.

Không có gì tốt đẹp cho bằng cấp chỉ huy một khi nhận thấy thật tình do những lỗi lầm của mình, hoặc giả do sự hiểu lầm về thái độ hay hành động nào đó của nhân viên dưới quyền về mình mà nhìn nhận sửa chữa hoặc giải-thích cho minh-bạch.

Sự ngoan cố, nguy biện sẽ không giúp cho cấp chỉ-huy lấy lại được cảm tình của thuộc hạ cũng như việc tận dụng quyền-lực để bắt buộc những kẻ đó nghe theo lệnh mình mà còn xô đẩy những kẻ đó xa mình hơn, hoặc di sát họ vào vách tường, khiến họ phải phản ứng lại.

Thái độ của cấp chỉ-huy tốt nhứt cần có để giải-quyet vấn-dề là nhã nhặn, lễ độ và thiện-chí giải-tỏa tất cả thắc-mắc, bức bối của các thuộc-viên.

Bíu-Đích trong bài «Nghệ-Thuật Chỉ Huy», về vấn-dề này đã đưa ra một giải-pháp như sau :

«Một trong các đặc-diểm của con người là không muốn giống người khác. ai cũng ưa được đặc-biệt (distingué) nếu không phải là quan-trọng (VIP). Cũng vì lẽ đó mà rất nhiều người muốn làm xướng ngôn viên, giao-tế-viên, tùy viên... Sự có mặt của họ tại các lễ lạc, hội nghị, bên cạnh các nhân vật quan-trọng làm cho họ có cảm tưởng được biệt đãi. Chính cảm tưởng ấy đóng một vai trò tối quan-trọng trong tâm trạng của mọi người.

Người chỉ-huy phải biết để cao mọi nét đặc-biệt trong tất cả mọi thuộc viên, họ phải làm công việc này bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, họ sẽ đem lại một không khí thông cảm và vui tươi trong tö-chirc, và tạo nên những điều-kiện thuận-tiện cho sự tiến-hành công việc.

**Phương-pháp cử-nhiệm** người chỉ-huy với mục-đich: **Đây** thuộc về vấn-dề chọn-tạo không khi thuận-lợi để làm việc, trong đó các cấp thuộc hạ hài lòng và nề phục cấp chỉ-huy trực tiếp của họ, và cũng tránh trước những bất bình, bất mãn có thể xảy ra.

Trong cuốn «Sóng Đời Vươn Lên», tác giả có đề-cập qua vấn-dề này một cách ti-mi, ở đây xin viết về những điều chính yếu:

- Trọng tuồi, có nhiều kinh-nghiệm trong ngành.
- Có ngạch trật cao
- Có nhiều thâm niên hơn hết
- Có nhiều sáng-kiến và khả-năng

Căn-cứ vào những yếu-tố này là vì người ta nghĩ đến hai điều thuận lợi kẽ sau:

Theo tập-quán nước ta thì chúng ta bao giờ cũng kính-trọng nề nang những người cao niên, những kẽ thừa hành cấp dưới dù có bất đồng ý-kien, bất mãn cũng có thể phôi pha, dễ thông cảm với người chỉ-huy vốn là người trọng tuồi.

Giới chức chỉ-huy trọng tuồi nhờ sống lâu, hiểu nhiều, kinh-nghiệm tâm-lý thực tế của những người trong nghề lại nữa còn là người rất biết việc.

Ngoài hai lý do đó, còn có một lý-do khác nữa cũng quan trọng không kém trong lè-lối chọn người này là vì xưa nay, xã-hội Việt-Nam cũng như đa số các nước Á-Đông, trong hầu hết các ngành, làm việc đều thiếu kém-

phản lý-thuyết, chỉ trông vào phản-thực-hành, vào kinh-nghiệm của những người chỉ-huy mà thôi.

Ngày nay thì khuynh-hướng cử-nhiệm khác hẳn lại. Cũng như lè-lối hiện thực của các quốc-gia Âu Mỹ, một số đông người ở nước nhà hiện thời đã chủ trương trong công việc, cần phải hội đủ cả hai phản lý-thuyết và thực-hành.

Trong việc cử-nhiệm, cũng vì đó, người ta chú trọng ở giới trẻ là giới tân tiến, đã được hấp-thụ lý-thuyết dồi dào. Giới trẻ lên nắm quyền chỉ-huy, được cái lợi là giới này nhiều sinh lực, ham hoạt động, tháo vát, luôn luôn cởi mở. Đó là những đặc điểm trái ngược hẳn lại những người già thường chậm chạp, lại nghiêm khắc, ít sáng-kiến.

Giới trẻ chỉ-huy sẽ làm hào hứng công việc, thích-hợp với trào-lưu tiến bộ nhanh lẹ của khoa học và văn minh co-giới-hoa.

Phương-pháp đưa giới trẻ vào những chức vụ chỉ-huy có một ưu điểm nữa là các kinh-nghiệm nghề-nghiệp sẽ được chinh-giỏi này tự thu-thập nhanh lẹ, nhờ bản thân họ đã sẵn có căn-bản lý-thuyết.

Tuổi trẻ làm việc hăng say, vui sống, trẻ trung không cõi chấp, dễ thông cảm nên sẽ dễ dàng giải-tỏa và ngăn ngừa những bất mãn của nhân viên.

Ưu điểm này, các giới chức chỉ-huy trẻ cần quan-tâm phát-triển thêm, trong khi hành xử-quyền hạn của mình trong mọi cuộc giao-tiếp với các cộng-sự-viên thuộc quyền.

**Phương - pháp phát-triển nhân-viên** Từ khi nhận thấy hiệu năng thiết thực của khoa tâm-ly-học đem áp-dụng vào trong lãnh - vực chỉ-huy và nghề-nghiệp, người ta không ngót tìm kiếm những phương-sách phát-triển khả năng nhân viên và nghiên-cứu về những hiện-tượng thuộc về nhân-sự phát sinh ra trong công việc.

Các chuyên-viên Hoa-Kỳ đã không ngừng hoạt-động trong các tổ-chức quân-sư, hành chánh cùng kỹ-nghệ khảo-sát, thăm dò về tất cả các vấn đề thuộc về tâm lý của các binh-sĩ, công-chức cũng như công-nhan tìm thấy cho được những gút-mắc của từng vấn đề, những lỗi lầm để khuyến-cáo các cấp chỉ-huy.

Công việc này thường gọi là Phát-Triền Nhân-Viên (Personal Development). Người ta đưa cho các giới binh-sĩ, công-chức, thợ thuyền những bản vấn-de-lục (questionnaires) nêu ra nhiều câu hỏi ĐÓNG và MỞ về một vấn-de nào đó (để mỗi người trả lời) hoặc là mở những cuộc phỏng-vấn. Sau khi thu-thập kết quả, họ đúc kết lại, làm một bản tường-trình với những nhận-xét và khuyến cáo giới chức chỉ-huy nhằm quyền và liên hệ những việc cải tiến phải làm.

Công việc này thường gặt hái được nhiều kết quả, vì người thợ, binh-sĩ, hay công-chức nào có điều chi không băng-lòng đều có dịp bày tỏ chính-đảng. Họ nói ra tất cả, vì biết rằng những điều mình nói sẽ có ảnh-hưởng tốt và sẽ được giải-quyết thỏa-đảng, mặt khác, khi họ bộc-bạch ra được hết thì không còn phải đồn-néa những điều không-toại-ý, những điều bất-mãnh ở trong lòng nữa.

Về các cấp chỉ-huy, Ban Quản-Trị Xí-Nghiệp cũng

rất hài-lòng công việc này, nhờ đó mà họ nắm vững được khái-chính-xác những vấn-de thuộc về tư-tưởng, hành-động, cùng nguyện-vọng của các thành-phần nhân-viên để mà thành-thỏa.

Các cơ-quan Hoa-Kỳ ở Việt-Nam lâu nay có một chức-vụ gọi là chuyên-viên hay là phụ-tá phát-triển nhân-viên (Personal Development Assistant). Chức-vụ này thường được giao-phó cho một nhân-viên người Việt có kiến-thức-khá (trình độ đại-học), giỏi Anh- Ngữ chuyên-lo thăm-dò, khảo-sát khả-năng của tất-cả các nhân-viên người Việt để-tường-trình lên vị Giám-Đốc cơ-quan mọi điều-thuộc về tài-nghệ (để tiến-cử hoặc xử-dụng đúng-mức khả-năng), về những ý-kiến, nhu cầu cùng những điều-không-hài-lòng của mọi người thuộc những lãnh-vực liên-hệ.

Ngoài ra còn có một số chuyên-viên vào sống-sát với đời-sống của binh-sĩ, tìm hiều mọi khía-cạnh tâm-ly, hoạt-động của những người lính, viết thành-sách với mục đích trình-bày cho nhà chỉ-huy quân-sư những sự-kiện mới-lạ trong tác-phong thật-sự của các quân-nhân, những sự-kiện mà các cấp chỉ-huy quân-sư thường bay-lãng quên trong khi ra-mệnh-lệnh.

Những sách-thuộc loại này thường thuộc thể-tài-phóng-sự, viết-lại một cách chính-xác, tỉ-mỉ tất-cả ngón-tử của những người lính và không có những lời-phê-bình.

Những chuyên-viên khác thì quan-sát các nhân-viên xí-nghiệp hay văn-phòng, khám-phá ra những-tâm-trạng, những-thói-quen của những người này trước-mọi công-việc, tìm-hiểu những nguyên-do vì đâu mà những người này có những hành-động, thói-quen cần-ngăn-ngừa.

Mục-đich của những cuộc khảo-sát này là tìm-thật

nhiều càng tốt những lý do khiến cho những thợ, những nhân viên mất quân-binh trong đời sống, để cho giới chức chỉ-huy thấu đáo giúp đỡ người thợ hay nhân viên lấy lại.

Những cuộc khảo sát này cho thấy hầu hết các khuyết điểm của nhân viên là hậu quả của khá nhiều lý do chồng chất lên nhau. Người chỉ huy khôn khéo biết nhận định vấn-dề kỹ-lưỡng và phải nhẫn-nại thuyết-phục nhân viên để họ dần dần lập lại thế quân binh trong tâm-hồn.

Có như vậy những mệnh lệnh của cấp chỉ-huy mới được họ tuân hành tốt đẹp đương nhiên, không còn miễn cưỡng nữa, và thông-thường không cần đến sự kiềm soát của các viên chức chỉ-huy, hành động chỉ-cần trong những trường-hợp đặc-biệt mà thôi.

\* \* \*

### 3. THUẬT DỤNG NGƯỜI

*Người gỗ dược thì hàm than,  
người cây mía thì lây nước làm  
đường, người cây gỗ, cây lim thì  
làm cột, cưa ván đóng bàn tủ...*

FEUZINGER

Ở một đoạn trước, sách đã có đề cập đến việc xử-dụng nhân-lực, nơi chương này, xin nói rõ thêm về thuật-tung người theo quan-diêm của tiền-nhân và trình-bày một số ý kiến về những hạng người trong xã-hội.

Tại đoạn 4 của chương 2, Phần 3 *Sự tê-nhi của người cần đầu* cuốn «Sông Đời Vươn Lên», tác-giả của tiền-nhân ta gồm có ba phương-sách : thượng, trung, và hạ.

Ba phương-sách về thuật-dụng người của cõi-nhân đã chú trọng đặc-biệt đến tinh-thần và tâm-lý, đó là :

**Thượng sách** : Coi người mình dùng như là bậc-thầy

**Trung sách** : Coi người đó như là bầu bạn

**Hạ sách** : Coi người đó là tay sai, đầy tớ.

Những người kyn cõi thường dùng hạ sách hơn là thượng và trung sách.

Người chỉ-huy khôn khéo nếu không thể dùng Thượng sách, coi cộng-sự-viên của mình như thầy, thì nên coi là bầu bạn (trung-sách). Nếu áp dụng trung-sách, người chỉ-huy có tinh-thần phong khoáng trung-trung, bình-dâng biết đối xử tốt đẹp với người cộng-sự.

Còn nếu như người cộng-sự tuổi tác lớn, nhiều kinh-nghiệm, thì tốt hơn, người chỉ-huy nên áp dụng thượng-sách, nghĩa là coi như bậc thầy hay là cố vấn của mình.

Đối xử như vậy, người chỉ-huy biếu lộ được sự khôn ngoan và tể nhị của mình. Người ấy chứng tỏ đức tánh khiêm-tốn, trọng người, biết đãi-ngộ xứng đáng với nhân viên, biểu hiện một tinh-thần cởi mở, bình-dâng, không hống hách.

Người chỉ-huy giỏi, khôn khéo, tùy người mà đổi xử, tất cả đều có vị thứ tương xứng, tạo thành nếp cho tổ-chức, không có sự hỗn tạp, vô-trật-tự.

Người chỉ-huy thường xử-dụng với tất cả nhân viên, thuộc quyền bằng thượng và trung-sách là người chỉ-huy có tác-phong dân-chủ dâng-mến, dễ tánh-công hơn người kém khôn ngoan áp dụng hạ-sách.

Đó là theo quan-diểm của người xưa.

Ngày nay, phần lớn thuật dụng người đều căn-cứ theo hình-thức bản-thê nhân-viên và những kết quả khám phá của khoa học về tài năng của nhân-viên. Vì vậy, có khá nhiều quan-niệm về các hạng người để cho chúng ta cứu xét tùy nghi áp dụng.

Xin tóm lược những quan-niệm đó sau đây.

### Những hạng người theo Platon, Kretschmer, Sheldonchia

Từ hai mươi lăm thế kỷ trước, triết-gia trứ danh Platon đã chia tập thể con người trong xã-hội ra làm ba hạng, tùy theo khuynh-hướng hưởng-thụ (appetitive tendencies) mạnh nhứt, với lý-thuyết :

Hạng người ta lý-luận suy đoán có khuynh-hướng phúc-thiện (rational tendencies) mạnh nhứt. Theo Platon thì khuynh-hướng phúc-thiện phải luôn luôn áp đảo được hai khuynh-hướng kia và như vậy gọi là «hạnh-phúc», người có hạnh-phúc gọi là triết-gia. Họ phải nắm quyền lãnh đạo dân chúng (philosopherking). Người có khuynh-hướng áp đảo mạnh phải sung vào quân đội để giữ nước.

Hai mươi lăm thế kỷ sau, Bác sĩ Sigmund Freud đã dùng lý-thuyết này của Platon làm căn-bản để lập nên thuyết tâm-lý-học, được gọi là thuyết trắc-thè về nhân-cách (Topographical theory of personality).

Theo Kretschmer thì có ba hạng người là :

1. Lực-sĩ
2. Suy-nhược
3. Dầy-cộm.

Kretschmer nói rằng tánh người lực-sĩ và dày-cộm thường giống nhau là ưa xã-giao, vui sống, hay mau giận, ăn uống mạnh, ham thích phụ-nữ, không ham suy-tư và thực-tế. Còn tánh người suy-nhược thi hướng về nội-tâm, nên thích suy-tư, kém xã-giao, nhạy cảm nên dễ giật, thường bi-quan và ít thực-tế.

Còn theo Sheldonia thì chia tánh khí con người ra làm ba hạng :

1. Hạng giàu ái-tinh, ăn no và vui tánh : *Hạng tạng phủ*

2. Hạng ham thích hoạt động : *Hạng bắp thịt*

3. Hạng sáng-trí, hay xao xuyến : *Hạng cân não*

Nhiều người khác còn quan-niệm rằng cơ-thể con người dựa trên hai hệ-thống sinh-hoạt dinh-dưỡng và hệ thống giao-cảm, là hai hệ-thống phát-triển đầy đủ tài con người quân-binh.

Nếu hệ-thống sinh-hoạt dinh-dưỡng phát-tiền lấn-lướt hệ-thống giac-cảm thì thân thể lớn béo ngang, và ngược lại hệ-thống giao-cảm phát triển hơn thì thân thể rộng chiều dài từc là con người cao hơn. Vì vậy đưa đến kết luận là :

— Cơ thể nở rộng béo ngang thì bụng bự mạnh khỏe kém ăn, dễ bệnh, tánh vui, dễ thay đổi.

— Cơ-thể có béo cao thì lỏng không cõi nhỏ, mau mệt, sáng trí nhưng lại kém ý chí.

Một số những nhà tâm-lý-học và y-học cũng đã phân loại, mỗi lãnh-vực một quan-diểm riêng. Nhiều nhà tâm-lý-học chia ra hai hạng người : *Hạng hướng nội* và *hạng hướng ngoại*.

*Hạng hướng nội* thì suy tư, phán đoán dễ đặt, chịu cảnh êm-tịnh và không thích cảnh nóng nhiệt, thích hợp với những công việc văn-phòng.

*Hạng hướng ngoại* thì tánh tình bất thiệp, không thích cô đơn, năng hoạt động, hoạt-bát, ham giao du và ít suy-tư.

Về phía y-sĩ thì bà Léone Bourdel chia ra làm bốn hạng, xét theo loại máu mà chúng tôi đã trình bày qua tại

chương 5, phần thứ ba ở trước.

Ngoài ra, một số đông những nhà y-học đưa ra bốn hạng người kề sau.

*Hạng đậm-trấp* hay *dầm-chất* (tempérament billeux), trong máu có mật, thân hình ít thịt, gầy ốm nòi gần xương, môi khô, da nóng, tánh nóng nảy, trí sáng, ít trầm tĩnh, thích hoạt động, hiếu thắng và hay ghen tỵ.

— *Hạng thận-kinh-chất* (tempérament nerveux), thân-thể cũng gầy ốm, ít bình, tánh tĩnh cũng nóng nảy, nhưng lạnh lẽo. Khả năng phán đoán rất nhanh, lầm khi nóng nòi. Có óc sáng tạo nhiều nhưng non ý chí. Mắt sáng.

— *Hạng lâm-ba-chất* (tempérament lymphatique) Mập mạp. Da thường trắng trẻo, có nhiều mỡ nên phi-nộn, có khi hồng hào, mát mẻ, bắp thịt thường nhão. Tánh lười biếng, không thích hoạt động. Nặng về tình dục.

— *Hạng huyết-chất* (tempérament sanguin), cũng mập-béo. Con người có nhiều máu nên da hồng hào và nóng, ăn nhiều mà ngủ cũng nhiều, hăng hoạt động, dễ cảm xúc, nhưng nóng nòi, ít suy tư và nghèo nàn ý chí.

Claude Sigaud  
Những hạng người theo Claude Sigaud chia ra làm 4 Mac Auliffe, Ggrün hạng kề sau :

— **Hạng tiêu-hóa mạnh :** tánh tình lạnh lùng, tĩnh, yên tĩnh.

— **Hạng hổ-hấp mạnh :** dễ cảm-xúc

— **Hạng nhiều bắp thịt,** tánh tình vui vẻ, tận tâm, ít suy tư.

**Hạng đầu óc,** thích suy nghĩ.

Mac A. i f: cũng đồng quan điểm với Claude Sigaad và chia như sau :

— **Hạng thân hình nở nang (bắp thịt)**

— **Hạng ngực rộng mà thân nhỏ (hổ hapse)**

— **Hạng bụng bự (tiêu hóa)**

— **Hạng đầu lớn (cân não)**

Một nhà tâm-sinh-học ở Genève là Garin đã chia ra làm 5 hạng :

1. **Hạng tiêu-hóa,** mặt mày nở nang và tròn, người có nhiều thịt ít xương, bộ tiêu hóa mạnh, tinh hay làm biếng mà lại còn bảo thủ, hợp với những nghề ở phòng giấy, thư viện hay làm đầu bếp.

2. **Hạng cử động,** mặt gân guốc, người nhiều xương, ít thịt, má gò, vành vèn ra, giỏi làm những công việc nặng nề.

3. **Hạng đa cảm,** nét mặt khả ái, thích làm những việc nhẹ nhàng, chuộng nghệ thuật và khoa học.

4. **Hạng điều hòa,** chuộng địa vị, thuận hợp với nghề chỉ huy trong quân đội, tư pháp và chính trị.

5. **Hạng không điều hòa,** khó đoán được tánh tình. Garin, cũng là một - giám đốc viện nghiên - cứu tánh tình và diện mạo ở Genève cũng đã đề cập đến việc xét người qua diện mạo và chữ viết để thu dụng, giao việc.

Trong một bài báo đăng trong tạp-chí "Sciences pour tous", ông viết :

"Ngoài cách dùng trắc nghiệm để đo tâm lý, còn phải xét tướng người rồi mới giao việc. Như muốn giao một chức quản lý, ban kỹ thuật phải lựa người mà đầu sống mũi (ở giữa hai mắt) rộng, xương trán ở chỗ lồng má dày gò ra một chút. Những người có diện mạo này là những người biết nhận xét, cảm không lạm, mũi cao (có tánh quả quyết). Những người đó thuộc vào hạng điều hòa, nói cách khác rõ hơn là người có trán rộng, nét mặt đều đặn, không xương quá, mà cũng chẳng ít thịt quá."

Còn Hoàng Xuân Việt thì :

"Theo Philippe Girardet, người thương天堂 là người mà trí nhớ, trí tưởng tượng, trí phán đoán, cảm tánh và hoạt động tánh phát triển chu đáo..."

... Nhà tờ chức đứng quên khoa diện-tướng-học rất có ích lợi cho sự dụng nhân. Muốn các bí mật của mình mau bại lộ thì giao việc cho người tướng nhỏ thó, mắt láo liêng, già悍 và hay náo động. Người mắt có thần, trán cao, tướng nghiêm nghị, đi đứng trầm tĩnh, ăn nói mực thước thường là người đúng đắn. Có thể giao việc lớn cho họ mà ít lo bị mất mặt..."

Chữ viết dễ biểu lộ tánh tánh con người. Những nhà chuyên về khoa tim biết "đời người trong nét bút" không phải hoàn toàn vô lý. Người mà viết chữ gò từng nét, o bế từng chấm phết có thể có tánh kỵ mà coi chừng cạn hẹp về trí phán đoán. Người viết chữ rí rí như phần trùng hay có bụng dạ hẹp hòi..."

#### 4. NHIỆM - VỤ CHỈ - HUY VỚI PHƯƠNG - PHÁP POBSCORD

*Đời sống không phải là vui thích hay đau khổ ; nó là một lệnh vụ nghiêm-trọng mà chúng ta phải gánh vác và phải làm xong trong danh-dự.*

##### A. DE TOCQUESILE

**M**ỌI cấp chỉ-huy lớn nhỏ đều cần phải biết tường-tận phương-pháp POBSCORD. Đây là một phương-pháp bao gồm những tinh-hoa của khoa-học tổ-chức theo học-thuyết Taylor (tổ-chức cơ-xưởng) và Fayol (quản-ly xí-nghiệp) còn tăng-bồi thêm những yếu-tố quan-trọng về việc thiết-lập cơ-sở công-quyền, cho nên được coi là một phương-pháp căn-bản đa-hiệu để áp-dụng trong mọi lãnh-vực công-tư, văn-phòng hay xí-nghiệp, dân-sự hay là quân-sự.

Pobscord bao gồm những chữ đầu của bảy hoạt động căn-thiết của viên-chức chỉ-huy là : Planning (hoạch-định), Organizing (tổ-chức), Budgeting (thiết-lập và kiêm-soát ngân-sách), Staffing (lựa-người-giao-việc), Coordinating (phối-hợp), Reporting (kiểm-soát), Directing (diều-khiển).

Độc giả cũng như những nhà chỉ-huy đã biết qua các học-thuyết của Taylor và Fayol, sẽ hiểu mau lẹ với phương-pháp Pobscord này và có thè áp dụng dễ dàng

theo hệ-thống từ 1 đến 7 các hoạt-động tuân-tự cho công-việc là :

1. Hoạch-định chương-trình
2. Tổ-chức cơ-sở và phàn-hành
3. Thiết-tập và kiêm-soát ngân-sách
4. Lựa-người-giao-việc
5. Phối-hợp công-tác
6. Kiêm-soát công-việc
7. Điều-khiển guồng-máy

Hoạch-định là tìm-một đường-lối, một giải-pháp cho tổ-chức công-việc của mình, phải theo tiêu-hướng nào, ra sao. Nhiệm-vụ của người chỉ-huy là chọn lựa trong nhiều giải-pháp, nhiều đường-lối có thè khác-nhau để lấy một giải-pháp tốt-nhất, một đường-lối thích-hợp nhứt để áp-dụng, theo đuổi tới mục-đích muôn-cô.

Hoạch-định có ý-nghĩa là lựa-chọn, nếu không lựa-chọn hoặc lựa-chọn không được thì hoạch-định không còn ý-nghĩa gì hết, cũng vô-ích-thôi.

Công-việc lựa-chọn phải nhắm vào ba yếu-tố cần-thiết là nhân-viên, phương-tien cung-cấp cho nhân-viên và phương-pháp thích-hợp nhứt để tiến-hành công-việc; ba yếu-tố này không phải căn-cứ vào nhu-cầu cho hiện-tại mà phải tiên-liệu cho những nhu-cầu tương-lai nữa.

Sự thành-bại của tổ-chức sẽ tùy thuộc ở sự hoạch-định có thực-tế hay không của vị chỉ-huy, vì các nhân-viên sẽ căn-cứ vào đó mà thực-hiện. Nếu cấp chỉ-huy hoạch-định không chính-xác, các cấp-thừa-hành gấp-trở

ngại ở thực-tế sẽ trở nên lúng túng, công việc chậm lại hoặc đờ vỡ nửa chừng. Muốn hoạch định xác đung với thực-tế, người chỉ-huy phải căn-cứ và cân-nhắc những tài-nguyên nhân-vật-lực sẵn có và có thể xử-dụng. Một kế hoạch được coi là thực-tế, phải là một kế-hoạch vừa tầm mức có thể thực-hiện ngay, không quá cao mà cũng không quá thấp, cho các tài nguyên nhân-vật-lực được xử-dụng ăn khớp với nhau.

Tốt hơn hết nhà chỉ huy phải tự đặt mình vào cương vị của các nhân viên thuộc quyền, nghiệm xét xem những điều mình vạch ra có một giá-trị nào, kết quả sẽ ra sao, với mức độ thành công hay có bao nhiêu điều-kiện khó khăn.

Nếu là một kế - hoạch rộng lớn và quy-mô cần có nhiều tinh-góp phần thực-hiện thì nhà chỉ huy bắt buộc tự đặt mình vào cương-vị của những người địa phương tại mỗi nơi, xét xem địa phương nào có khả năng gộp sáu là bao nhiêu, đồng thời cũng phải tiên liệu những khó khăn vì hoàn cảnh của từng nơi để dự trù những biện-pháp đối phó.

Tài của người chỉ huy sẽ được nới-bắt vào lúc gấp phải những khó khăn lúc ấy, cấp-thừa hành sẽ trông đợi mệnh lệnh thi hành nhờ đã chuẩn bị trước vào lúc hoạch định, người chỉ-huy giải-quyết mau lẹ và dễ dàng, không phải bối-rối, liều-linh.

Nhiều nhà chỉ-huy giỏi không phải nhờ kiến-thức chuyên-môn rộng, bằng cấp to, nhiều thế lực mà bằng óc sáng-kiến, khả-năng tiên-liệu chính-xác, hoạch-định chương trình thực-tế và biết thời-co lúc nào phải tiến, phải thoái,

lúc nào phải nắm lấy để xử - dụng phát-triển cương-vị.

Chúng ta nên nhớ rằng hoạch-định không phải chỉ làm một lần là hết, là xong, thật ra là một công-tác thường xuyên, dù công việc tiến-hành đang gần hoàn-tất, Trong lúc công việc đang tiến-triền, người chỉ-huy sẽ nhận được những báo cáo với nhiều sự kiện mới giúp cho người điều-khiển thêm nhiều kinh-nghiệm hơn, có sáng-kiến mới và khám phá ra rằng mình cần thêm những gì cho công-việc tốt đẹp hơn nữa, ngoài những dự-trù trước, cho được thích-hop cùng đáp ứng được những nhu cầu mới trong những tình-trạng và hoàn-cảnh mới.

### Khi bắt tay vào công Tổ-chức cơ-sở và phẩn hành

việc tổ-chức, nhà chỉ-huy cần xác-định rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của từng nhân viên cùng sự tiến-triền của công-việc. Lúc này nhà tổ-chức cần nêu nhớ đến 3 nguyên-tắc trực-hệ chỉ-huy (unity of command) sau đây :

**Nguyên-tắc 1 :** — Mỗi một nhân-viên cần biết mình được đặt dưới quyền của ai và người nào sẽ ở dưới quyền mình.

— Phải tránh tình trạng đặt đè một nhân-viên phải chịu dưới quyền của nhiều người.

Tại sao vậy ?

Bởi vì nhân-viên không thể «làm dâu cùng một lúc nhiều bà mẹ chồng» hay «làm con của năm cha ba mẹ». Nhân-viên cũng có thể thủ lợi bằng cách khai-thác những

bất đồng ý kiến của các cấp chỉ-huy với nhau hoặc gây mâu-thuẫn cho những người này.

*Nguyên-tắc 2 :* Trong việc tổ - chức, quyền hành và trách-nhiệm phải đi đôi với nhau. Khi giao cho người nào công việc gì thì phải cho họ đủ quyền hành để có thể làm tròn công việc đó.

Nhà chỉ-huy cần rõ rằng một người có nhiều quyền hành mà không có trách-nhiệm, nếu không có phương-tiện để thi-hành trách-nhiệm đó tất nhiên là trách-nhiệm đó không thể có được.

*Nguyên-tắc 3 :* Vấn - đề ủy-quyền. Người chỉ-huy cấp trên phải ủy quyền cho cấp dưới để cho các cấp dưới, có thể là cấp trung và hạ, có đủ điều-kiện thừa hành nhiệm-vụ của họ. Thiếu sự ủy quyền, việc giải-quyết sẽ chậm-lại và các cấp ở dưới phải đệ-trình qua nhiều hệ-thống, mới lên tới cấp trên giải-quyết, mất nhiều thời giờ, tốn kém nhân-công và giấy tờ mà đôi khi vấn - đề đệ-trình được diễn-đạt sai, hoặc tin-tức không chính-xác, không trung-thực vì bị xuyên-tac hay do những nhầm-lẫn nào đó.

*Thiết-lập và kiểm-soát ngân-sách*  
Bất cứ công-trình, công-tác hay kế-hoạch nào khi đề ra để thực-hiện cũng cần đến tiền để mua sắm vật liệu, trả những khoản chi-tiêu cần-thiết. . .

Nhà chỉ-huy phải tính-toán thế nào để cho ngân-sách thiết-lập được cung-ứng đầy-đủ, thích-đáng cho nhu-cầu và không lọt vào túi riêng những kẻ khác những món tiền của ngân-quỹ, đồng thời nhìn vào ngân

sách, người ta cũng biết rõ được trọng-tâm của công-tác, hay của chương-trình.

Muốn được toàn-vẹn, người chỉ-huy phải :

- Kiểm-soát chặt chẽ các việc chi-tiêu có theo đúng nguyên-tắc vạch-định không.

- Phải đặc-biệt chú-trọng đến thời-giá vật - liệu và nhân-công.

- Những khoản chi-tiêu lớn về công-tác kiến-tạo cần phải áp-dụng việc đấu-thầu với sự tham-dự của nhiều nhà-thầu. Nhờ đông người tranh-thầu, kinh-phí sẽ hạ thấp và việc chi-tiêu khỏi phải quá-đáng.

- Áp-dụng khảo-giá nhiều-hiệu-buôn trong việc mua-sắm, chọn nơi nào giá-rẻ để mua, khỏi phải trả-đắt.

Muốn thiết-lập ngân-sách cho được hợp-lý cần phải :

- Tham-kảo ý-kiện của nhiều cấp chỉ-huy cũng như các cấp thừa-hành rồi dung-hòa-lại.

- Phải dự-trú những tăng-khoản bất- ngờ hoặc linh-tinh, thường từ 5 đến 10 phần 100. Ngân-sách chính-xác (căn-cứ các giá-biểu, dự-chi đúng-mức) cộng thêm tăng-khoản này thành ngân-sách thật-thợ.

Ở đoạn cuối cùng chương 2,  
*Lựa người giao-việc* phần thứ 2 và trọn chương 3  
phần thứ 4, sách đã trình bày  
nhiều vấn - đề liên-quan đến việc chọn người đúng-chỗ,  
giao-việc đúng- người.

Ở đây, xin đề cập đến vài nguyên-tắc khác.

*Lựa người giao-việc*, phải nhắm vào :

- Những ích-lợi công, đặt công-tác lên-trên hết.

— Sự ích-lợi của co-quan và tập thể.

— Không đem những quyền-lợi cá-nhân, những tinh cảm riêng tư, những sự nhờ cậy, gởi gắm vào trong việc chọn người, tuyển dụng người.

— Phải tìm cho được những người có khả-năng trội, có biệt tài và sáng-khiến.

Người chỉ-huy việc lựa người, tuyển người phải quan-niệm :

— Vai trò của mình là một nhiệm - vụ chứ không phải là một đặc-quyền.

— Phải coi chừng những kẻ bắt tài, vô-tưởng mà lại thất học, chỉ được có mồm miệng, giỏi nịnh bợ. Tốt hơn tránh xa và đừng bao giờ giao việc gì quan-trọng cho những kẻ này.

### *Phối-hợp công việc*

Tại chương 3 đoạn 1, phần thứ 2, sách có đề cập đến vấn đề này, ở đây xin nói qua vài nguyên-tắc :

Theo các chuyên viên về tổ-chức và phương-pháp thì người ta phân-biệt được 6 loại phối-hợp, trong đó có :

— 3 loại phối-hợp đơn

— 3 loại phối-hợp kép.

3 loại phối-hợp đơn là : phối-hợp nhân viên, phối-hợp vật-liệu phối-hợp ngân-khoán (men,money, material).

3 loại phối-hợp kép là phối hợp hai trong ba yếu-tố vừa kề.

Nhận-dịnh về ý-nghĩa hai chữ "phối-hợp" trong công việc, Bùu-Đích viết trong "Nghệ-Thuật Chỉ-Huy" như sau:

“Trong mọi tổ-chức, người này tiếp tục làm công việc của người khác hoặc công việc người này có ảnh hưởng đến người kia, tất cả tổ-chức có thể vi như một cái máy có nhiều bánh xe, bánh xe này lôi kéo bánh xe kia và lôi kéo bởi một bánh xe khác, tốc độ của cái máy là tốc độ chung của các bánh xe, nếu một bánh xe chạy quá mau trong khi các bánh xe khác chạy chậm thì sẽ gây rãnh cửa cũng như một nhân viên quá hăng hái có thể chậm đến quyền lợi của nhân viên khác, nếu họ không sớm tự điều chỉnh theo nhịp độ chung thì có thể xảy ra nhiều chuyện khó khăn cho họ.

Nhịp độ chung là nhịp độ của phần tử chậm chạp nhứt vì sự chậm chạp đó mà tất cả tổ-chức phải bị đình-trệ. Vậy người chỉ-huy chẳng những phải đào tạo những cá-nhân xuất-sắc mà còn phải đào tạo những đoàn thể xuất-sắc (working team) mới gọi là biết phối-hợp.

Ngoài ra, những tinh-trạng như thiếu vật-liệu, thiếu nhân-công, thiếu ngân-khoán đều là hậu quả của một sự phối-hợp kém tinh-vi.

Một đôi khi cần phải mở những cuộc hội-nghi và trình-bày kế-hoạch đề nhân viên nêu lên những sự khó khăn của họ cùng những nhu cầu trong công việc, các cuộc hội-nghi ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phối hợp.”

Công việc đang tiến-triển, *Kiểm-soát công việc*, người chỉ-huy cần biết tất cả những kết-quả diễn-tiến thuộc mỗi phần hành, mỗi giai-đoạn công tác, trong từng thời-kỳ một. Vì vậy, phải thiết-lập một hệ-thống báo-cáo (reporting system), giúp cho người chỉ-huy này luôn luôn nắm vững được tinh-hình.

Các báo cáo trong hệ-thống này gồm có :

— Báo cáo định kỳ : báo cáo hàng ngày, hàng tuần, bán nguyệt (nửa tháng một lần), hàng tháng, tam cá nguyệt (ba tháng một lần), lục-cá-nguyệt (nửa năm một lần), hàng năm.

Những báo cáo thuộc loại ba tháng, sáu tháng, một năm thường đúc kết tinh-hình hay thành-tích đã đạt được, trong đó có những bảng đối chiếu.

— Báo cáo đặc-biệt (ở vào những trường hợp bất thường) : báo cáo mập, báo cáo miệng (khẩu trình)...

Những báo cáo này do chính những phần hành những trưởng đơn-vị, trưởng co-quan trách-nhiệm làm hay do những nhân-viên đặc-trách giám-sát làm.

Đó là biện-pháp kiêm-soát. Mục-tiêu kiêm-soát là :

— Công việc tiến hành có đúng như chương trình vạch-định không ?

— Nhân-viên có chấp-hành nghiêm-chỉnh không ?

— Phẩm và lượng của các loại công-tác hay sản-phẩm ra sao ?

— Thời gian thi-hành công-tác có đúng không ?

Muốn kiêm-soát đúng thì phải có tiêu-chuẩn rõ ràng để cho người kiêm-soát dễ làm việc, nhưng có trường hợp không thể có tiêu chuẩn như về phầm chất của một sản phẩm chẳng hạn ; trong trường hợp này, người ta phải tìm cách thức nào giản-tiện nhất và dễ nhận nhất để áp-dụng.

Theo các chuyên viên tờ-chức thi khả-năng kiêm soát của mỗi người có giới-hạn :

— Tại một chỗ làm việc, mỗi người chỉ có thể kiêm soát được có sáu người.

— Nếu những người làm việc cách xa nhau, quá nhiều thì phải giảm thiểu số người bị kiêm soát xuống.

— Cần chia ra làm nhiều toán hay ban. Mỗi toán hay ban gồm có 6 nhân-viên và một trưởng toán hay trưởng ban. Rồi ba toán hay ban nhập thành liên-toán, hay đoàn do một liên-toán hay đoàn trưởng chỉ-huy.

Như vậy việc kiêm-soát mới được hữu-hiệu, chờ một người không thể kiêm-soát trên 20 người khác.

Lãnh-vực hoạt động thứ  
*Điều-khiển guồng máy* bảy là điều-khiển, nghĩa là hướng-dẫn công-tác cho đúng đường lối.

Khi đã có kế-hoạch, người chỉ-huy phải hướng-dẫn và giải thích mọi chi-tiết công việc để các nhân-viên thi-hành đúng đường lối. Vai-trò của người chỉ-huy càng trở nên hệ-trọng trong trường hợp các nhân-viên thuộc quyền chỉ được biết có từng giai-doạn công việc chớ không biết toàn bộ kế-hoạch ; với trường-hợp này, bắt buộc người chỉ-huy phải nghiên-cứu kỹ-lưỡng kế-hoạch trước khi phân-công và hướng-dẫn nhân-viên.

Một người chỉ-huy giỏi phải biết rành mạch từng chi-tiết, từng văn-dè, điều-khiển nhanh-lẹ, chỉ-thị rõ rệt, giải-quyết khôn ngoan và mau chóng, luôn luôn nắm vững những yếu-tố của công việc, biết điều gì nên làm, điều gì nên tránh.

Đề cho công việc được sáng-tỏ người chỉ-huy khi giao công việc có nhiều chi-tiết phức tạp phải tính toán kỹ-lưỡng trong đầu óc mọi chi-tiết rồi sắp xếp thành thứ

tự, theo tánh chất quan-trọng của từng chi tiết, rồi ra chỉ thị thành hệ-thống công-tác, cho khỏi bị xáo-trộn.

Tốt hơn hết, người chỉ-huy khi ban hành chỉ thị, cần viết bằng giấy tờ cho phân minh, không nên nói một thời dài, lời nói sẽ theo gió thoảng bay đi mất mà nhân viên có thể quên, không nhớ hết được.

\* \* \*

## 5. CHI-HUY, MỘT NGHỆ-THUẬT

*Không phải chỉ nói sao là có thể thay đổi được một tình-trạng, chính là phải biết hy sinh.*

G. CLÉMENCEAU

TÙ công-việc tổ-chức cho có những phương-pháp đến những giao-tiếp hàng ngày thuộc lãnh-vực giao-tế nhân sự, rồi đến những trách-vụ điều-khiển công-tác, người chỉ-huy đã trở thành một người quan-trọng, nhận lãnh một nhiệm-vụ khó khắn và hết sức tể-nhi.

Không kể đến trường-hợp thành-công, tạo được những thành-tích lớn, một người làm tròn được nhiệm-vụ chỉ-huy trong tinh-thần khoa-học, dân-chủ tiến bộ dã là một người đáng trọng rồi.

Được như vậy, người đó phải tận dụng tất cả khả năng, óc sáng kiến cùng kinh-nghiệm bản thân; một tiềm-lực quý báu và sự thành công của người đó đầy tánh chất nghệ-thuật vậy.

Tóm lược lại, người Chỉ-huy giỏi cần có những điều-kiện căn-bản như sau để làm tròn nhiệm vụ :

Trước mọi công-tác người chỉ-huy phải làm việc nhiều bằng trí óc trước khi hành-dộng.

Suy-lý trước hành-dộng

Dù là phân-công, dù là chấp-hành mệnh lệnh hay là việc kiềm soát, thăng-thường nhân viên, người chỉ-huy phải suy-nghĩ trước để tìm thấy những lý-lẽ chánh-đáng để hành-dộng.

Người chỉ-huy bắt buộc tự mình phải khép vào khuôn-khổ, không phải lúc nào cũng ăn, cũng nói, cũng làm được. Người chỉ-huy giữ-tác-phong và nhân-cách của mình, chỉ làm những gì hợp-lý, đúng-lúc, chỉ nói những gì đã được suy-xét kỹ và chỉ ban hành mệnh-lệnh khi đã có lý do chánh-đáng.

### Làm việc với đồng-hồ

Cấp chỉ-huy nêu-gương trước hết về đặc-tính chính-xác trong công-việc, vì vậy bắt buộc phải đúng giờ, phải 60 phút là một tiếng đồng-hồ chứ không phải là 59 hay 61 phút.

Người chỉ-huy không đi-trễ về-sớm, nói đúng-lời, hứa giữ-lời, lời nói phải đi đôi với việc-làm.

### Biết chăm-sóc nhân-viên

Cấp chỉ-huy có trách-nhiệm về mọi sinh-hoạt của các thuộc-viên và có liên-hệ đến đời sống tinh-thần, vật-chất của nhân-viên. Người chỉ-huy khâ-kính phải nồng-đi sát với các thuộc-viên, cải-tiến, giúp đỡ, đáp ứng nhu-cầu nhân-viên trên ba phương-diện :

1. *Nhu-Cầu Vật-Chất* : Cấp chỉ-huy phải tùy-theo khâ-năng, phuơng-tiện và hoàn-cảnh để thăng-tiến cẩn-lao, dãi ngô xứng-đáng. Trong những-lúc hiềm-nugy,

lương-vật-thực-khan-hiem, cấp chỉ-huy cũng phải đề-tâm đến việc tiếp-tế những nhu-yếu-phàm cho các thuộc-viên.

2. *Nhu-Cầu Lý-Tưởng* : Tuy là một nhu-cầu-triều-tượng, lại là một nhu-cầu-thường mẫn-liệt hơn cả các nhu-cầu-vật-chất. Cấp chỉ-huy cần-vạch ra và hướng-dẫn các thuộc-viên thấy rõ lý-tưởng trong công-việc cũng như của từng người khi tiến-hành những công-việc đó.

3. *Sự Hạnh-Diện hay là Danh-Dự* : Người chỉ-huy cũng cần-dem lại sự-hạnh-diện, niềm-danh-dự chung cho tất-cả nhân-viên, nếu có-dịp, bằng-cách :

— Tuyên-duong công-trạng, thăng-thường.

— Trình-lên-thượng cấp những khâ-năng, những-kết-quả-xuất-chúng cùng những phát-minh, những-sáng-kien của các thuộc-viên.

— Công-bố những thành-tich của các thuộc-viên được-thượng-cấp chú-ý khen-ngợi cho tất-cả-mọi người hay-biết.

Làm xong những-việc này, cấp chỉ-huy không ngại-gi về những-sự-bất-mẫn của các thuộc-viên và cũng-chẳng cần-lo về việc-mình không được các thuộc-viên yêu-mến.

### Tự-trắc-nghiệm khâ-năng-mình

Một người đã-làm được những-việc vừa-kè-dâc có-thì là một cấp chỉ-huy kinh-nghiệm.

Tuy-nhiên, cũng-dừng-lấy đó làm-niềm-tự-hào riêng, mà-trở-nên-tự-mẫn-tự-đắc.

Muốn-công-việc-tiến-bộ, kết-quả ngày-càng-khá-hơn thì cấp chỉ-huy là người-trước-hơn-ai-hết, phải-chứng-tổ

tiến-bộ và luôn luôn tiến bộ. Nếu đê-tánh tự-mẫn, tự-đắc vào trong lòng, cấp chì-huy đó sẽ trở-nên người-thoái-bộ và sẽ dần-dần bị những người-cộng-tác, những người-chung-quanh xa-lánh.

Trái-lại, cấp chì-huy phải luôn-luôn tự-xét-lấy, khă-năng, kiềm-soát luôn-luôn những công-việc đã-làm và nhận-định minh-có được ngày-càng-khá-không và đã-thật sự-trở-nên một cấp chì-huy ưu-tú chưa.

Giáo-sư G. A. Melanson đã-nghiên-cứu một bài-trắc-nghiệm dành cho cấp chì-huy tự-trắc-nghiệm lấy-minh.

Bài-trắc-nghiệm này gồm có 10 câu-hỏi. Cấp chì-huy cứ-thành-thật trả-lời từng câu-một, bằng-chữ CÓ hay là KHÔNG. Nếu cấp chì-huy nào trả-lời thành-thật mà được 10 chữ CÓ thì đã-trở-nên một vị chì-huy UU-TÚ, bằng-ngược-lại, chưa-có được 1 điều-nào thì hãy-tự-liệu cải-thiện công-việc hoặc là chuẩn-bị «về-vườn» là-vừa.

Bài Trắc-nghiệm đó-như sau :

1. Bạn có kiềm-diểm theo định-ký những phương-pháp sản-xuất, những thủ-tục công-tác và thi-hành trong cơ-quan của bạn đê-xem có được-thức-thời không ?

2. Bạn có yêu-cầu nhân-viên, hay binh-sĩ, nêu-lên những đê-nghị của họ không ?

3. Bạn có biết đem-sáng-kien của bạn đê-phát-triển những-biện-pháp cải-tiến không ?

4. Bạn có cố-gắng cho những cấp-trên-biết các ý-kien của bạn không ?

5. Bạn có dành ra đồi-chút-thời-giờ đê nghe những ý-kien của các nhân-viên thuộc-quyền không ?

6. Bạn có lạc-quan về khă-năng của cơ-quan bạn

trong-phương-diện tiến-tới những sự-thay đổi không ?

7. Bạn có hoạch-dịnh từ-trước những-thay đổi mà bạn-mong-muốn sẽ-đem-thi-hành hằng-năm không ?

8. Bạn có thấy-rằng Chánh-phủ, Quân-Đội cũng-như nền-kỹ-nghệ ngày-nay làm-việc đặc-lực hơn cách đây 10 năm không ?

9. Bạn có giúp-cho những-chuyên-viên hay những nhân-viên tham-mưu đào-sâu-thêm những sự-kiện-mỗi khi họ đến-văn-phòng bạn với những đê-nghị cải-tiến hay những-nhu-cầu về-tin-tức không ?

10. Bạn có thường-trao-dồi những ý-kien với những vị-chì-huy thuộc-các cơ-quan khác không ?

\* \* \*

## PHẦN SAU SÁCH

### MỘT ƯỚC-VỌNG KHIÊM NHƯỜNG

**D**À đọc qua mấy trăm trang sách, người viết hy vọng rằng độc giả thu thập được một số ý niệm, một số hiểu biết vững chắc cho những nhu cầu tìm hiểu của mình.

Cũng hy vọng rằng những điều đó sẽ giúp ích được cho độc giả phần nào khi tạo dựng sự-nghiệp.

Thú nhận thành thật rằng khi viết quyển này, người viết đã nghĩ nhiều đến các bạn trẻ sẽ hay đang là những nhà kinh-doanh, những tham-sự, đốc sự hành-chánh, những sĩ quan trong quân lực... là những người chỉ huy sau này trong các lãnh vực kinh doanh, xí nghiệp, những nhà chỉ huy hành-chánh quản trị, những nhà chỉ huy quân sự.

Tại sao ?

Trong những năm phục vụ tại nhiều cơ quan công cũng như tư, người viết đã bắt gặp rất nhiều nỗi băng khoăng ló ngai của các viên chức trẻ, thành-tâm thiện chí và đã từng ghi nhận được khá nhiều sai lầm của những viên chức già nua với những lề lối làm việc lỗi thời, người viết cũng chứng kiến được nhiều sự va chạm ngầm của hai phái cũ và mới.

Có lúc, những thực trạng đó tưởng chừng như không có lối thoát.

Thật ra, vì hoàn cảnh phức-tạp, hệ thống giáo-dục

cũng như các ngành hoạt động xã hội lâm vào tình trạng những «cơn sốt vỡ da» của đất nước, (như nói ở những trang đầu sách) phải lúng túng không đào tạo được những thành phần nhân sự thực dụng và không đề ra được những phương pháp, những nguyên tắc làm việc quy củ.

Thành thử trong các giới thừa hành, cũng như một số viên chức chỉ-huy lớn nhỏ làm việc chỉ có tánh cách giai đoạn, tùy theo ý riêng, kinh nghiệm riêng mà thôi, đôi khi còn tùy hứng nữa.

Quyển sách này được viết trong hoàn cảnh đó, người viết không có tham vọng đưa ra những quan niệm to, với những chủ trương của một thứ lý-thuyết-gia mà chỉ góp phần vào việc giải đáp một số thắc mắc của những người «lâm nạn» nói trên, cùng giúp cho các bạn trẻ mới vào đời lập-nghiệp, dù trong lãnh-vực nào, với một số hiểu biết căn bản chung quanh những sự kiện thuộc văn phong, nhà máy, tinh đồng nghiệp, đồng đội mà ở nhà trường hiện nay không có nơi nào chỉ dạy.

Người viết đã làm một công việc tóm-lược, cố tránh lý luận dài dòng, lý-thuyết ôm tỏi và triết lý nồng cạn ở trong quyển sách này. Nghĩ rằng áp dụng thể văn «nói chuyện» để trình bày với độc giả những vấn đề «thực dụng» nhất, người viết chỉ ước mong giúp ích được phần nào hay phần này và xin độc giả miễn chêp, nếu thấy nơi nào trong sách có khuyết điểm mà chỉ bảo cho, người viết sẽ hoàn chỉnh lại, nếu có dịp...

Vẫn tắt nhưng thâm tình bất tuyệt, người viết xin cảm ơn độc giả thân mến;

# 100

## TƯ-TƯỞNG TU-DƯỠNG LINH-THẦN

1. Lời nói khéo còn hơn tài hùng biện.

BACON

2. Sóng không mục-dịch khác nào con thuyền lênh-dênh ngoài biển khơi mà không có là bờ.

J. RUSKIN

2. Làm đau chân anh, không phải là những chông gai trên đường mà chính là hạt cát nhỏ ở trong chiếc giày anh đang mang.

CHARLES KINGSLEY

3. Kẻ nấm được thiên hạ là kẻ có tài giết được con thú dữ và có đức khiến mọi người đều có lòng tin là họ sẽ được chia thịt.

KHUÔNG-TỬ-NHA

4. Cung kính thì người chẳng khinh, khoan dung thì được lòng mọi người tin thực thì người ta dùng minh, cần mẫn thì có công, làm ơn huệ thì đùi khiến được người.

KHÔNG-PHU-TỦ

5. Trong sự giao du, trước hết tôi ráng tìm hiểu người khác. Rồi tôi ráng tìm xem có thể giúp họ được cái gì; để họ có một đời sống đầy đủ hơn, thỏa mãn hơn.

DOROTHY CANFIELD FISHER

6. Sống trong quá khứ là làm mất sinh khí hiện tại. Không có lầm lỡ nào nặng bằng ráng đội trên đầu cái bao nặng của quá khứ và bi kịch của loài người là cứ đòi hỏi cho được cái quá khứ khi mà chúng ta chỉ có thể có cái hiện tại.

DAVID GUY POWERS

7. Càng sống tôi càng tin chắc rằng con người sở dĩ khác nhau,—người thì yếu, kẻ thì mạnh, người thì thành vĩ nhân, kẻ chỉ là phàm phu,— chính là ở chỗ có nghị lực hay không, có chí cương quyết bất biến hay không, có định rõ mục đích hay khêng rồi có chịu sống chết với nó hay không. Có điều đó thì ở đời này làm việc gì cũng được, không có nó thì tài năng, hoàn cảnh cũng chẳng giúp ta làm nên được cái gì cả.

THOMAS BUXTON

8. Óc của ta có thể thành ra đầy cỏ hay đầy lúa, cho nên mỗi mùa phải nhổ cái kia đi mà tưới bón cái này.

BACON

9. Chúng ta không thể nhảy vọt tới cái mà ta cho là hoàn hảo nếu người khác chưa đi hết con đường của họ. Họ có thể nghĩ rằng quan điểm của họ cũng tốt bằng hay tốt hơn quan điểm của ta.

FRANKLIND. ROOSEVELT

10. Ta hãy nhìn vào tương lai, chờ đừng nhìn vào đã

vắng.

CHÂM NGÔN LA-TINH

11. Dù cho chân-lý có bị chà đạp xuống đất bùn rồi nó  
cũng vẫn sẽ trỗi dậy.

W. BRYANT

12. Lý-tưởng giống như các vì sao. Ta không bao giờ  
với tới nó, nhưng như các nhà hàng hải, ta nhờ nó  
mà hoạch định phương-hướng cho đời ta.

C. SCHURZ

13. Được lợi mà mất danh dự thì coi như là lỗ vay.

SYRUS

14. Đừng bỏ phí cuộc đời trong hoài nghi và lo sợ.

EMERSON

15. Người thật sự lạc quan là kẻ đến quán ăn không có  
một xu dính túi mà lại hy vọng trả tiền với ngọc trai  
bắt được trong các con sò mà mình ăn.

TRISTAN BERNARD

16. Tôi chỉ có một điểm tạm gọi là được : Không bao  
giờ tôi thất vọng.

FOCH

17. Tài năng của ta là những báu vật vững chắc hơn hết.

EDISON

18. Sợ mình không được khiêm-tốn tức là đã có đức  
khiêm-tốn rồi.

MARCEL PAGNOL

19. Gặp người đáng nói mà mình không nói, mà mình  
không nói tức là bỏ mất người ấy, gặp người không  
đáng nói mà mình nói là bỏ mất lời nói của mình.  
Người trí không bị mất người cũng không bỏ mất  
lời nói của mình.

LUẬN NGỮ

20. Bực vĩ-nhân lo trước mối lo của thiên hạ, vui sau điều vui của thiên hạ.

### LUẬN NGỮ

21. Trong một cuộc tranh biện, không có người thắng kẻ bại.

D. CARNegie

22. Nếu tôi không thực hiện được lý-tưởng của đời, tôi thì tôi cũng ráng lý-tưởng-hóa cuộc đời của tôi.

ADÈLE KANN

23. Với dân tâm ở phía ta, mọi sự tốt sẽ thành công, không có dân tâm, mọi sự tất cả sẽ thất bại. Ai uốn nắn được dư luận quần chúng là người có ảnh hưởng sâu rộng hơn những kẻ chỉ biết đặt định ra luật pháp hay ban bố các quy chế.

ABRAHAM LINCOLN

24. Tôi chỉ biết được có một điều : những người trong chúng ta thật sự được sung sướng là những người đang tìm hay biết cách giúp ích kẻ khác.

BÁC SĨ ALBERT SCHWEITZER

25. Nền không chắc mà tường cao thì sự sụp đổ năm sẵn nơi đó rồi.

HẬU HÂN THƯ

26. Hãy đặt tài sản của anh nơi tâm trí. Nơi đó, chắc chắn không ai đánh cướp của anh được.

B. FRANKLIN

27. Tiền bạc có thể cào chúng ta được nhiều ở lớp vỏ bể ngoài, chứ không ở nội tâm : nó cho nhiều đồ ăn nhưng không phải là ngon, nhiều thuốc men nhưng không phải là sức khỏe, nhiều quen thuộc nhưng không phải bạn thân, nhiều người hầu hạ nhưng không phải kẻ trung thành, nhiều cuộc vui nhưng không phải hạnh phúc.

HENRIK ISSEN (nhà văn Đan-Mạch)

28. Tuổi trẻ không phải là một giai đoạn trong đời sống, tuổi trẻ là một tâm trạng của tinh thần, một kết quả của ý chí, một thông cảm mãnh liệt, là can đảm thắng được nhút nhát, là tánh thích mạo hiểm thắng sự an nhàn.

MAC ARTHUR

29. Giận dữ là một làn gió to làm tắt tia lửa của thông minh.

R. J.

30. Chỉ những người phải hoạt động 7 ngày liên tiếp trong tuần mới nhận thấy giá trị của ngày chúa nhật.

A. BENNET

31. Sống ít lâu chưa phải là già nua ; người ta chỉ già khi nào người ta đã lảng quên lý tưởng của mình. Những nỗi ưu tư ngòi vực, lo sợ và tuyệt vọng đều là những kẻ thù từ từ níu chúng ta xuống đất khiến chúng ta trở nên cát bụi trước khi từ trần.

MAC ARTHUR

32. Thành công, đó là cách khêu khích ta cố gắng làm những việc lớn lao hơn nữa. Thất bại, đó là cách cõi lè ta làm lại việc ta đã làm với nhiều hy vọng hơn.

GABRIEL PALAU

33. Không phải là xe tăng, hoặc chiến hạm mà thắng trận đực rợc đâu. Thắng được là nhờ con người ngồi trong những xe, những tàu đó.

BERNARD MONTGOMERY

34. Bạn muốn cho cây hồng trà hoa thì bạn phải tia bớt cành lá nó đi.

ANTIADSP

35. Bạn hãy còn trẻ nếu bạn còn tin tưởng. Bạn đã già nên bạn mất tin tưởng. Bạn hãy còn trẻ nếu bạn còn tự tin ở mình. Bạn hãy còn trẻ nếu bạn vẫn còn hy vọng. Khi nào bạn thấy chán nản tức là bạn đã già.

MAC ARTHUR

36. Hùng khí của một lời nói, tuy mãnh liệt, nhưng không mãnh liệt bằng hùng khí của cả một đời.

MARIE JEUNA

37. Bạn sẽ trẻ mãi nếu bạn biết thường thức. Thường thức chân, thiện, mỹ. Thường thức để thông cảm với thiên nhiên, với nhân loại, với vòi biển.

MAC ARTHUR

38. Cảnh khô là một nắc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.

H. DE BALZAC

39. Ta có thể chia nhân loại làm hai hạng : một hạng người đòi hỏi quá nhiều nên thường gấp nhiều trớ ngại ; một hạng người lại dễ dãi, bỗng lòng số phận của mình hiện tại mà không nghĩ đến cố gắng để tiến tới. Họ là bợt bèo phé cho sống cá dạt trôi.

ORTEGA Y GRASSET

40. Mất của cải tiền bạc là mất đi một cái gì. Mất sức khỏe là mất đi nhiều lắm, nhưng mất lòng tin tưởng là mất sạch-sanh-sanh.

VŨ DANH

41. Một cuộc đời đẹp đẽ chỉ do một tư tưởng đẹp đẽ  
tâm niệm từ tuổi đầu xanh và thực hiện khi đứng tuổi.

NAPOLÉON

42. Hạnh phúc nằm trong sự hoạt động : đó là nước  
đong suối chảy lưu thông chứ không phải là nước hồ  
ao bị đọng lại mãi.

JOHN MASON GOOD

43. Có ba thứ ngu dốt : không hiểu biết những gì mình  
đáng biết ; hiểu biết không rành những gì mình biết ;  
và hiểu biết những gì mình không cần biết.

LA ROCHEFOUCAULT

44. Không phải chỉ nói suông mà có thể thay đổi được  
một tình trạng, chính là phải biết hy sinh.

G. CLÉMENCEAU

45. Đời sống không phải là vui thích hay đau khổ ; nó  
là một lệnh vụ nghiêm trọng mà chúng ta phải gánh  
vác và phải làm xong trong danh dự.

A DE TOCQUESILE

46. Hãy ăn ở như thế nào để khi anh chết, mọi người,—  
tất cả đến người cho thuê xe tang—, đều đau buồn  
mà thương tiếc anh.

DÉMOPHILE

47. Người ta đều biết phòng hỏa hoạn, ít người biết làm  
cho hỏa hoạn không sinh ra.

LÃO TỬ

48. Đã bao kẽ nặng lời thề chỉ biết thắng hay biết chết ?  
Bao nhiêu người trong đó giữ vẹn lời thề ? Bình sứ  
không chép việc làm của những binh đoàn, binh sứ  
chỉ khắc tên những tâm hồn kiên quyết biết chiến  
đấu đến phút chót của cuộc sống.

ANDANT DU PICQ

49. Cuộc đời không phải tạo ra để sống mà để chiến thắng.

R. BAZIN

50. Người ta đã nói quá nhiều về cách mạng, nhưng ít người bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng của chính mình, đó là cuộc cách mạng đầu tiên phải có nếu ta không muốn thất bại.

G. B SHAN

51. Sự khinh-miệt uy quyền của tuổi già là một cảm thức bẩm sinh trong những người tuổi trẻ; chính là điều cho mỗi người trẻ nên khôn ngoan về những lầm lỗi của mình.

ROGER BAGON

52. Người ta làm tươi trẻ một ngôn ngữ không phải bằng những tiếng nói, nhưng chính là những lý tưởng.

BÀ-TƯỚC GUILLAUME BARANTE

53. Chúng ta hãy luôn luôn cương quyết xác định, trước khi hoàn tất trọng vụ, không hề bỏ phế nhiệm vụ của chúng ta, bất kể nhiệm vụ ấy thế nào.

THOMAS CARLYLE

54. Khi muốn làm điều chi, người ta làm theo sở thích. Khi đã làm theo sở thích, người ta vừa lòng. Khi đã vừa lòng, người ta không còn chỉ ham muốn nữa. Và khi người ta không còn chỉ ham muốn thì còn cần chỉ nữa?

MIGUEL DE CERVANTÈS

55. Thinh-thoảng những người độc ác cũng làm các việc tốt lành: có thể nói đây là họ muốn biết rõ ràng các việc ấy có làm những người lương thiện thích thú không.

CHAMFORT

56. Niềm vui tươi do chúng ta đem lại cho người khác còn tốt đẹp hơn mọi niềm vui tươi. Nếu ăn huệ không bao giờ mất mát vì chính nó cũng là một phần thưởng rồi.

VÔ DANH

57. Sự tin tưởng vào một trợ lực ngoại lai đem tới sâu não. Chỉ có sự tin tưởng vào chính bản thân phát sanh mãnh lực và niềm vui tươi.

TU-TƯỞNG TRUNG-HOA

58. Chúng ta hãy khoan-dung về những lỗi lầm của người khác vì sự tha thứ đối với kẻ phạm tội sẽ lành mạnh nhiều hơn là sự trừng phạt.

XÉNOPHON

59. Không hề có lời khen ngợi phỉnh phờ nếu không có sự tự do quả trách.

NAM TƯỚC PIERRE BEAUMARCHAIS

60. Nhà thí-nghiệm cần phải lẩn tránh những ý tưởng cố định và luôn luôn duy trì sự tự do của trí não.

CLAUDE BERNARD

61. Sự an ninh là phần thường của tính ngay thẳng và chất phác.

JACQUES BÉNIGNE BOSSUET

62. Khi muốn làm hài lòng thiên hạ cần phải quyết định để cho những người không biết gì chỉ bảo cho mình nhiều điều đã biết rồi.

CHAMFORT

63. Bạn đừng làm cho người khác điều chỉ mà bạn không muốn người ta làm cho mình : sự tuân theo đúng mức và chính xác câu châm ngôn ấy tạo nên thành thật. Bạn hãy làm cho người khác điều chỉ mà bạn muốn người ta làm cho mình : đó là đức hạnh.

CHARLES PINOT DUCLOS

64. Bạn hãy tự định liệu một phương pháp dùng làm quy tắc do bạn không bao giờ đi trêch đường dù ở giữa xã hội hay khi chỉ có một mình.

EPICTÈTE

65. Chớ bao giờ bạn tỏ ra khôn ngoan hay thông thái hơn những người ở chung với mình. Bạn hãy coi sự hiểu biết của mình như chiếc đồng hồ đeo trong túi áo riêng mà không tự nhiên móc ra hay vặn chuông reo chỉ duy nhứt để tỏ cho chúng tôi biết là bạn có đồng hồ.

BÁ TUỐC PHILIP CHESTERFIELD

66. Những kẻ thù chính xác đang ở với chúng ta. Hãy nhô bặt khỏi tâm hồn mọi tham vọng, bùn xỉn và ghen ghét. chúng ta sẽ tái lập trật tự và hòa hợp là những thứ cần ngự trị trong xã hội ; tất cả mọi người sẽ là bạn chí thân.

FRANÇOIS DE SALIGNAC  
DE LA MOTHE FÉNELON

67. Cũng như một ngày tròn vẹn đêm lại cho ta một giấc ngủ vui sướng, một đời sống tròn vẹn tạo cho ta một cái chết tốt lành, thánh thiện.

LÉONARD DE VINCI

68. «Tôi sẽ muốn» không dẫn tới đâu cả. «Tôi muốn» mới duy nhứt có hiệu quả.

ALEXANDRE VINET

69. Tánh khôn ngoan là đối lực cần-thiết của sự tự do.

CHARLES MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD

70. Kết quả của việc làm là một trong những thú vui êm dịu nhất.

### HÀU-TƯỚC VAUVENARGUES

71. Khi người ta bảo ai : « Hãy tự biết mình », không phải chỉ để giảm bớt kiêu ngạo của y nhưng cũng để cho y biết rõ chân giá trị của mình.

### MARCUS TULLIUS CICÉRON

72. Ai chỉ huy người dưới với nhiều bạo ngược, phách mồi thường gặp một thương cắp tương tự chỉ huy mình.

### CÁCH-NGÔN PHƯƠNG ĐÔNG

73. Trong những năm tốt đẹp nhất của đời sống, tôi đã đếm những giờ của ngày theo những giờ của việc làm, luôn luôn hao phí để phụng sự người khác mọi điều do tạo hóa và kiến thức đã tạo cho tôi về khéo léo và hiểu biết.

### GALILEO GALILEI GALILÉE

74. Giữa dì vắng đã thoát ly chúng ta và tương lai mà chúng ta chưa biết, đang có hiện tại với những bồn phận của chúng ta.

### BA TƯỚC ADRIEN DE GASPARIN

75. Sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ của mình vẫn chưa đủ ; cần phải biết rõ nhiệm vụ ấy.

### FRANÇOIS GUIZOT

76. Không có điều gì vô ích ; hơn thế nữa, không có người nào vô ích. Các chức vụ nhỏ bé cũng có những thiết yếu như các chức vụ lớn lao.

### MARIE JEAN GUYAU

77. Bạn đừng quá nghiêm khắc trong sự trừng phạt vì, dù nhẹ nhàng chăng nữa, sự trừng phạt vẫn gây cấn. Bạn cũng chờ nên xử dụng thường xuyên vì bạn rất có thể tiến tới đích do nhiều đường lối khác hơn là sự trừng phạt.

### CÁCH-NGÔN PHƯƠNG ĐÔNG

78. Chưa bao giờ chúng ta tự đặt mình vào vị trí những, người bị chúng ta quở trách. Nếu có một suy-tư đúng đắn về bản thân, về sự yếu đuối của tinh thần nhân-loại, chúng ta sẽ dung thứ nhiều lối làm hơn nữa và hào lòng khi tìm thấy một vài đức-tánh trong những người tử tế nhất, chúng ta sẽ biết quý chuộng và thán-phục họ, mặc các tánh xấu của họ.

### HÀU-TƯỚC VAUVENARGUES

79. Muốn cho hợp-lý, mọi tru-đẳng cần phải dựa trên căn-bản những ích-lợi thiết-thực do mình làm cho người khác thụ-hưởng.

NAM TƯỚC PAUL HENRI D'HOLBACH

80. Trong mọi sự quyết tâm hoạt-động cần phải dành hai phần ba cho lẽ phải và một phần ba cho sự tinh cù. Bạn sẽ nhút nhát nếu gia tăng phân số thứ nhứt và sẽ táo bạo nếu gia tăng phân số thứ hai.

NAPOLÉON

81. Chưa bao giờ trông thấy một người khiêm-nhường mà tôi lại không tin tưởng rằng y chỉ thiếu cơ hội và y có những kho tàng quý báu chỉ cần một chìa khóa để mở ra, nghĩa là một khuyết-khích chính-xác để xuất-hiện rực rõ, sáng ngời.

BLASE PASCAL

82. Các dư luận, lý thuyết, phương sách đều lần lượt đi qua những cái thót cối xay của thời gian, trước hết làm chúng thành sắc bén và bóng loáng, sau cùng làm chúng hao mòn.

ANTOINE DE RIVAROL

83. Hiệu quả bảo đảm của những hy sinh cho đạo đức là nếu khi làm thường thấy khó-tâm thì sau khi làm, luôn luôn thấy êm-dịu; không bao giờ thấy ai hối hận vì đã làm việc thiện.

JEAN JACQUES ROUSSEAU

84. Các hiềm họa lớn lao vẫn có điểm tốt đẹp là đưa ra ánh sáng tinh-tuần tinh-thần của những người vô danh.

VICTOR HUGO

85. Ai có những cách xử-thể lèđộ và mặn-mà là cõi trong tay những lá thư giới thiệu gởi gắm thường xuyên.

ISABELLE DE CASTILLE

86. Thông thường ta tin tưởng do những lý lẽ tự mình tìm ra nhiều hơn là những lý lẽ đến từ trí óc người khác.

BLASE PASCAL

87. Người uyên-bác và thận-trọng tiết-chế trong câu chuyện và người thông-thái chỉ diễn tả dễ đặt tư-tưởng của mình. Chính-kế đại-dột cũng thành-khôn ngoan nếu biết yêu-lắng và thành-thông minh nếu biết ngầm-miệng.

SALOMON

88. Sự đơn-giản là điều khó-khăn nhứt ở đời: Đó là hạn định cuối-cùng của kinh-nghiệm và nỗ-lực cuối-cùng của tài-năng.

NỮ NAM TƯỚC DUDEVANT GEORGE SAND

89. Bốn phận thứ nhứt của chúng ta là công việc, thứ hai là lòng nhân từ.

FRANCISQUE SARCEY

90. Trong những cuộc giao-thiệp xã-hội, hãy né tránh biến đổi bạn ra thù; trái lại, hãy cố gắng biến đổi thù ra bạn.

PYTHAGORE

91. Tánh tình vui vẻ là sự duyên dáng lớn lao nhứt của đời sống.

ERNEST RENAN

92. Can đảm thật sự là một trong những đức tánh thừa nhận nhiều tâm hồn cao cả. Tôi nhận thấy có rất nhiều loại can đảm đối với số mạng là triết-lý, đối với thông khò là nhân-nhục, đối với chiến-tranh là giá-trị, đối với kinh-doanh là gan dạ, đối với kiêu-hạnh và táo bạo là to gan, đối với bất công là cương-nghị, đối với thói xấu là nghiêm khắc, can đảm về suy tư, về chừng mực v.v...

VAUVENARGUES

93. Xã-hội chỉ được cứu nguy trong tình thương yêu và sự thương-tua hò-tương.

GIAO HỘ KHÓA THÀNH QUỐC DỘU MÃM Ủ  
SENEQUE

94. Trong xã-hội, không hề có chính-thể nào là không có chế-độ nô-lệ của nó.

JEAN JACQUES ROUSSEAU

95. Đời sống chỉ là một hình bóng đã qua, giống như một kịch sĩ đi vènh vao và múa may một giờ liền trên sân-khấu; sau đó không còn ai dâng đèn nữa.

WILLIAM SHAKESPEARE

96. Dù trước công chúng hay riêng một mình, điều duy nhứt do tôi trù định suốt cả đời là không bao giờ nhượng bộ bất cứ ai chống đối lại sự công-binh, chính-trực.

SOCRATE

97. Ở đời không có chi nên đứng nguyên một chỗ và nghệ-thuật sẽ tê liệt nếu không thay đổi.

NỮ NAM TƯỚC DE STAËL

98. Người ta vui đùa do trí óc nhưng chính do trái tim nên người ta không buồn phiền, chán nản.

BÀ SWETCHINE

99. Công việc cung cấp nhu cầu cần-thiết, triết-lý học hỏi  
bở qua sự vô dụng : đó là những tài-nguyên chính xác.

F. M. A. VOLTAIRE

100. Kẻ nào suy tư khá đầy đủ để không quá cao siêu sẽ  
không bao giờ thấp kém.

BLAISE PASCAL

\* \* \*

Xin quý bạn đọc tìm xem :

**NHỮNG THỦ ĐỊCH  
CỦA HẠNH-PHÚC LÚA ĐÔI**

Cũng của tác giả PHẠM CÔN SƠN

Một cuốn sách :

- \* Tường trình về đời sống tình dục của người Việt chúng ta, qua hàng ngàn bức thư của độc giả các giới, khắp nước gửi về cho tác giả, ở mục Giải Đáp Thắc-Mắc Tình-Dục trên nhật báo DÂN, TIN-MẬT và tuần báo SÂN KHAU MỚI
- \* Tổng-hợp tài-liệu về những khám-phá, nghiên-cứu, và khảo-sát, thực-nghiệm của các nhà y-khoa, tình-dục-học, phân-tâm-học, vật-lý-học nổi danh như : Sigmund Freud, Kinsey, W H. Masters, Lemon Clark, H. O. Swartout, Hugo Gelsback, Virginia Johnson, Georges Valentin, Laurent Chevernac, Hélène Michel Wofrom, Wilhelm Hildebrand...
- \* Tường trình về hiện-tượng tình-dục, cuộc cách mạng nhân-sinh, của thế giới trong những thập niên 60 và 70.
  - Một quyển sách cần thiết cho tất cả mọi người muôn rõ về : các chứng nguội lạnh tình dục, bất lực, bất khoái cảm, những chứng tật trở ngại hôn nhơn và những nỗi đau khổ thâm kín của lúa đồi, vẫn để ngừa thai..

Sẽ do nhà xuất bản THANH-TÌN ấn hành nay mai.