

CHRISTIAN-LAROSEPURK

TRÍ TUỆ

XUẤT HỀ



NHÀ XUẤT BẢN HẢI PHÒNG

TRÍ TUỆ XỬ THẾ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

HIỂU RÕ BẢN THÂN

1. Trước khi hiểu được Thượng Đế, con người ta phải hiểu được chính mình trước đã. 5
2. Điều bất hạnh của con người là đánh mất đi linh hồn bẩm sinh và năng lực yêu thương. 7
3. Người nào không biết trên đầu mình còn có ai, người đó sẽ khám phá ra rất nhiều điều ở bản thân mình. 8
4. Kinh nghiệm đi giày 9
5. Hầu hết những tội ác đều xuất phát từ những tâm trạng ngà ngà say 10
6. Không coi mình tầm thường, bạn sẽ có được tiền tài và một cảm giác an toàn 12
7. Chỉ ra khuyết điểm của người khác để thể hiện mình chỉ chúng tỏ một điều bạn là người chả có năng lực gì. 12
8. Càng tự cho mình cao quý hơn người khác càng dễ làm người khác tổn thương. 13
9. Kiêu ngạo là sự tự tư tự lợi không có cách nào kiềm chế được. 15

10. Chỉ bắt chước người khác thì không thể bắt trí tuệ phát triển được 16
11. Người kiêu ngạo 17
12. Khi một người dương dương tự đắc nói rằng: "Nhìn xem này tôi có bao nhiêu điều tốt đẹp" thì có nghĩa là người đó đã bắt đầu rơi xuống bùn đen 19
13. Hạnh phúc của bạn chủ yếu quyết định bởi việc bạn nhìn nhận bản thân như thế nào. 20
14. Người tự nghĩ mình là người siêu phàm luôn luôn cho rằng bản thân cao quý hơn những người khác 21
15. Trong tất cả những sự thói xấu thì cái mà chúng ta thường không biết nhất chính là sự lười nhác 23
16. Những tình cảm bột phát khiến người sáng suốt nhất biến thành kẻ điên rồ và biến một gã ngốc nghếch trở nên thông minh tuyệt đỉnh. 24
17. Hãy không khéo vận dụng sự ngây ngô của mình 25
18. Tâm lí sùng bái 25
19. Tuổi thanh xuân là một cơn say không dứt, là cơn sốt của lí trí. 26
20. Người thông minh nhất là người không chút động lòng trước những việc chẳng đáng gì. 26
21. Năng lực và nguyện vọng 27
22. Vận mệnh và tâm tư thống trị thế giới 27
23. Nếu ta không kiêu ngạo thì ta sẽ không oán trách người khác kiêu ngạo 28

24. Nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là nỗi bất hạnh khi bị tội ác đánh gục. 30
25. Để khiến một kẻ tự kiêu tự đại tỉnh ngộ lại, chỉ có cách hãy đối xử với họ như những kẻ tâm thần. 31
26. Khuyết điểm trong tính cách còn nhiều hơn khuyết điểm trong tinh thần. 31
27. Cơ hội khiến chúng ta nhận ra người khác, càng khiến chúng ta nhận ra chính mình. 32
28. Nguyên tắc đầu tiên của một trí tuệ sáng suốt là có được sự sáng suốt trong tri thức của chính mình. 33
29. Thượng Đế không bao giờ sửa chữa lỗi lầm của chúng ta. 33
30. Nếu muốn tất cả những người khác làm tốt, trước tiên mình phải làm tốt đã. 34
31. Sức mạnh chủ yếu của con người thể hiện ở sự khống chế tư tưởng. 35
32. Đối với một người đầy lí tính thì bất kì khó khăn gian khổ nào đều giúp ích cho họ. 36
33. Đi tìm ý nghĩa lương thiện trong chính bản thân mình 37
34. Con người được tạo ra để suy nghĩ. 38
35. Quen với kiểm chế bản thân 39
36. Danh tiếng chỉ kết bạn với những nhân vật chính. 41
37. Nhận thức bản thân 41
38. Những người sinh ra đã có tố chất thống trị 42
39. Nghệ thuật trong ứng xử. 43

40.	Hãy thể hiện mình cho tốt	43
41.	Hãy để mình đứng vào bên trung tâm của sự vật	44
42.	Không nên để lộ đầu ngón tay bị thương của mình	45
43.	Hãy cẩn thận trong lời nói	45
44.	Tạo ra cảm giác mong chờ	46
45.	Tránh những khuyết điểm cố hữu	47
46.	Nếu không khoác lên mình bộ đồ của sư tử thì hãy khoác lên mình bộ áo của con hổ ii.	48
47.	Lời nói và hành động tạo nên một con người hoàn mỹ	48
48.	Hãy hiểu những vĩ nhân sống trong thời đại của bạn	49
49.	Không nên tỏ ra quái dị	49
50.	Hiểu rõ khuyết điểm chính của bản thân	50
51.	Không nên mang niềm danh dự của mình phó thác cho người khác trừ phi bạn nhận được từ người đó giấy đảm bảo.	50
52.	Cần phải biết bản thân thiếu cái gì	51
53.	Chúng ta không hoàn toàn thuộc về một ai, cũng không có ai hoàn toàn thuộc về chúng ta	52
54.	Cần phải hấp dẫn người khác	52
55.	Phải biết làm thế nào để đổi mới tính cách của bạn.	53
56.	Thể hiện mình giống những người khác chỉ làm thấp bản thân mình mà thôi.	54
57.	Tránh nổi danh trong mọi trường hợp.	54
58.	Nên có tài phát hiện bẩm sinh	55

- | | | |
|-----|---|----|
| 59. | Không nên trở thành người lúc nào cũng đòi hỏi. | 56 |
| 60. | Hãy để phẩm chất của chính con người bạn vượt qua phẩm chất của cái địa vị mà bạn đang đảm trách. | 56 |
| 61. | Sự trưởng thành | 57 |
| 62. | Không nên khoác lác những việc mà bạn chưa hoàn thành. | 58 |
| 63. | Người phi phạm thường có 3 thứ | 58 |
| 64. | Ý thức được điểm mạnh của mình | 59 |
| 65. | Kiểm lời để trở thành Thánh nhân. | 60 |
| 66. | Tại sao con người ta lại nói dối | 61 |

CHƯƠNG II

PHÉP TẮC CỦA CUỘC SỐNG

- | | | |
|-----|---|----|
| 67. | Phép tắc đích thực của cuộc sống là không bao giờ được quay lưng với lí tính | 62 |
| 68. | Không nên quá so đo việc tán khen ngợi hay chỉ trích của người khác | 63 |
| 69. | Chỉ cần bạn sống cho tâm hồn mình chứ không phải là sống cho thể xác thì bạn đã có thể thoát khỏi mọi khó khăn. | 64 |
| 70. | Không nên gửi gắm cuộc sống của mình vào những thứ dễ dàng tan ra như mây khói. | 65 |
| 71. | Hàm nghĩa của hai từ "cuộc sống" | 66 |

72. Khi còn là nô lệ chỉ có một ông chủ duy nhất vậy mà tự do rồi lại có biết bao nhiêu ông chủ khác. 67
73. Một đứa trẻ chỉ cần có được cái chúng muốn thì chúng sẽ ngoan ngoãn im trật tự ngay, còn lòng tham của người lớn lại chẳng bao giờ có đáy cả. 69
74. Cái "hấp dẫn" của dục vọng giống như con đom đóm dụ người ta bước vào bụn lầy. 70
75. Càng ít đòi hỏi thì cuộc sống càng hạnh phúc 71
76. Nếu như làm tất cả mọi điều chỉ để có được những vinh quang trần tục thì đó quả là một điều bất hạnh. 72
77. Người chân thành không giàu có và người giàu có không chân thành. 73
78. Sự chán chường đến cực đoan có thể dùng để loại trừ chính sự chán chường. 74
79. Người nghèo đã đau khổ, nhưng người giàu còn đau khổ hơn 74
80. Có hai cách để tránh được cảnh nghèo khó. 75
81. Đau khổ thường bắt nguồn từ lợi ích và sĩ diện 76
82. Thế nào là sự già yếu 77
83. Xã hội thưởng cho vẻ bề ngoài của thành tích nhiều hơn nội dung của nó. 78
84. Sự hào phóng bao giờ cũng chứa đựng một già tâm được nguy trang. 79
85. Kết quả đối lập của sự tham lam 79
86. Chân thực là cơ sở của sự hoàn thiện và cái đẹp. 80

87.	Chân lí	80
88.	Người không có dự vọng riêng thường nhiều hơn người không có lòng đố kỵ.	81
89.	Thái độ dung tục	82
90.	Nghiên cứu con người còn cần thiết hơn nghiên cứu sách vở	82
91.	Bản sao tốt	83
92.	Tư thế trang nghiêm	83
93.	Sự đại lượng của một bậc quân vương thường chỉ là một biện pháp chính trị để thu hút lòng dân mà thôi.	84
94.	Cả giác đối với việc tốt và việc xấu	84
95.	Có rất ít người chết đói, nhưng lại có người do ăn quá no mà chết.	84
96.	Trí tuệ, đó là hiểu được nhiệm vụ của cuộc sống và biết cách làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đó.	85
97.	Con người ta chẳng thể nào thoát ra khỏi cái ác nằm sâu trong tâm hồn	85
98.	Lợi ích khiến một số người này mù quáng nhưng lại khiến một số khác trở nên cực kì minh mẫn.	85
99.	Quý trọng tính mạng	86
100.	Đằng sau hạnh phúc là một hiểm họa, đằng sau hiểm họa là một hạnh phúc	86
101.	Cuộc sống là một sự cố gắng nhưng vĩnh viễn vẫn không thể tiến gần đến một cái đích triệt để.	87
102.	Hai điều khiến đại triết gia Khang Đức phải ngạc nhiên.	88

103. Sức mạnh của tư tưởng là sức mạnh đích thực
có thể thay đổi được cuộc sống của tất cả mọi người 89
104. Hạnh phúc và biết thế nào là đủ 90
105. Triết gia giải thích ba cái "nhất" 91
106. Chúng ta sống trong giao điểm
giữa hiện tại và ương lai. 92
107. Chiều sâu của tính mạng còn quan trọng hơn
độ dài của nó. 93
108. Trò tiêu khiển 93
109. Tiền tài và danh dự 94
110. Hãy cùng người khác chia xẻ những phẩm chất tốt đẹp 95
111. Tính đa dạng 96
112. Cẩn thận để nắm bắt thông tin 96
113. Bí quyết để sống lâu 97
114. Sự suy xét kĩ lưỡng 98
115. Dành được danh tiếng và gìn giữ danh tiếng 98
116. Không nên trở thành một người khiến
người khác cảm thấy khó chịu 99
117. Không nên bắt đầu cuộc sống bằng những việc
thường dùng để kết thúc cuộc sống 99
118. Hãy sống ít đi một chút và học hỏi nhiều hơn. 100
119. Hãy sắp xếp cuộc sống của mình một cách thông minh 101
120. Nếu trong công việc bạn hiểu biết không nhiều
thì hãy chọn con đường an toàn nhất mà đi. 102
121. Hãy bán hàng theo bảng giá của tình nghĩa 102

122. Hãy sống vì thời khắc này 103
123. Người coi tình yêu thể xác làm thú vui sẽ đánh mất ý nghĩa của việc nuôi dưỡng con cái. 103
124. Không nên coi sự sa ngã của mình là một sự hưởng thụ hợp pháp. 104
125. Nếu gặp những việc không vui, đừng nên oán trách người khác hay oán trách số phận 105
126. Người có tư tưởng nông cạn sẽ đánh mất hi vọng cải thiện cuộc sống của mình. 106
127. Hãy đối xử đúng đắn với cây thánh giá trên vai mình 106
128. Hãy làm thế giới này tốt đẹp hơn. 107
129. Không nên băn khoăn về những ý nghĩ dâm dăng. 108
130. Sai lầm tai hại nhất của con người là lầm tưởng rằng trong cuộc đời này không thể đạt được tất cả hạnh phúc như mình mong muốn. 108
131. Nhiệm vụ của cuộc sống chính là kiếm tìm sự hoàn mỹ 109
132. Hạnh phúc là nằm trên bản thân con người bạn 110
133. Làm việc thiện là để nhận được sự khen thưởng của lương tâm. 110
134. Mục đích của cuộc sống không nằm ở tính động vật mà nằm ở linh hồn trong xác thể 111
135. Hạnh phúc thực sự hẳn là thứ được tất cả mọi người cùng chung hưởng. 112
136. Hạnh phúc nằm trong lòng bạn 113
137. Không nên coi sự nghi hoặc và khó hiểu của ý nghĩa nhân sinh là một việc cao thượng 113

138. Hạnh phúc thực sự mà ai ai cũng cần là cái hạnh phúc không thể có được từ chỗ những người khác 114
139. Câu chuyện của ông chủ nhà khách 115
140. Thái độ xấu của con người nông cạn . 117
141. Con người cần tình yêu, như con ong cần bay, rắn cần bò, cá cần bơi 118
142. Tình yêu chính là điều mà tất cả mọi người đều cảm thụ được giữa nhau 120
143. Cố gắng yêu thương người mà bạn không yêu thương. 121
144. Yêu chỉ dang hiến mà không đòi hỏi điều gì 122
145. Mục đích của việc lấy chồng lấy vợ. 124
146. Không làm một "Đại nam nhân". 124
147. Ước pháp tam chương trong hôn nhân 124
148. Một vợ, một chồng 125
149. Con cái là minh chứng thánh khiết của hôn nhân. 126
150. Khi bạn không cảm thấy yêu người ta thì không nên kết thân với họ. 128
151. Hận 129
152. Dấu điểm những tình cảm trong lòng ta còn khó hơn vờ vịt vô tình. 129
153. Tình yêu giống như ma quỷ. 129
154. Kết quả của việc trừng phạt con cái làm chúng ý thức được sự trừng phạt ấy là hữu ích và công bằng. 130
155. Định nghĩa của tình yêu và những thứ khác. 132
156. Tình yêu có trăm nghìn phiên bản. 133

157. "Tình cảm bạn bè" là sự tôn trọng và giúp đỡ vì lợi ích của nhau. 134
158. Tình yêu đích thực đã khó, tình bạn đích thực còn hiếm thấy hơn. 135
159. Phụ nữ khắc phục sự đùà giỡn tình yêu còn khó hơn khắc phục những tình cảm bột phát. 136
160. Phụ nữ. 137
161. Những người yêu nhau chỉ nhìn thấy khuyết điểm của đối phương khi cuộc tình chấm dứt mà thôi. 138
162. Khi đang yêu. 140
163. Tự ái. 141
164. Lợi ích là linh hồn của lòng tự ái. 142
165. Không nên quá nuông chiều thể xác. 143
166. Chiến thắng ham muốn. 143
167. Hãy viết ý hướng của bạn thành những dòng mật mã. 144
168. Không nên yêu vĩnh viễn cũng như không nên hận vĩnh viễn. 145
169. Kết hợp tình yêu và sự tôn trọng của mọi người là một sự may mắn. 146
170. Thông một con đường lớn là việc đi cùng với một người khác. 146

CHƯƠNG III

TU LUYỆN ĐẠO ĐỨC

171. Niềm tin đích thực là việc ý thức sâu sắc rằng trong cuộc đời này nên làm cái gì và không nên làm cái gì. 148

172. Lương tri là vị quan toà trong lòng ta. 149
173. Coi tất cả mọi người đều là anh em. 151
174. Lương tri và truyền thống. 153
175. Chớ nên đi tìm cái bạn đang có trong tay. 153
176. Cái giá của sự tự do. 154
177. Cô gái mù. 155
178. Ngũ giới của Đạo Phật. 156
179. Cuộc sống tiêu cực. 156
180. Con người bị chính những tội lỗi gây ra trừng phạt. 157
181. Khi bạn đã quen với tội lỗi thì nó sẽ từ vị trí của khách
biến thành vị trí của chủ nhà. 157
182. Tội ác chỉ xuất hiện khi bạn thúc đẩy nó. 158
183. Nổi cáu với người khác chẳng qua là việc đi tìm
sự biện hộ cho linh hồn mà thôi. 159
184. Không nên nghĩ về người khác theo chiều hướng xấu. 160
185. Món ăn ngon nhất thế giới là khi những lời nói
ác độc được nuốt xuống không nói ra mồm. 161
186. Hai động cơ để tìm kiếm tri thức. 162
187. Giữ gìn lòng tốt tức là giữ gìn sự tự do của linh hồn. 162
188. Thói kiêu ngạo khiến người ta xa lánh hơn tất cả
những đức tính khác. 163
189. Chỉ có những kẻ thô lỗ không có giáo dục mới thích
dùng bạo lực. 165
190. Phát triển tư chất hướng thiện bẩm sinh của chúng ta. 166

191. Chúng ta làm điều thiện thường là vì không muốn chịu những hành động độc ác trừng phạt. 167
192. Chấn trị linh hồn. 168
193. Chúng ta không đắm chìm trong một hành vi tội lỗi nào hết bởi vì còn nhiều hành vi tội lỗi khác nữa. 169
194. Bản tính quy định phạm vi con người làm điều thiện và làm điều ác. 170
195. Cao cả và cao thượng. 170
196. Im lặng là sự lựa chọn chắc chắn nhất của những người thiếu tự tin. 171
197. Lương thiện và độc ác. 171
198. Lễ độ và lễ tiết. 172
199. Lười nhác là một thói xấu dễ chung sống thoải mái và hoà bình nhất so với tất cả những thói xấu khác. 172
200. Lịch lãm. 174
201. Tán dương cái thiện chính là một cách để chia cái thiện ấy cho mình một chút. 174
202. Học thuyết chân chính dạy ta điều thiện cao nhất. 175
203. Đấu tranh với cái xấu phải bắt đầu từ ngay hôm nay. 175
204. Lòng tốt thường chỉ là sự kết hợp giữa một số hành vi nào đó với những lợi ích mà thôi. 176
205. Tiết chế để hạn chế dã tâm của những người vĩ đại và an ủi những người bình thường. 178
206. Lòng đố kị còn khó hoà giải hơn lòng thù hận. 179
207. Nghi kị là điều xấu nhất trong những điều xấu. 179

208.	Tinh thần trước sau chỉ là người bị lừa của tâm linh mà thôi.	180
209.	Chân thành - sự cởi mở của tâm hồn.	181
210.	Muốn được người khác tôn trọng, hãy làm một con người có phẩm chất tốt.	182
211.	Mục đích chủ yếu của giáo dục là đào tạo ra những người hiểu đạo lí.	183
212.	Sự bất cập của trường học.	185
213.	Tất cả đều hoàn mỹ.	185
214.	Người hoàn thiện.	186
215.	Tự nhiên và nghệ thuật.	186
216.	Hiền nhân cần tự mình làm cho đầy đủ.	187
217.	Người thức thời.	188
218.	Hạn chế tình tưởng tượng.	188
219.	Sự khác người.	189
220.	Sự nhân từ.	190
221.	Không nên làm những công việc tai tiếng.	190
222.	Không nên mất đi tính tự tôn.	191
223.	Cần cù và thông minh.	191
224.	Hai tác dụng trái ngược nhau có thể bổ sung cho nhau.	192
225.	Chờ đợi cũng cần phải có bí quyết.	193
226.	Tính ôn hoà.	193
227.	Một kết thúc tốt đẹp.	194
228.	Nên chuẩn bị trước cho những khó khăn ngay từ khi có điều kiện.	195

229.	Không nên bới lông tìm vết.	195
230.	Sự ưu việt của lời nói.	196
231.	Hãy là người văn minh.	197
232.	Không nên chết vì ngu ngốc.	197
233.	Trên thiên đường mọi thứ đều hoàn mỹ.	198
234.	Bảo thủ là minh chứng của sự cận trọng.	199
235.	Quan điểm về sáng tạo.	200
236.	Cho dù khó khăn có nhỏ nhoi thế nào thì cũng không nên coi thường nó.	201
237.	Nên nhân từ trong từng công việc.	201
238.	Đừng nuôi dưỡng cá tính xung đột trong mình.	202
239.	Biết cách làm thế nào để phát huy hết bản thân mình.	203
240.	Cần phải có tri thức hoặc làm quen với những người có tri thức.	203
241.	Có đạo đức mà không cao ngạo sẽ tìm thấy ra một vị trí thích hợp.	204
242.	Không nên giả bộ lương thiện.	205
243.	Không nên trở thành người ngồi lê đôi mách.	103

CHƯƠNG IV

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

244.	Người giàu lòng trắc ẩn	206
245.	Càng thân thiện với mọi người bao nhiêu thì cuộc sống càng tốt đẹp bấy nhiêu.	207

246. Hãy yêu những người xung quanh như yêu chính bản thân mình. 207
247. Điều đáng sợ nhất trên thế gian này là lòng thù hận. 208
248. Sự tức giận chỉ thể hiện một điều đó là sự bất lực. 210
249. Vừa không nên quá coi thường người khác, cũng đừng nên quá tôn trọng với bất kì người nào. 212
250. Đừng coi tất cả những người xung quanh bạn đều là người xấu. 212
251. Không nên nổi giận với những người độc ác và đánh mất lí tính. 213
252. Chỉ có lí trí mới có thể thuyết phục được người khác. 214
253. Thói quen hay nóng giận khiến bạn chẳng bao giờ có được niềm vui khi thể nghiệm những tình cảm lương thiện. 215
254. Nổi cơn tam bành cũng chẳng thể loại trừ được những điều xấu xa. 215
255. Lời hứa. 216
256. Bất kì ai cũng hành động theo chiều hướng có lợi cho mình. 217
257. Câu chuyện người đánh lại gấu. 217
258. Cái gậy ma quái của quyền lực. 219
259. Lấy ác trả ác là tăng thêm lòng báo thù. 220
260. Trùng phạt là lấy cái ác này đối phó với một cái ác khác. 221
261. Thoát khỏi ba con đường không vui. 223
262. Lấy thiện báo ác, khoan dung với tất cả. 224

263. Sở dĩ tình hình tồi tệ không thể biến chuyển tốt được
bởi vì có quá nhiều người làm việc xấu. 225
264. Trước khi hận thù hay yêu quý một ai đó
hãy suy nghĩ thật kĩ. 226
265. Không tin tưởng vào bạn bè còn đáng xấu hổ hơn
bị bạn bè lừa dối. 227
266. Sự bất nghĩa của vong ân bội nghĩa. 228
267. Nịnh hót là đồng tiền giả chỉ nhờ vào thói sĩ diện
của chúng ta mới có thể lưu thông được. 229
268. Tán dương là một sự nịnh hót sáng suốt, khéo léo
và không lộ liễu. Chúng ta tán dương người khác
mục đích là nhận được sự tán dương. 229
269. Lừa dối và tự lừa dối. 231
270. Kẻ ngốc làm những điều ngốc nghếch. 232
271. Chính phái đích thực 232
272. Để giành được cái lợi, cần kiên kiên lên một chút. 233
273. Hãy chú ý lắng nghe và trả lời. 233
274. Cảm kích là sự khao khát ngưỡng mộ đối với
một ân huệ lớn hơn. 234
275. Nói những lời khiêm tốn và khiêm tốn 235
276. Tại sao cần phải đấu khẩu với mọi người 236
277. Thương hại là một dự cảm về những điều bất hạnh
có thể sẽ gặp phải trong tương lai của chúng ta 237
278. Sự phán quyết 237
279. Tiềm nhiệm những vinh quang của một số người này
là hạ thấp vinh quang của những người khác 238

280.	Giải tranh thủ những lời khuyên tốt của người khác	238
281.	Sự ngây thơ giả tạo là một sự lừa đảo tinh vi	238
282.	Sự hoang đường còn mất thể diện hơn sự mất thể diện	239
283.	Tránh bị người khác chi phối.	239
284.	Tin tưởng còn có lợi cho đàm phán hơn sự cơ trí	239
285.	Trung thực chỉ là một thủ đoạn để người khác tin tưởng vào mình	239
286.	Lòng tự mãn	240
287.	Khéo léo lợi dụng sức mạnh của sự gương mẫu	240
288.	Con người cao quý và những thứ cao quý.	241
289.	Không nên bỏ qua những việc chán ngắt.	241
290.	Không nên tức giận với những người giấu giếm chân tướng của mình	241
291.	Không được những người tốt yêu quý là một chuyện thật đáng buồn nhưng không được những người xấu yêu quý luôn luôn là một việc thật may mắn.	241
292.	Nên căn cứ vào sự ứng dụng của một người đối với phẩm chất để phán đoán giá trị của họ.	242
293.	Mưu gian chỉ là biểu hiện của sự thiếu sáng suốt.	243
294.	Những người tốt không bao giờ nhớ hết những việc tốt mà họ đã làm.	243
295.	Không nên tìm những điều xấu xa ở người khác.	243
296.	Người nói xấu người khác cũng đồng thời bêu xấu chính bản thân mình.	244
297.	Cảnh giác với những ảnh hưởng bên ngoài	245
298.	Chỉ trích	245

299.	Làm một người hành thiện.	246
300.	Nghĩ trước khi nói	247
301.	Tranh luận và chân lí	248
302.	Tránh giành chiến thắng trước người ưu việt hơn bạn	249
303.	Không nhàn rỗi	250
304.	Nhạy cảm	251
305.	Phát hiện ra động cơ của mỗi người.	252
306.	Kiểm chế sự chê bai đối với những người khác.	252
307.	Có một tấm lòng lương thiện quan trọng hơn nhận được một sự tôn kính thông thường.	253
308.	Sử dụng mảnh khoé nhưng không lạm dụng nó.	254
309.	Không để người khác làm cho khó xử	255
310.	Không nên phơ bày mọi thứ.	255
311.	Ưu việt hơn nữa	256
312.	Không nên khuất phục trước một thói quen không tốt.	256
313.	Tám mặt lung linh	257
314.	Đổi mới ánh hào quang của bạn	257
315.	Lợi dụng địch thủ của mình.	259
316.	Để mỗi một người duy trì được lòng tôn kính của họ.	259
317.	Nên có bạn bè.	260
318.	Chỉ kết bạn với những người có danh dự	261
319.	Đừng bao giờ nói về mình	261
320.	Quen với khuyết điểm của những người bạn mới	262
321.	Hãy để bạn là người khiến người khác phải hoài niệm.	263

322. Không nên rơi vào danh sách đen. 263
323. Phân biệt người nói lời thiện và làm việc thiện. 264
324. Không nên lãng phí sức ảnh hưởng. 265
325. Lòng tin 266
326. Lợi dụng sự thiếu thốn của người khác. 266
327. Không nên đem toàn bộ sự ủng hộ
tuyệt đối của mình ra phung phí 267
328. Cảnh giác với những người khẩu phật tâm xà 268
329. Không nên công kẻ ngốc trên lưng. 268
330. Lợi dụng sự ngu xuẩn 269
331. Hãy chịu đựng sự cười nhạo của người khác
nhưng đừng bao giờ cười nhạo lại họ. 269
332. Không nên thuận lương quá. 270
333. Đừng bao giờ cho ai thoả mãn trừ phi người ta yêu cầu. 271
334. Khi nào thì thay đổi chủ đề câu chuyện. 271
335. Mỗi lần chỉ làm một chút điều thiện
nhưng cần làm thường xuyên 272
336. Cần chuẩn bị tốt để tránh gặp tai hoạ 273
337. Tìm ra một người có thể chia sẻ
những gánh nặng với bạn. 274
338. Để những người dưới quyền bạn làm những việc khó. 274
339. Đừng trở nên xấu xa vì cái tốt thuận tuý. 275
340. Lời nói dịu dàng, thái độ ngọt ngào. 276
341. Người khôn ngoan ngay từ đầu sẽ làm những việc
mà những kẻ ngu ngốc thường để lại làm sau cùng. 276

342.	Lợi dụng vị trí mới mẻ của bạn	277
343.	Không nên một mình mình chỉ chích một việc được tất cả mọi người đều thích thú.	278
344.	Không nên phản bác người phản bác bạn.	278
345.	Sự tin tưởng sùng ái của một người sáng suốt	279
346.	Một trí tuệ sáng suốt thực sự là sự tinh tế thận trọng vững vàng.	279
347.	Không lộ diện để khiến mình càng được người khác tôn trọng.	280
348.	Không nên chết vì sự bất hạnh của người khác.	281
349.	Không nên chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi người hay với chỉ một người.	281
350.	Không nên hành động dựa vào lòng nhiệt tình	282
351.	Biết cách phán đoán người khác như thế nào.	283
352.	Không nên kết giao với những người bạn khiến bạn trở nên lu mờ nhạt nhoà.	283
353.	Hãy tìm kiếm những người có thể dạy bảo, hướng dẫn cho bạn	284

CHƯƠNG V

YẾU TỐ CỦA THÀNH CÔNG

354.	Sự thích thú đến từ óc phán đoán nhiều hơn là đến từ lí tính.	286
355.	Óc quan sát và lí trí	286

356. Lí tính cũng nhiều khi tùy tiện xui ta làm những chuyện ngu ngốc. 287
357. Không nên theo đuổi đến cùng những việc mà chỉ có lí trí mong muốn. 288
358. Không biết sợ là một sức mạnh kiệt xuất của tinh thần. 289
359. Sự yếu mềm còn có hại cho lương tâm hơn những hành động độc ác. 289
360. Phẩm chất tốt xấu cần sự đoái thương của cơ hội 290
361. Sự hùng biện thực sự là nói tất cả những thứ cần nói và chỉ nói cái cần nói mà thôi. 291
362. Thói sĩ diện làm con người ta trở nên hung ác hơn. 291
363. Lòng dũng cảm là một nghề mạo hiểm mà người ta phải theo vì muốn mưu sinh. 292
364. Vinh dự là vật bảo lãnh để bạn giành được những điều bạn muốn. 294
365. Tạo hoá tạo ra ưu thế, số mệnh làm nó trở thành một tác phẩm 294
366. Tự khen ngợi bản thân mình 295
367. Hãy ý thức được sự thất bại của mình 296
368. Mặt trời bất diệt lại không khiến mọi người nhìn lâu được. 297
369. Biết dấu giếm sự thông minh của mình đó chính là một sự thông minh vĩ đại. 298
370. Sự kiên định của một hiền gia chẳng qua chỉ là một nghệ thuật để ngăn cản tâm hồn mình không bị dao động mà thôi. 298
371. Không nên tự mình khoác lác. 299

372. Hãy suy xét vấn đề bằng cái đầu của chính mình 299
373. Người thông minh thì không có học vấn,
người có học vấn lại không thông minh. 301
374. Học hỏi để trở thành người thông minh lương thiện hơn. 302
375. Đọc sách cần đọc những sách tốt 303
376. Tri thức có được nhờ sự mày mò suy nghĩ 304
377. Tìm kiếm chân lí 306
378. Hãy làm việc theo những nguyên tắc 307
379. Một câu nói ngu ngốc thường dẫn đến một tội ác tày trời. 308
380. Hãy hành động thật nhiều và nói ít thôi. 309
381. Im lặng là vàng. 309
382. Sự im lặng là bằng chứng của năng lực. 310
383. Từ bỏ thói quen chỉ trích người khác. 311
384. Hành trình nghìn dặm bắt đầu từ dưới đôi chân mình. 312
385. Hãy học cách nói: "Không biết" 313
386. Một cách để tránh khỏi đau thương 313
387. Đừng nên chỉ suy nghĩ về kết quả
những hành động của mình. 313
388. Nên hạn chế cái suy nghĩ rằng: "Hãy đợi tôi..." 314
389. Hãy dùng câu nói: "Trước đây tôi chưa làm được việc này"
thay cho câu "việc này tôi không làm được". 315
390. Việc quan trọng nhất mà mọi người cần làm là
không làm điều xấu. 316

391.	Khi gặp những việc không biết phải làm như thế nào thì bất kể lúc nào bạn cũng nên kiềm chế.	317
392.	Phòng tránh sai lầm	318
393.	Hãy chỉ nói những lời tốt đẹp về người đang sống.	318
394.	Nếu muốn tự do hãy học cách khống chế những ham muốn của mình.	319
395.	Hãy sử dụng những từ ngữ thông minh đúng lúc đúng chỗ.	320
396.	Hãy biết lúc nào thì sự việc chín muồi và hãy hưởng thụ chúng.	321
397.	Không nên bàn luận về người khác.	321
398.	Một tri thức không có dũng khí cũng vô dụng.	322
399.	Thấy tốt thì nhận	322
400.	Tri thức và thiện ý.	323
401.	Trấn tĩnh	324
402.	Lựa chọn vận mệnh, tránh gặp điều bất hạnh.	324
403.	Hành sự có lúc cần suy nghĩ thật kĩ cũng có lúc cần hành động tức thì.	325
404.	Bản chất và phương thức.	326
405.	Cách thức của việc thay đổi hành động.	327
406.	Cần mẫn và năng lực	328
407.	Nghệ thuật của sự may mắn	328
408.	Một kiến thức phù hợp	329
409.	Đừng bao giờ nên khoe khoang	330
410.	Không ngừng kích động.	331

411. Đi cùng vĩ nhân 331
412. Quan sát thấu đáo, phán đoán chuẩn xác. 332
413. Biết cách làm thế nào để lựa chọn tốt nhất 332
414. Một giá trị lớn cần bỏ ra một công sức lớn 333
415. Sự phán đoán hoàn hảo 333
416. Kết quả quan trọng hơn quá trình. 334
417. Cần theo đuổi một nghề nghiệp được tôn trọng. 335
418. Không để người khác biết hết về khả năng của bạn 336
419. Lựa chọn một nhân vật anh hùng
làm tấm gương cho mình. 336
420. Không nên lúc nào cũng tếu táo 337
421. Tránh bị phỉ báng 338
422. Đừng đợi đến khi bạn trở thành
mặt trời lặn xuống phía Tây. 339
423. Hãy nhìn cho chính xác nội dung của sự vật 340
424. Đối với tất cả mọi chuyện bao giờ cũng nên
giữ lại cho mình một chút gì đó . 340
425. Không nên hướng dẫn kẻ thù làm
những điều chúng cần làm. 341
426. Không nên bị trói buộc vào với những nghi thức. 341
427. Chớ có đặt cược danh dự của bạn
cho một lần đánh bạc 342
428. Tự biết tìm niềm an ủi trong mọi hoàn cảnh. 343
429. Biết cảm thụ như thế nào 344

430.	Hãy giữ lại điều gì đó để hy vọng.	344
431.	Phải biết lúc nào thì chọn nặng bỏ nhẹ, lúc nào chọn nhẹ bỏ nặng .	345
432.	Không nên lặp lại cùng một lỗi lầm	346
433.	Hãy mong đợi đau khổ đến để biến nó thành lợi ích.	347
434.	Để sự việc tạm thời dừng ở trạng thái chưa rõ ràng.	347
435.	Đừng ngu xuẩn đến cùng	348
436.	Phải biết quên	349
437.	Không nên có quá nhiều thứ	350
438.	Sử dụng cách nói lảng	350
439.	Đừng nên sống lơ là	351
440.	Đừng nên đi đến cực đoan	351
441.	Chớ nên ngăn ngừa do dự	352
442.	Độ sâu và độ rộng	352

CHRISTIAN-LAROSEPURK

TRÍ TUỆ
XỬ THỂ

Giá: 38.000đ